

De Huiskring

Informatie voor kringleden

Leven voor God en geven om elkaar

Aanleiding

De gemeente bestaat uit veel leden. Vanuit een verlangen om het contact met elkaar te verdiepen en betrokken op elkaar te zijn, is gezocht naar een vorm die ons kan stimuleren om de verbinding met elkaar te behouden en/of terug te vinden.

We denken dat de huiskring een goed instrument is om de missie van onze gemeente: “leven voor God en geven om mensen”, vorm te geven.

Wat is een huiskring en welk doel dient het?

De huiskring is een groep waarin we omzien naar elkaar en een veilige plek om met elkaar te kunnen delen. In de grote gemeente kan het zijn dat je niet gezien wordt. De huiskring is kleiner en fungeert meer als een gezin. In een gezin ben je thuis en help je elkaar.

Elkaar ontmoeten in de situatie waarin je zit, met elkaar spreken over Gods leiding, voor elkaar bidden en elkaar praktisch ondersteunen, dat ontstaat in een huiskring waar je voor elkaar zorgt. Ieder kan met zijn gaven naar vermogen bijdragen aan het samenzijn. Het doel van de huiskring is: God en elkaar ontmoeten.

Praktisch:

- Alle leden van de wijk zijn opgenomen in een huiskring

De wijk is opgedeeld in kleine groepen van zo'n 6 a 7 adressen, die we huiskringen noemen. Zij dragen zorg voor elkaar. Ieder lid van de wijk is ingedeeld in een huiskring. Van ieder lid wordt een actieve bijdrage verlangd. Wat deze bijdrage is, verschilt per persoon en er wordt natuurlijk rekening gehouden met iemands mogelijkheden.

- De huiskring ziet naar elkaar om en zorgt voor elkaar

De huiskring is de plaats bij uitstek geworden waar men elkaars leven deelt, waar het gesprek gaat over wat men meemaakt in het gezin, op het werk, met vrienden en collega's. In de kring staan gebed en ontmoeting centraal. De kring is gericht op het ontwikkelen van vriendschappen en vervolgens op het werken aan geestelijke groei.

- Elke kring heeft een kringvertegenwoordiger

Deze vertegenwoordiger neemt niet alles op zich maar deelt de taken en verantwoordelijkheden met alle kringleden.

- De huiskring vervangt de rol van de ambtsdragers niet

De ambtsdragers blijven nodig om leiding en zorg te geven aan Gods gemeente. De invulling van het ambt zal in de komende tijd wel wat veranderen omdat we hopen dat een deel van de zorg door de huiskringen zal kunnen worden ingevuld. De ouderlingen/diakenen zijn tevens contactpersoon voor de kringvertegenwoordigers. De kringvertegenwoordigers geven zaken, die bijzondere aandacht vragen door, maar rapporteren zonder hun toestemming niet over de situatie van kringleden. Ook kunnen ouderlingen/diakenen voor een stukje begeleiding zorgen.

- Frequentie van bijeenkomsten: minimaal eens per maand

Om goed naar elkaar om te kunnen zien, is het nodig om elkaar met regelmaat te ontmoeten.

- Elke huiskring werkt met een jaarlijks doel

Aan het begin van het jaar stel je met elkaar vast waarin je wilt groeien als kring. Door het vaststellen van een doel zorg je ervoor dat je daar als kring op gericht blijft. Zo kom je als huiskring verder, kun je werken aan een onderlinge band en groei je naar elkaar toe. De doelen per huiskring verschillen. Zo kan de ene kring er voor kiezen om een bepaald thema/onderwerp te bestuderen, terwijl een andere kring kiest om te werken aan de onderlinge band.

Hoe ziet een huiskringbijeenkomst eruit?

De duur van een bijeenkomst is ongeveer twee uur. Hoe dat eruit zal komen te zien zal per kring en mogelijk ook per keer verschillen. Om vriendschap en geestelijke groei in de huiskring te bevorderen is het goed dat er voldoende ruimte is om elkaar te ontmoeten, voor elkaar te zorgen en - in de goede zin van het woord - op elkaar toe te zien. Een voorbeeld van de opbouw van zo'n bijeenkomst zou onderstaande kunnen zijn:

- **Ontvangst**
- **De ijsbreker**
Er wordt een korte vraag gesteld met als doel een ontspannen sfeer creëren. Hierbij wordt de aandacht op elkaar gericht. Een voorbeeld hiervan kan zijn: wat is je favoriete ruimte in huis?
- **God/Jezus centraal stellen**
Dit kan bijvoorbeeld door samen een Bijbelgedeelte te bespreken
- **Elkaar ontmoeten en opbouw**
Het doel hierbij is elkaar beter leren kennen en delen wat je bezig houdt. Dit is een wezenlijk onderdeel. Het geeft inhoud aan het tweede punt van onze gemeente-visie "geven om mensen". Dit kan op vele manieren, een voorbeeld: door middel van open vragen als "wie wil iets bijzonders vertellen wat hij/zij de afgelopen week heeft meegemaakt of "hoe is het om christen te zijn in je omgeving/werk?"
- **Samen bidden**
- **Afsluiting**

De ene keer zal er misschien meer nadruk liggen op Jezus centraal stellen en de andere keer meer aandacht voor het elkaar ontmoeten. Ook de vorm kan verschillen. Zo kan de bijeenkomst ook bestaan uit samen een middag picknicken of een gezamenlijke activiteit ondernemen.

Ten slotte

Iedereen krijgt ruimte voor eigen inbreng in de huiskring. Respecteer elkaars mening ook al ben je het ergens niet mee eens. Wat in een kring verteld wordt, blijft ook binnen die kring. Vertrouwen op en in elkaar is een onmisbaar element. Wij hopen dat uw/jouw kring een echt thuis wordt.