

## Sterk in uw kracht | 1

# God geeft een verlosser

Simson is een bijbelse figuur die gemengde gevoelens oproept. Hij was een krachtpatser in dienst van God, maar had tegelijk een zwak voor Filistijnse vrouwen. Wat moet je met hem? Wat moest God met hem?

### Liefde

De Filistijnen zijn heer en meester in het land Kanaän. Dat is niet toevallig; het is de straf van God op de zonde van zijn volk (vers 1).

Hoe zit dat? Is God een God die een vijand op je afstuurt wanneer je tegen Hem ingaat? Nee. God geeft zijn volk over aan het kwaad waar het zelf voor gekozen heeft. Hij doet dat met een doel: Hij wil Israël ermee terugwinnen. En meestal gebeurt dat ook: de Israëlieten komen tot inkeer en vragen weer naar de HEER (lees bijvoorbeeld *Rechters* 6, 1-6).

Maar deze keer blijft het stil: Israël bekeert zich níet. En dan wordt het spannend. Wat gaat er nu gebeuren?

Er gebeurt een wonder: God geeft tóch een verlosser. Hij komt in actie: Simson wordt geboren. Israël had er niet om gevraagd, maar God geeft toch een rechter. Later herhaalt zich dit: niemand vroeg om dé redder, maar God gaf hem toch: 'Hij bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (*Romeinen* 5, 8). Wat zegt dit veel over God en... over ons!

### Initiatief

Dat God het initiatief neemt, blijkt ook uit het feit dat de redder geboren wordt uit een onvruchtbare vrouw. Als God iets nieuws begint, mag Hij dat graag onderstrepen door een wonderlijke geboorte: zo kregen vrouwen als Sara, Hanna en Elisabet een kind (zie *Genesis* 18, 1-15; *1 Samuel* 1; *Lucas* 1, 5-25). Denk ook aan Maria, die nog maagd was toen ze van Jezus moest bevallen (*Lucas* 1, 26-38).

De onvruchtbaarheid van de moeder van Simson is méér dan een persoonlijk drama. Haar situatie staat symbool voor de vastgelopen geschiedenis van het volk Israël. Mensen zijn niet in staat tot een doorbraak.

Ook Manoach staat met lege handen. In de geboortegeschiedenis van zijn zoon heeft hij nauwelijks een rol: de engel verschijnt aan zijn vrouw, niet aan hem, ook in tweede instantie niet. Hij doet wel verwoede pogingen om grip op de gebeurtenissen te krijgen, maar het lukt hem niet. De engel geeft zijn naam niet prijs: 'Die is voor u toch te wonderbaarlijk' (vers 18). Met andere woorden: wat hier gebeurt, is een wonder. God is hier aan het werk; de mens staat aan de kant.

### Jezus

Het is duidelijk: Góð geeft een verlosser. De naam van de jongen spreekt er ook van: 'Zonnekind' (vers 24). God doet het weer licht worden in een donkere tijd. Hij

Rechters 13

Schriftlezing

Rechters 13

datum

18 juni 2017

bijzonderheid

viering avondmaal

is het die door zijn Geest in Simson aan het werk gaat (vers 25).

Simsons uiterlijk vestigt er ook de aandacht op: hij viel op, door zijn lange haar, als nazireeër. Dat was niet nieuw (zie *Numeri* 6, 1-21). Maar Simson was hierin wel uniek: hij had er niet zelf voor gekozen, maar was er door God toe geroepen. Hij was bovendien nazireeër voor het leven.

Jezus was ook een uitzondering (zie *Marcus* 4, 41). Hij was onder ons, maar niet van ons. Hij leefde helemaal voor zijn Vader in de hemel: waar Simson steken liet vallen, was Hij volkómen toegewijd aan God (*Johannes* 4, 34).

Simson was dé verlosser niet. Hij zou slechts een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de vijand (vers 5). Hij wijst daarom vooruit naar Jezus, die het werk zou afmaken, zoals bij de aankondiging van zijn geboorte werd gezegd: 'Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden' (*Matteüs* 1, 21).

### Slot

God heeft grote dingen gedaan door Simson. Maar Hij deed en doet nog veel meer door Jezus Christus, zijn zoon. In Hem verlost God ons helemaal, in Hem zijn alle vijanden definitief overwonnen. Alle eer aan God!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Kun je overeenkomsten noemen tussen de tijd van Simson en onze tijd? Verwacht je nog dat God grote dingen gaat doen in ons land? Bid je er voor?
- 2 Vergelijk *Rechters* 13, 6-7 (zie ook vers 23) met *Lucas* 1, 38: vind je ook niet dat de moeder van Simson en de moeder van Jezus op elkaar lijken? Hoe kunnen wij hen volgen in hun geloofshouding?
- 3 Simson is een man met een missie, daartoe geroepen door God: hij zal strijden tegen de Filistijnen, die staan voor het verzet tegen Gods plan om over heel de wereld heil en vrede te brengen. Hoe zie je je eigen missie in dit opzicht? En die van de christelijke gemeente?