

## God heb ik lief | 2

10 september 2017 | **Als geen ander**  
17 september 2017 | **Een mooi portret**  
24 september 2017 | **Een kostbare naam**

### Een mooi portret

**Schriftlezing** | *Psalm 115*

Niemand heeft God gezien (*1 Timoteüs 6, 16*). Toch heeft iedereen een lijstje aan de muur met een foto van Hem. Maar die foto's zijn altijd onscherp. Daarom: weg ermee! Het fotolijstje moet leeg blijven!

**1**  
'Maak geen godenbeelden,' zegt God (*Exodus 20, 4*). Israël mag Hem niet aanbidden zoals de heidenen hun afgoden aanbidden: via een beeld. Want een beeld kan altijd maar één aspect van God benadrukken, bijvoorbeeld zijn kracht (zie *Exodus 32*). En daarmee wordt Hij op mensenmaat gesneden. De mens krijgt zelfs het idee over Hem te kunnen beschikken. God is God niet meer.

Het maken van beelden is niet alleen iets van vroeger: wij doen het ook. Wij zien God als de vergevende God, de afstandelijke God, de moederlijke God... Maar de foto in het lijstje zegt dan meer over jezelf en over waar jij behoefte aan hebt dan over God. Jij dient God niet meer, maar God moet jou dienen.

**2**  
God past niet in onze lijstjes; Hij is altijd anders dan wij denken: geen man en geen vrouw, niet blank en niet zwart, niet traditioneel en niet vernieuwend. Hij is God!

Kijk maar naar Jezus, die hét beeld van God wordt genoemd (*Kolossenzen 1, 15*). Je krijgt Hem niet op de foto. Hij is zwak en sterk tegelijk, lam en leeuw in één (*Openbaring 5, 5-6*). In zijn spreken is Hij warm en uitnodigend, maar ook scherp en hard. Jezus is God!

Het tweede gebod zegt: 'Laat Mij God zijn.' God wil niet dat wij Hem besnijden, maar Hem ontmoeten zoals Hij is: altijd anders, groter, hoger, beter, mooier.

**3**  
God is God en zó wil Hij vereerd worden. *Psalm 115* benadrukt dat.

De volken rond Israël vragen: 'Waar is jullie God?' De dichter geeft antwoord: 'Onze God is in de hemel, / hij doet wat hem behaagt' (vers 3). Hij is van een andere orde dan wij, niet in een beeld te vangen. En Hij gaat zijn eigen gang; Hij is onnavolgbaar en niet na te rekenen. Hij staat niet in dienst van mensen, maar roept mensen op Hém te dienen.

'Vertrouw op de HEER' – zo klinkt het in de psalm. Dán mag je op zijn zegen rekenen. En dat maakt weer dat je Hem gaat zegenen, dat is: Hem loven en prijzen.

**4**

Hoe belangrijk is het dat we God op de goede manier aanbidden! We worden in het tweede gebod erop gewezen dat onze beelden van God doorwerken in de volgende generaties (*Exodus 20, 5-6*).

Ouders moeten zich afvragen welk beeld van God ze aan hun kinderen meegeven. Is God de opwekkingsgod of de kerkordegod of de therapeutische god? Nee, jij hebt nooit bedoeld God in die ene foto op te sluiten. Maar je kinderen zien alleen nog die ene afbeelding. En hún kinderen... Zo gaat het door, tot God helemaal uit beeld verdwijnt.

Wees als ouders (en ouderen!) kritisch op de beelden die je van God hebt. Ook dát zal doorwerken in de volgende generaties!

**5**

Het tweede gebod roept ons op zorgvuldig te zijn in onze aanbidding van God. We moeten steeds weer terug naar de Bijbel, want daarin maakt God zich aan ons bekend.

Dan is het wel belangrijk dat we de héle Bijbel lezen en God niet bij elkaar knippen en plakken. God is groter dan onze lievelingsteksten... Wie God op maat snijdt, raakt Hem kwijt. En precies dat wil het tweede gebod voorkomen.

Laat God God zijn. En ja, dat zal meer dan eens boten en schuren; het gaat in tegen wat wij willen of wensen. Maar dat hoort erbij: op weg naar een volmaakt leven met God moeten wij veranderen, niet Hij!

*Slot*

Onze foto's van God zijn altijd onscherp. Het fotolijstje moet daarom leeg blijven. Doe een stap terug. Alleen dán krijg je te zien wie Hij is. Je zult ervan staan te kijken: wat een prachtig portret!

*Wat eist God in het tweede gebod?*

Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en Hem op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.

**Heidelbergse Catechismus, zondag 35**

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Welk beeld heb jij van God? Zeg eens eerlijk! Ben je bereid je hierin te laten corrigeren?
- 2 Hoe heb jij God leren kennen? Welke rol hebben je ouders hierin gespeeld? Wat was positief en wat negatief?
- 3 Wat zou u de kinderen en jongeren willen meegeven als het gaat om het dienen van God? Krijgen ze dat ook van u mee? Vraag het hen eens!