

God heb ik lief | 3

10 september 2017 | **Als geen ander**
17 september 2017 | **Een mooi portret**
24 september 2017 | **Een kostbare naam**

Een kostbare naam

Schriftlezing | *Psalm 145*

De eerste drie geboden horen bij elkaar: God laat weten dat Hij de belangrijkste is! Hij wil niet dat we ons houvast zoeken bij zelfgemaakte goden. Hij verbiedt het ons Hem te vormen naar onze behoeftes. En Hij waarschuwt ons ervoor zijn naam te verbinden aan onze eigen belangen. Drie keer klinkt het: niet ik, maar Hij!

1
Een naam is belangrijk. Het is méér dan hoe je heet; het zegt ook wie je bent. Voor God geldt dat nog veel meer. Hij is zijn naam: 'IK ZAL ER ZIJN' (*Exodus 3, 14*).

Met die naam maakt God zich bekend als de God die in actie komt: Hij is er reddend en bevrijdend bij, in zijn liefde en trouw. Later liet God opnieuw aan Mozes zien wie Hij is (*Exodus 34, 6-7*; vergelijk onder meer *Psalm 145, 8-9*).

Dat God de bevrijder is, zie je vooral als je naar Jezus Christus kijkt. God gaf zijn zoon om de wereld te redden (zie *Matteüs 1, 21*). Die redding gaat heel diep: Jezus wil ons bevrijden uit de greep van de zonde en de dood. Hij gaf er zijn leven voor. Nu is duidelijk dat Hij de enige naam op aarde is die de mens redding biedt (*Handelingen 4, 12*)!

2
God is zuinig op zijn naam; Hij wil zijn reputatie hooghouden. Daarom verbiedt Hij in het derde gebod alle misbruik van zijn naam (*Exodus 20, 7*). Gods naam is, zogezegd, wettelijk beschermd: die mag je niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor Hij die gegeven heeft.

God wil dan ook niet wij zijn naam achteloos gebruiken, in een vloek of krachtterm: dan roep je Hem aan, zonder dat je iets van Hem verwacht. Maar zeg ook niet in je gebed om de halve zin 'Heer': dat is net zo goed achteloos gebruik van zijn naam (vergelijk ook *Matteüs 7, 21*). En: zing niet gedachteloos over God! En: de woorden en daden van een christen moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Tegen het derde gebod wordt het meest in de kerk gezondigd, niet daarbuiten.

3
Het steekt dus nauw. We gebruiken Gods naam nogal eens uit eigenbelang: God moet onze mening kracht bijzetten of onze verlangens rechtvaardigen. Dan zeggen we: 'God heeft mij in het hart gegeven...' Of: 'Ik ga bij

mijn man weg omdat God wil dat ik gelukkig word. Of: 'God wil niet dat vrouwen ouderling worden.'

Pas ermee op! Want voordat je het weet heb je de rollen omgedraaid: dan moet God jouw mening bijvallen en is jouw naam belangrijker geworden dan zijn naam. Dan dien jij God niet meer, maar moet Hij jou dienen. Maar dan speel je met je bevrijding. Want alleen God kan je redden, niet jouw mening, jouw gelijk, jouw activiteit!

4
Maar wat dan? Moeten we de naam van God dan maar helemaal niet meer noemen?

Nee, de Bijbel roept ons op Gods naam groot te maken. Een prachtig voorbeeld hiervan is *Psalm 145*: een loflied, waarvan er niet een tweede is. Het roept de vraag op: hoe is ons aanbidingsleven? Wij stellen God vaak alleen vragen; ons loven en prijzen van Hem komt er meestal maar bekaaid af. Maar *Psalm 145* stelt geen enkele vraag: David heeft zijn handen vol aan het bezingen van de grootheid van God!

God is het waard dat we Hem prijzen, om zijn zoon Jezus Christus. Jezus' naam is mooier en groter dan elke andere naam. Er komt een dag dat iedereen zich voor Hem zal neerbuigen en Hem zal belijden als Heer (*Filippenzen 2, 9-11*). Laten we ons daarop voorbereiden!

Slot

De eerste drie geboden nodigen ons uit niet langer onszelf centraal te stellen, maar God die we kennen in zijn zoon Jezus Christus. We komen steeds meer onder de indruk van wie Hij is en willen niets liever dan Hem alleen liefhebben!

Wat eist God in het derde gebod?

Dat wij (...) de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat Hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt.

Heidelbergse Catechismus, zondag 36

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Een goede naam is veel waard. Heeft iemand jouw naam wel eens misbruikt? Wat deed dat met je?
- 2 Jezus was er tijdens zijn leven op aarde helemaal op gericht de naam van zijn Vader te heiligen (zie *Johannes 17, 6 en 26*). Hoe zit dat bij jou? Wat is het doel van je leven?
- 3 Is de naam van Jezus Christus uit jouw leven af te lezen? Vraag het eens aan een familielid, buurman of collega!