

Een groen hart | 1

Prijs de Schepper!

Een lieveheersbeestje, een roos, hoge bergen, een zons-
ondergang: wie komt er niet van onder de indruk? Je
kijkt je ogen uit: wat mooi!

Maar zet dan nog een stap en eer de maker van dit al-
les. Dan blijven je verwondering en waardering niet in
de lucht hangen, maar krijgen ze een adres: God. Prijs
de Schepper!

Groen

Het is goed dat *Psalm* 104 ook in de Bijbel staat. Want
wij zijn geneigd te denken dat alleen mensen belangrijk
zijn voor God.

‘Prijs de HEER, mijn ziel.’ *Psalm* 103 begint met deze
regel. Het gaat in die psalm over de liefde van God voor
zijn kinderen. Maar *Psalm* 104, een scheppingslied, be-
gint ook zo: ‘Prijs de HEER, mijn ziel.’ God is ook te
prijzen om zijn aandacht voor zeeën, bergen en dieren.

Bij het werk van de heilige Geest denken we vaak al-
leen aan wat Hij doet in mensen. Maar de Geest werkt
ook in de natuur, leert *Psalm* 104 ons: Hij geeft nieuw
leven aan héél de schepping (vers 30).

Wij kijken vaak alleen naar wat in de Bijbel over óns
gezegd wordt. Maar voor God is héél de schepping be-
langrijk. Laat je beeld van Hem corrigeren. Hoe groen
ben jij?

Variatie

En als je dan kijkt, zie je veel. ‘Hoe talrijk zijn uw wer-
ken, HEER.’ De dichter van *Psalm* 104 vraagt niet alleen
aandacht voor het aantal, maar vooral voor de variatie.
Er is zoveel verscheidenheid in de natuur. Denk eens
aan de talloze soorten bloemen: waarom zijn die er?
God is blijkbaar een creatieve God, die van kleur houdt
en geur en uitbundigheid!

God heeft niet een wereld geschapen met maar een
paar levens wezens. Nee, ‘vól van uw schepselen is de
aarde’. Kijk naar de dieren: wat zijn het er veel! Tot op
de dag van vandaag zijn er soorten die door geen mens
zijn gezien.

Laten we nooit te klein denken over God. Hij is gróót;
zijn luister straalt in al zijn werken. Laat zijn majesteit
en glorie tot je doordringen!

Wijsheid

De psalm laat zien dat God, als de schepper, ook alles
onderhoudt. ‘Alles heb u met wijsheid gemaakt.’ De
dichter noemt de regelmaat van dag en nacht, van de
seizoenen. God zorgt voor water, zodat bomen groeien
waarin vervolgens weer vogels kunnen nestelen. Alles
is prachtig op elkaar afgestemd.

En daarbij hebben alle schepselen hun eigen beteke-
nis. Een dier is meer dan een schakel in de voedselke-
ten. God zorgt ook voor de klipdas, voor de Israëlieten
onrein en dus niet eetbaar (*Leviticus* 11, 4-5). Denk ook

Psalm 104, 24

Schriftlezing

Psalm 104

datum

8 oktober 2017

aan wat Jezus zegt over Gods betrokkenheid bij een
mus (*Matteüs* 10, 29).

Het is niet zo dat alles er alleen is voor de mens! God
heeft oog voor de zeedieren en de ceders, om zichzelf
en niet om hun functie voor de mens. Wat een God is
Hij!

Groots

Hoe meer we rondwandelen in de natuur, hoe meer we
God gaan loven en prijzen. *Psalm* 104 roept ons ertoe
op: laat de grootsheid van de schepping reden zijn om
God te aanbidden. Hij is zoveel machtiger, zoveel gro-
ter dan wij denken!

De *Nederlandse Geloofsbelijdenis* zegt in artikel 2 dat
we twee boeken gekregen hebben om God te leren ken-
nen: het boek van de natuur en de Bijbel. Wat is het be-
langrijk om beide boeken goed te lezen!

En ja, de Bijbel vertelt ons méér. De Bijbel noemt de
naam van Jezus, de zoon van God. Maar besef: Hij is
niet alleen gekomen om mensen te redden. Hij herstelt
de hele schepping (*Romeinen* 8, 20-21). God heeft een
brede blik. Wij ook?

Slot

Intussen wordt de zonde niet genoemd, in *Psalm* 104.
De zondaars komen wel in beeld (in vers 35). Dat lijkt
een dissonant, maar dat is het niet: een zondaar is ie-
mand die niet meegaat in de lof op God, de schepper
van hemel en aarde. Hij hoort er niet bij; hij past niet in
de schepping waar alles van God zingt.

Daarom: laat je inspireren door *Psalm* 104. En prijs de
Schepper!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Ken jij de verwondering over de variatie en de uit-
bundigheid in de schepping? Hoe dicht leef jij bij
de natuur? Zou je hierin willen groeien en zo ja,
hoe?
- 2 Hoe zou het komen, denk je, dat christenen vaak
alleen de ‘menselijke’ elementen van de Bijbel
hebben benadrukt en de schepping in bredere zin
hebben verwaarloosd?
- 3 Hoe is het gesteld met jouw aandacht voor dieren,
voor klimaatverandering, voor milieubeheer? Wat
vind je ervan dat dit deze preken-serie aan de orde
wordt gesteld?