

Een groen hart | 3

Stralen als de zon

Het lijkt erop dat *Psalm 19* uit twee liederen bestaat. Het eerste gaat over de schepping, die van de majesteit van God vertelt (vers 1-7). Maar dan zingt de dichter opeens over de wet: hij heeft het over hoe betrouwbaar en kostbaar de Bijbel is (vers 8-15). Wat is het verband tussen de beide delen van de psalm?

Schepping

De dichter, David, begint bij de schepping. Hij is enorm onder de indruk van wat hij om zich heen ziet. Hij hoort er een preek in, een boodschap over God, zonder woorden (vers 2-5a).

David noemt in het bijzonder de hemel en het uitspan- sel. Zij vertellen van de almacht van God: Hij is nog groter dan het onmetelijke heelal (zie *Jesaja 40, 12* e.v.). De schepping spreekt ook van Gods goedheid en trouw: in de afwisseling van dag en nacht en in zon en regen mag je zijn liefdevolle zorg zien (zie *Genesis 8, 22; Matteüs 5, 45*).

En zo spreekt alles in de schepping van God. Hij wordt geëerd, dag na dag en nacht na nacht. David roept ons op daar oog en oor voor te hebben en mee te doen in de lof op de Schepper!

Bijbel

De glorie van God blijkt ook uit de wet; daarover gaat het in het tweede deel van de psalm. David is er net zo lyrisch over als over de schepping!

De 'wet' staat voor de hele Bijbel. Het is een preek, die de boodschap van de schepping onderstreept en aanvult. Want wat de Bijbel zegt is 'nog duidelijker en volkomener' dan wat de schepping vertelt (*Nederlandse Geloofsbelijdenis*, artikel 2): God is de HEER die in liefde naar mensen omziet, hun zonden vergeeft en hen nieuw leven geeft. David gebruikt in het tweede deel van de psalm steeds de naam 'HEER', de naam die spreekt van Gods trouwe liefde voor mensen.

Wie de Bijbel leest, ontdekt hoe betrouwbaar de HEER is en waarachtig. Je gaat Hem erom prijzen, met David (vers 8-11)!

Zon

Maar *Psalm 19* zegt meer dan dat zowel de schepping als de Bijbel Gods majesteit bezingen. David vraagt met name aandacht voor het feit dat de hemel en het uitspan- sel doen wat God hen heeft opgedragen. Ze zijn daarin zó trouw, dat we er de klok op gelijk kunnen zetten. In vers 5 heeft de vertaling 'meetlint' de voorkeur: de cyclus van dag en nacht wordt wereldwijd gebruikt als basis voor tijdsmaten. God is een God van orde, een God op wie te bouwen is!

De schepping gehóórzaamt aan God en dáárom verkondigt ze zijn glorie! De zon is daarvan een prachtig voorbeeld (vers 5b-7). Zij gaat op, volgt haar baan langs

Psalm 19

Schriftlezing

Psalm 19

datum

5 november 2017

de hemel en gaat weer onder. Ze doet waarvoor ze ge- schapen is en zó eert ze de Schepper!

Dienaar

De mens mag het voorbeeld van de zon volgen. Dat doet hij door zich een dienaar te weten van God: twee keer gebruikt David dit woord. Hij wil God dienen, zich naar Hem richten.

Wie zo leeft, gaat stralen als de zon: hij verspreidt Gods liefde en heerlijkheid in zijn omgeving. Daarmee gaat hij doen waarvoor hij gemaakt is, net zoals de zon dat doet. En God wordt erdoor geëerd!

Gemakkelijk is dat niet. David bidt in vers 13 en 14 om vergeving van zijn zonden. Dat moet bij ons niet de reactie oproepen dat het wel mooi klinkt om de scep- ping als voorbeeld te zien, maar dat het toch niet lukt. Want de Bijbel vertelt dat God vergeven wil: Hij is een bevrijder, van zonde en schuld. In Jezus Christus zijn we volmaakt. We gaan steeds meer beantwoorden aan ons doel!

Slot

We worden in *Psalm 19* opgeroepen niet alleen regel- matig omhoog te kijken, naar de zon, maar ook haar voorbeeld na te volgen. Dan zullen we, naar het woord van Jezus, stralen als de zon in het koninkrijk van God (*Matteüs 13, 43*)!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Wat is het mooiste stukje natuur dat je ooit gezien hebt? Waarom was je er zo van onder de indruk? Welke boodschap over God hoor(de) je daarin?
- 2 Hoe belangrijk is de Bijbel voor je? Kun je met David zeggen dat het woord van God 'begeerlijker dan goud' is en 'zoeter dan honing'? Mag de Bij- bel belangrijker voor je worden en zo ja, hoe gaat dat gebeuren?
- 3 Wat vind je ervan dat je het voorbeeld van de zon mag volgen? Wil je beantwoorden aan het doel dat God met je heeft, zodat je Hem in alles eert?