

Een groen hart | 4

Alles verzoend

Wanneer je een steen in een vijver gooit, ontstaan er kringen. Deze worden groter en groter, tot ze de hele vijver omvatten. Eén steen heeft dus een enorm effect!

Alles

Kolossenzen 1, 15-20 is een loflied op Jezus Christus. Er zijn twee strofen: de verzen 15-17 tekenen Christus' verhouding tot de schepping, de verzen 18-20 gaan over zijn aandeel in de herschepping.

Het lied zit mooi in elkaar; de twee strofen kennen een vergelijkbare opbouw. De woorden 'alles in de hemel en alles op aarde' in vers 16 bijvoorbeeld komen (omgekeerd) terug in vers 20. Tot in de opbouw van het lied wordt Christus geëerd!

Uit het lied blijkt dat de betekenis van Jezus Christus allesomvattend is. Let er op hoe vaak het woordje 'alles' voorkomt. Het is niet mogelijk te groot over Jezus te denken. Hij is het centrum van zowel de schepping als de herschepping!

Zonde

De preek concentreert zich op de laatste twee verzen van het lied: God heeft door Christus alles met zich willen verzoenen, 'alles op aarde en alles in de hemel'.

Het 'alles' laat zien hoe zeer de zonde om zich heen heeft gegrepen. Toen de mens in zonde viel, had dat enorme gevolgen: de hele wereld werd erdoor aangetaast. Vaak is er een directe relatie met het handelen van mensen: denk aan de luchtvervuiling, het afval in de oceanen, dierenmishandeling. Bij een aardbeving en de wijze waarop dieren elkaar soms gebruiken is de relatie minder duidelijk. Toch heeft het alles met onze zonde te maken: het kwaad en de dood hebben zich diep in de schepping genesteld (zie *Romeinen 8, 22*).

Verlossing

God echter wil 'alles' met zich verzoenen. En dat is: van een vijand tot een vriend maken. God maakt het weer goed met de mens. En Hij zorgt ervoor dat ook in de rest van de schepping de verhoudingen worden hersteld.

Hij doet dit alles door zijn zoon, Jezus Christus. Er vloeide bloed, op Golgota: Jezus bracht het offer van zijn leven. En daardoor sticht God vrede met heel de schepping. Want alles is van God vervreemd geraakt en Hij wil alles herstellen (zie ook *2 Korintiërs 5, 19*).

God gaat zelfs zijn schepping helemaal vernieuwen: Hij geeft een nieuwe hemel en aarde! Jezus' offer is een steen in de vijver, met wereldwijde gevolgen!

Avondmaal

De betekenis van Jezus' dood aan het kruis is dus wereldomvattend. Het is goed om ons dat te realiseren, nu we avondmaal vieren.

Kolossenzen 1, 19-20

Schriftlezing

Kolossenzen 1, 12-23

datum

12 november 2017

bijzonderheid

viering avondmaal

Want we hebben de neiging om het alleen op onszelf te betrekken en te zeggen: 'Mijn Jezus, mijn heiland.' En ja, dat is belangrijk wanneer je aan het avondmaal deelneemt. Maar maak het niet te klein: Jezus is niet alleen jouw redder, maar die van de wêreld. Hij stierf om de zonde van de mens weg te doen en daarmee ook de gevolgen daarvan in de schepping.

De viering van het avondmaal wordt nóg meer een feest wanneer je beseft hoe groot de betekenis van de dood en opstanding van Jezus is. Het is werkelijk allesomvattend!

Slot

Wie niet méér weet te zeggen dan dat Jezus gekomen is om de mens te redden, loopt het gevaar onverschillig te (blijven) staan ten opzichte van het kwaad in de schepping. Erger is dat hij Jezus klein maakt, terwijl Jezus het centrum is van alles! Aan Hem komt alle eer toe, nu en altijd!