

## Een groen hart | 5

# De hoop van de schepping

Een paar maanden geleden werd door de *Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs* de noodklok geluid: er is dringend behoefte aan nieuwe kantoorgebouwen. De laatste jaren is er beperkte nieuwbouw geweest en door het herstel van de economie is er nu een tekort aan kantoorruimte ontstaan.

De Bijbel zegt iets dergelijks van de schepping: deze heeft nieuwe mensen nodig. En 'nieuw' is dan: nieuw geworden door Jezus Christus. Het gaat om mensen die door de Geest van God worden geleid (*Romeinen 8, 14*). De schepping heeft dringend behoefte aan hen: ze ziet reikhalzend naar hen uit. Ben jij een kind van God en is dat in jouw omgaan met de schepping te merken?

### Ellende

Er gaat veel mis in de schepping. Ze is 'ten prooi aan zinloosheid', zegt Paulus. De schepping is gericht op leven en bloei, maar de dood heeft vat op haar gekregen. De ijskappen smelten, terwijl andere delen van de aarde verwoestijnen. De schepping kreunt onder aardbevingen en overstromingen. En wat is er veel leed in de dierenwereld: denk bijvoorbeeld aan de veeziekten!

De oorzaak moet bij de mens gezocht worden. Paulus wijst daar uitdrukkelijk op: 'De schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen.' En dat is de mens! God had hem aangesteld om de aarde op een verantwoorde manier te beheren (*Genesis 1, 27-28; Psalm 8, 6-9*). Maar de mens verzaakte: hij viel in zonde. Hij trok daarmee de dood over zich en nam de schepping daarin mee (*Genesis 3, 17-18; vergelijk Hosea 4, 1-3*).

We moeten de pijn van de schepping onder ogen zien en ons eigen aandeel daarin. Doe je dat?

### Verlossing

Maar de pijn van de schepping is als de pijn bij een bevalling (*Romeinen 8, 22*): het leidt ergens toe. Want wat God betreft is er altijd hoop geweest. Hij heeft, meteen in het begin al, beloofd dat het goed zou komen. En de schepping deelt daarin.

God heeft dat meer dan eens laten weten. Hij maakt Jona duidelijk dat Hij zich ook bekommert om de dieren van Nineve (*Jona 4, 10-11*). En Jezus vertelt ons dat zijn Vader zelfs een dode mus ziet (*Matteüs 10, 29*).

Ja, God heeft vooral in zijn zoon Jezus Christus laten zien dat er redding is, voor mens en milieu (*Kolossenzen 1, 19-20*). In het kielzog van de mens wordt ook de schepping bevrijd van de zonde en de dood: ze 'zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt'.

En daarom heeft de schepping hoop. De opstanding van Jezus is er de garantie van: de dood heeft niet het laatste woord. Aan alle zinloosheid en vergankelijkheid komt een einde. En dan zal héél de schepping God op

Romeinen 8, 19-21

Schriftlezing

Romeinen 8, 18-25

datum

19 november 2017

een volmaakte manier de eer brengen (vergelijk *Openbaring 4, 6-8*: de vier wezens zijn de vertegenwoordigers van alle soorten schepselen).

### Dankbaarheid

Als voorschot op die toekomst gaan verlorene mensen nu al anders leven, waarbij de schepping opleeft.

Paulus heeft het over het 'openbaar' worden van Gods kinderen. Dat wijst allereerst op iets wat nog komt, namelijk bij de wederkomst van Jezus. Maar het is ook nu al merkbaar wie kind van God is, door geloof in Jezus Christus. Hij gaat in de kracht van de Geest een nieuw leven leiden, ook met betrekking tot de schepping: hij gaat bewuster kopen en consumeren. Hij vraagt zich af wat de gevolgen zijn van zijn levensstijl voor de schepping en de andere schepselen en zal, indien nodig, zijn gedrag aanpassen.

God gaf aan zijn volk Israël destijds al voorschriften waarin de zorg voor de schepping uit uiting kwam: zorg voor de dieren (*Exodus 20, 8-10; Deuteronomium 22, 6-7; Spreuken 12, 10*) en zorg voor het land (*Exodus 23, 10-11*). Dit zal christenen en de christelijke gemeente moeten aanspreken!

### Slot

Kom als christen voor de dag en laat aan de schepping zien dat je een nieuw mens geworden bent. Ze ziet naar je uit! Ja, ze kijkt samen met jou uit naar de definitieve bevrijding van de zinloosheid en vergankelijkheid!

### OM TE DOEN:

- 1 Maak een boodschappenlijstje voordat je naar de supermarkt gaat zodat je geen voedsel koopt dat je bij nader inzien toch niet eet. Deel je koelkast goed in, zodat producten niet uit het zicht verdwijnen en over de datum raken. Wist je dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar ruim 40 kilo voedsel weggooit? Enig idee hoeveel energie en landbouwgrond bij de productie hiervan gemoeid is?
- 2 Plak een JA/NEE- of NEE/NEE-sticker op je brievenbus. Je krijgt dan minder reclamefolders en dat vermindert de belasting van het milieu. Wie geen sticker plakt, ontvangt 36 kilo reclaimedrukwerk per jaar! Bekijk de folders op je laptop of tablet of deel ze met je burens.