

## Waar is mijn bril? | 2

3 december 2017 | **Tussen tekst en lezer**

10 december 2017 | **Niet van gisteren**

17 december 2017 | **Samen lees je beter**

### Niet van gisteren

**Schriftlezing** | 2 *Timoteüs* 3, 10-17

Wanneer je een roman voor de tweede keer leest, vallen vaak dingen op die je bij eerste lezing niet opgevallen waren. Omdat je het grote verhaal kent, kun je afzonderlijke details beter plaatsen en waarderen. Zo is het ook met de Bijbel: inzicht in het geheel kan helpen om kleinere onderdelen beter te begrijpen.

#### Veel boeken, één Bijbel

Juist bij de Bijbel is oog voor het grote verhaal van belang, omdat het ene boek uit heel verschillende boeken bestaat. Er is verschil in tijd van ontstaan: tussen het oudste en jongste boek zit zo'n duizend jaar. Verder verschillen de menselijke auteurs, in karakter en in opleiding. Ook behoren de Bijbelboeken tot verschillende genres: het ene is geschiedschrijving, het andere poëzie, wetgeving of een brief. Dit alles moet je in rekening brengen bij het lezen.

Bovendien komt niet alles in de Bijbel op dezelfde manier tot ons. Er staan beschrijvende en vóórschrijvende passages in de Bijbel. Wanneer God tot Abraham zegt dat hij huis en haard moet verlaten (*Genesis* 12, 1), wordt dat niet automatisch ook tot ons gezegd. En de tekening van de gang van zaken in de gemeente van Jeruzalem in *Handelingen* 2, 43-47 wordt niet gepresenteerd als een blauwdruk voor de kerk van alle tijden.

#### Het grote verhaal van God

De Bijbelboeken, hoe verschillend ook, vertellen één groot verhaal, namelijk van de God die mensen redt. Hij doet dat door zijn zoon Jezus Christus.

Die redding houdt verlossing van de zonde en de dood in, maar ook de vernieuwing door de Geest: God zorgt ervoor dat mensen nieuw worden, op Hem en op hun naaste gericht. Die mensen blijven wel kind van hun tijd; ze worden door God niet in een andere wereld geplaatst. Nee, ze worden in hun eigen tijd geroepen om vorm te geven aan het leven met de God die hen gered heeft. En dat is terug te vinden in de Bijbel.

God werkt dus van A naar B, van de schepping naar de herschepping. Wanneer we de Bijbel lezen, moeten we ons altijd afvragen: op welk moment in Gods reddingsplan bevinden we ons? Hoe laat is het op Gods klok? Ook in die zin was de tijd in, bijvoorbeeld, het boek *1 Korintiërs* een andere dan die van ons. En dat mag terugkomen in de uitleg en toepassing.

#### Haltes op de weg van God

Twee voorbeelden kunnen dit wat meer kleur geven.

In *1 Kronieken* 4 lezen we het gebed van Jabes: 'Maak mijn grondgebied groot.' En God verhoorde zijn gebed, zo staat er (vers 10). Dus ook wij mogen erop rekenen dat God ons een groter huis geeft of succes in ons bedrijf, wanneer we Hem dat vragen?

Nee. We moeten beseffen dat Jabes leefde in de tijd waarin het beloofde land verdeeld was onder het volk Israël. Maar Jabes had blijkbaar niet gekregen waar hij recht op had. Hij vraagt daarom en God heeft hem dan wat hem toegezegd was. Je moet dit gebed dus in die tijd laten staan.

Een ander voorbeeld is het voorschrift in *Handelingen* 15, 29: 'Onthoud u van bloed en van vlees waar bloed in zit.' Betekent dit dat wij geen bloedworst mogen eten en bloedtransfusies moeten afwijzen?

Nee. Dit gaat over de wereld van de afgoden, waar sommige christenen in geleefd hadden. Zij worden opgeroepen radicaal daarmee te breken. Wij leven in een andere tijd: voor ons heeft bloed niet meer de associatie met een afgod; wij kunnen het dan ook gerust gebruiken.

Daarmee is het voorschrift van *Handelingen* 15 niet achterhaald. Wij moeten ook breken met de afgoden, bijvoorbeeld die van het materialisme. Laten we op dit gebied hele christenen zijn, geen halve heidenen!

#### Van lezen naar deelnemen

Wie Gods grote verhaal kent, gaat er zelf in deelnemen.

We moeten bij het lezen van de Bijbel niet op een afstand blijven staan, maar ons steeds weer door God laten meenemen in zijn reddingsplan. We worden verlost van de zonde en de dood en door de Geest vernieuwt. In dat hele proces gebruikt God de Bijbel.

Paulus schrijft daarover: 'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden (...) om op te voeden tot een deugdzaam leven' (*2 Timoteüs* 3, 16). De Bijbel is geen boek met informatie over God, maar het middel waarmee de Geest ons vernieuwt, op weg naar Gods nieuwe wereld (zie ook de *Nederlandse Geloofsbelijdenis*, artikel 7).

Zo is de Bijbel het woord van God: niet van gisteren, een stem uit het verleden. Nee, God spreekt ook ons aan en geeft ons een plek op de lijn van schepping naar herschepping.

#### Slot

Heb oog voor de rode draad van de Bijbel, wanneer je afzonderlijke teksten leest en wilt verstaan. En laat je meenemen door de God die met heel de wereld op weg is naar zijn toekomst!

Wij geloven dat deze heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en voldoende leert al wat de mens moet geloven om behouden te worden.

**Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 7**