

## Waar is mijn bril? | 3

3 december 2017 | **Tussen tekst en lezer**

10 december 2017 | **Niet van gisteren**

17 december 2017 | **Samen lees je beter**

### Samen lees je beter

**Schriftlezing** | 2 *Petrus* 1, 12-21

Twee zien meer dan één. Een politieagent vraagt dan ook meerdere mensen naar de toedracht van een ongeluk. En de juf op school roept de hulp van haar collega in bij het observeren van een kind.

Zo is het ook bij het lezen van de Bijbel: samen zie je meer, samen lees je beter.

#### De Bijbel: aan de kerk gegeven

Jesaja sprak het hele volk aan en Paulus schreef aan de christelijke gemeenten in zijn tijd: de Bijbel is bedoeld voor de kerk. Er staan wel boeken in die oorspronkelijk aan één persoon gericht zijn, maar de Bijbel als geheel is door de kerk ontvangen (zie het begin van artikel 5 van de *Nederlandse Geloofsbelijdenis*).

Wij lezen de Bijbel vaak op onszelf. En we hebben een eigen mening over wat we lezen. Maar de Bijbel laat een 'eigenmachtige uitleg' niet toe (2 *Petrus* 1, 20-21). Dat is een uitleg die puur persoonlijk is, niet getoetst aan die van andere Bijbellezers. We hebben elkaar nodig bij het lezen en verstaan. Want de Bijbel is aan de kerk gegeven.

#### In de werkplaats van de Geest

En in de kerk werkt de heilige Geest. In 1 *Johannes* 2 staat: 'U bent gezalfd door de heilige' (vers 20). Dat geldt voor alle leden van de gemeente: zij hebben de Geest van Christus en kunnen dus Bijbel lezen.

De Bijbel is niet het boek van theologen, alsof alleen zij kunnen bepalen hoe we moeten verstaan en begrijpen. Natuurlijk, we kunnen de hulp van deskundigen goed gebruiken, maar we kunnen zelf ook lezen, geleid door de Geest.

Dat moeten we dan wel samen doen, met al die verschillende mensen waaruit de gemeente bestaat: jong, oud, arm, rijk, gezond, ziek, vrouw, man. Elke inbreng is waardevol, ieders bijdrage is belangrijk!

#### Lezen met hen die ons voorgingen

We hebben ook de lezers van vroeger nodig. We zijn niet de eersten die de Bijbel lezen, maar sluiten aan bij hen die ons daarin zijn voorgegaan. We moeten dan verder terugkijken dan ons eigen leven of het ontstaan van de vrijgemaakte kerk (1944): we kunnen ook leren van bijvoorbeeld de Reformatoren (16<sup>e</sup> eeuw) en van de christenen in de eerste eeuwen.

Het boek *Hooglied* bijvoorbeeld lezen wij als een liefdeslied tussen een jonge man en vrouw. Maar de kerkvader Augustinus (354-430) las er de liefde van God in voor zijn kinderen. En hij reageerde daarop door God aan te spreken als 'mijn liefste'. Het kan onze kijk op dit Bijbelboek verruimen.

#### en met christenen wereldwijd

We moeten terugkijken, de geschiedenis is, maar ook om ons heen, de wereld in. Christenen in andere culturen leggen andere accenten, waar wij van kunnen leren.

Zo kijken wij bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (*Lucas* 10, 30-35) vaak naar de priester en de leviet: zijn wij ook zo? Maar een Afrikaans lezer, op de vlucht voor regeringstroepen, herkent zich het meest in de man die beroofd werd...

In onze westerse cultuur zijn we eraan gewend geraakt dat we nú krijgen wat we willen. Dat werkt ook door in onze manier van Bijbel lezen: we zoeken naar troost en praktische inzichten, om vandaag verder mee te kunnen. Christenen in landen als India leren ons Gods tijd af te wachten: God werkt anders dan [www.bol.com](http://www.bol.com).

#### De kerk als leesgemeenschap

Het verstaan en begrijpen van de Bijbel gaat niet vanzelf. Petrus schreef al over de brieven van Paulus dat daarin een en ander 'moeilijk te begrijpen' is (2 *Petrus* 3, 16). De grote lijn is wel duidelijk, maar op allerlei onderdelen moeten we echt studeren. En dat moeten we dus samen doen.

Dan kan het gebeuren dat we nu teksten anders uitlegen en toepassen dan we altijd deden. Is dat erg? Nee, zeker niet: Jezus sprak over het tevoorschijn halen van 'nieuwe en oude dingen' (in die volgorde!) uit de schatkamer van de Schrift (*Matteüs* 13, 52).

Zo worden we samen betere Bijbellezers. 'Met alle heiligen' gaan we steeds meer zien van de liefde van Christus (*Efeziërs* 3, 18-19).

#### Slot

We hebben allemaal onze eigen Filippus nodig bij het lezen van de Bijbel (zie *Handelingen* 8, 30-31). Laten we de hulp die God ons in elkaar geeft dankbaar aanvaarden. En vertrouwend op de leiding van de Geest groeien in ons verstaan en begrijpen van de Bijbel.