

## Sprekende beelden | 1

# Van de dood gered

We gaan luisteren naar een gelijkenis van Jezus. Hij vertelde ze om de mensen iets te leren. Hij deed dat door hen uit te nodigen in het verhaal plaats te nemen.

Welke plek geef jij jezelf in deze gelijkenis?

### Gelijkenis

Een man wordt, op de weg van Jeruzalem naar Jericho, overvallen door rovers. Hij blijft halfdood liggen. Wie komt hem helpen?

Een priester gaat aan hem voorbij, evenals een Leviet. Het is uiteindelijk een Samaritaan die hulp biedt: een outsider, een vijand.

Wij zien onszelf heel gemakkelijk als die Samaritaan: wij zouden die gewonde reiziger niet links hebben laten liggen. Of, dat kan ook: we hebben ontdekt dat we niet zo zijn als hem. We lopen immers nogal eens aan mensen die hulp nodig hebben voorbij. Maar in dat geval kijk je ook naar die Samaritaan: je bent hem misschien niet, maar zou hem wel moeten zijn. Toch?

### Wetgeleerde

Het is zeer de vraag of dit de boodschap van de gelijkenis. Want zo is Jezus niet. Hij komt *nóóit* met de oproep dat we ons nog meer moeten inspannen om deel te krijgen aan het eeuwige leven.

Want dat was de vraag die de wetgeleerde stelde. Het was geen echte vraag. Lucas vertelt dat de man Jezus op de proef wilde stellen. Hij krijgt een tegenvraag, waarop hij het antwoord wel weet: het gaat erom dat je God en je naaste liefhebt.

De wetgeleerde geeft niet op. Hij stelt opnieuw een vraag: 'Wie is mijn naaste?' Jezus hoeft hem dat niet te vertellen: de wetgeleerde weet ook nu het antwoord. Hij heeft wel nodig dat hij leert zien wie Jezus is. En daarom vertelt Jezus een gelijkenis.

### Reiziger

En daarin krijgt de wetgeleerde een plek. Hij is niet de priester en ook niet de Leviet. Wetgeleerden waren heel serieus in het dienen van God; zij zouden zich beslist bekommerd hebben om die gewonde man.

Is de wetgeleerde dan de Samaritaan? Nee, het zou heel vreemd zijn wanneer Jezus dat bedoelde, gezien het gesprek dat aan de gelijkenis voorafgaat. De man had iets anders nodig dan bevestigd te worden in zijn goede werken.

De wetgeleerde is de reiziger. Jezus houdt hem een spiegel voor. De wetgeleerde denkt dat hij heel wat is, dat hij zichzelf kan handhaven tegenover God, maar in werkelijkheid ligt hij halfdood aan de kant van de weg.

En zo is het met ons ook. Ook wij zijn gevallen mensen, die hulp nodig hebben. Ik ben niet de hulpverlener, maar degene die moet worden gered, van de zonde en de dood.

Lucas 10, 25-37

**Schriftlezing**  
Lucas 10, 25-37

**datum**  
7 januari 2018

**bijzonderheid**  
bevestiging diaken

### Samaritaan

Wij zijn die reiziger: dat is de plek die Jezus ons geeft in dit verhaal. We moeten worden gered.

En die redding is er: Jézus redt.

Is Hij dan die Samaritaan? Ja, in de ogen van de leiders van het Joodse volk wel (*Johannes* 8, 48). Hij werd gezien als iemand die van buiten kwam, een vijand. De Samaritaan uit de gelijkenis is Jezus.

Hij is degene die medelijden kreeg met de gewonde man. Er wordt een woord gebruikt dat in het Nieuwe Testament alléén voor Jezus gebruikt wordt: diep van binnen geroerd, met ontferming bewogen worden (vergelijk ook *Jeremia* 31, 20).

En kijk eens wat de Samaritaan allemaal doet: Jezus gebruikt er maar liefst zes werkwoorden voor. Hij heeft veel werk gehad aan onze redding! Hij moest ervoor sterven aan een kruis! Maar Hij deed het, uit liefde, diep geraakt door onze nood.

### Boodschap

Wie is wie in deze gelijkenis? Wie ben jij?

Wij zijn de reiziger, die hulp nodig heeft. Dat is de boodschap van de gelijkenis. Jezus houdt de wetgeleerde en ons een spiegel voor: we hebben Jezus nodig. We moeten Hem niet uit ons leven weg willen duwen, maar Hem omhelzen als onze verlosser.

Wij zijn de reiziger. Maar Jezus draagt de wetgeleerde toch op te doen als de Samaritaan? Ja. Hij komt bij hem terug, wanneer de gelijkenis verteld is. Hij wijst hem opnieuw op wat hij te doen heeft: God liefhebben en de naaste. En God liefhebben is in de eerste plaats erkennen dat Jezus de door God gegeven redder is. En als je dat beseft, ga je je naaste liefhebben, zeker wanneer hij in nood is.

### Slot

Jezus roept ons met deze gelijkenis niet op *nóg* beter ons best te doen voor onze naaste. Hij jaagt ons niet op, maar geeft ons rust: laat je redden door Hem, de barmhartige Samaritaan. Dan ga je, dankbaar en ontspannen, ook barmhartig omzien naar je naaste.