

## Sprekende beelden | 2

# Genade vinden

De gemiddelde kerkganger krijgt het moeilijk vanmorgen. Want we lezen de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar...

**1**

Wij denken bij een farizeeër al gauw aan iemand die hypocriet is; kijk maar in het woordenboek. We horen hem in de gelijkenis van Jezus zijn goede daden opsommen en gaan er vanuit dat hij liegt: de man doet zich vromer voor dan hij is.

Maar zo doen we hem geen recht. Farizeeërs stonden in hoog aanzien: ze leefden nauwkeurig naar de geboden van God. Ze maakten oprecht werk van hun geloof: wat de farizeeër in de gelijkenis zegt, doet hij ook.

Hij was dus geen huichelaar. Wie dat denkt maakt zich te gemakkelijk van de gelijkenis af. Want onze daden sporen misschien niet altijd met onze woorden, maar schijnheilig zijn we niet. En dus herkennen we ons niet in de farizeeër.

Maar de meesten van ons zouden zich wél in hem moeten kunnen herkennen.

**2**

Want de gemiddelde kerkganger leidt, net als die farizeeër van toen, een goed leven.

We lopen keurig op het paadje: we hebben God lief en onze naaste en proberen daar zo goed mogelijk invulling aan te geven. Natuurlijk, we maken daarbij fouten. Maar het zijn geen zonden die in het oog springen; we moeten er zelf ook altijd even naar zoeken...

We leven goed, net als die farizeeër. Maar, hij werd door God afgewezen. Hij dacht dat zijn goede gedrag hem bij God kon brengen. Dat is een grote vergissing. Je goede daden kunnen heel liefdevol en oprecht zijn, ook in de ogen van God. Maar je relatie tot Hem verandert er niet door. Je levensstijl is niet bepalend voor de vraag of God van je houdt. Je wordt niet gered door je daden.

**3**

Wat brengt je wel bij God? Dat is het leven, het goede leven, het goede werk van Jezus.

Er is op Hem niets aan te merken, zelfs niet in de ogen van God: zijn gedrag is voorbeeldig, zijn gedachten zijn zuiver. Ja, Hij is van zichzelf volmaakt goed.

En het mooie is: wij krijgen deel aan dat goede. Jezus deelt uit, aan een ieder die in Hem gelooft. Dan mag je in zijn naam bij God komen. Dan ziet God Jezus in jou. En dan sluit Hij je in zijn armen.

Daar moet je wel om vragen. Je moet erkennen dat je Jezus nodig hebt, dat je genade nodig hebt. Genade is: je krijgt wat niet van jou is. Jij krijgt het goede leven van Jezus. Wil je dat? Er is geen andere manier om bij God te komen!

Lucas 18, 9-14

**Schriftlezing**  
Lucas 18, 9-14

**datum**  
14 januari 2018

**bijzonderheid**  
viering avondmaal

**4**

We moeten het van Jezus hebben. Wij kunnen niet op eigen naam bij God komen. Wij kunnen onszelf niet redden.

Als dat tot je doordringt, ga je ook beseffen wat zonde is. Wij hebben vaak een oppervlakkig beeld van zonde: we doen iets wat niet mag. Maar het gaat veel dieper: je wilt je eigen redder zijn. Want we zondigen omdat we denken dat ons leven er leuker of beter van wordt. Dan proberen we onszelf gelukkig te maken.

Maar alleen Jezus kan ons redden. We hebben zijn leven nodig, zijn offer, zijn volmaakte goedheid. Dát alleen brengt ons bij God.

Daarom is er alle reden om te zeggen: 'God, wees mij zondaar genadig.' De tollenaar deed dat.

**5**

Jezus vertelde een gelijkenis, maar het is zeer waarschijnlijk dat Hij bij die tollenaar dacht aan een concreet persoon, die tot bekering was gekomen (vergelijk Lucas 5, 28; 19, 8). De man kwam tot het inzicht dat Jezus alleen de toegang tot God is.

Hij was overduidelijk een zondaar, omdat hij als belastingambtenaar voor de vijand werkte en teveel geld vroeg, dat hij in eigen zak stak. Maar hij wilde met de zonde breken, want het leverde hem uiteindelijk niets op: hij had een echte redder nodig en vond die in Jezus.

De tollenaar vroeg om genade. Hij werd geholpen door het feit dat hij zich niet kon beroemen op goede werken. Hij had niet veel te melden, als het om zijn levensstijl gaat. Het dreef hem naar Jezus.

*Slot*

Gered worden is genade. Dat is een moeilijke boodschap voor de gemiddelde kerkganger, die best goed leeft. Want dan ga je zo maar denken dat je gered bent, dat het goed is tussen God en jou.

Maar het enige wat ons bij God brengt is het goede werk van Jezus. Kijk eens wat vaker naar Hem en wat minder naar jezelf. Vraag om genade en wees gered.