

Sprekende beelden | 5

Christus is alles

Een man loopt door een winkelstraat en ziet in de etalage van een kledingzaak een prachtige jas hangen. Zijn ogen beginnen te schitteren: die jas moet hij hebben! Maar hij heeft niet genoeg geld...

Dus spreekt hij voorbijgangers aan en verkoopt zijn zonnebril, zijn horloge, zijn schoenen enzovoort. Hij weet genoeg geld bij elkaar te krijgen om de jas te kunnen kopen. Dolblij komt hij de winkel uit, op sokken, zonder broek, maar met die jas.

1

Jezus vertelt een beeldverhaal. Een man vindt in een akker een schat: muntstukken of juwelen, die lang geleden door iemand zijn begraven, misschien vanwege een oorlog. De man of vrouw is vervolgens gestorven en de schat is blijven liggen.

Het is echt een schat: het verhaal speelt zich af in een tijd waarin veel mensen arm waren en afhankelijk van anderen. Het vinden van een schat betekent dan dat er een wereld opengaat: een compleet ander leven ligt nu onder handbereik.

De man moet de schat nog wel binnenhalen. Het stuk land is niet van hem en hij zal al zijn bezittingen moeten verkopen om de akker te kunnen kopen. Maar hij aarzelt niet: de schat is veel meer waard!

2

De schat staat voor het koninkrijk van God. Je mag ook zeggen: het gaat om Jezus, die het koninkrijk verkondigt met woorden en daden.

Opvallend is dat de schat verborgen is, weggestopt in de grond. Je kijkt er dus heel gemakkelijk aan voorbij. Jezus is een schat die je moet ontdekken en opgraven.

Niet iedereen doet dat. Jezus vertelt over zaad waarvan slechts een vierde deel vrucht draagt (vers 3-9) en over onkruid dat opgroeit met het graan (vers 24-30). Veel mensen in die tijd vonden Jezus een interessant persoon; ze gingen graag naar Hem toe. Maar dat Hij een schat is hadden ze niet door.

En jij? Dat je met het christelijk geloof vertrouwd bent en regelmatig kerkdiensten meemaakt, zegt niet zoveel. Heb je de schat al opgegraven?

3

Wie op een schat stuit, komt in beweging.

De man in de gelijkenis besluit alles te verkopen wat hij heeft. Er staat niet dat hij aan het rekenen sloeg om te kijken wat hij nog kon houden. Nee, de schat was voor hem zo belangrijk dat hij al het andere ervoor op wilde geven.

Wat staat centraal in jouw leven? Wij nemen Jezus vaak erbij. We hebben ons werk, onze series op *Netflix*, ons huis, de sport – en daarnaast ook nog ons geloof. De kwaal waaraan velen van ons lijden is dat we alle

Matteüs 13, 44

Schriftlezing
Matteüs 13, 24-43

datum
11 februari 2018

ballen in de lucht willen houden. Maar dat kan helemaal niet. Je kunt niet alles aanhouden wanneer Jezus in je leven komt. We moeten keuzes maken en de televisie of mobiele telefoon verkopen. Wat is het belangrijkste voor je? Wie is je schat?

4

Alles aan de kant om de schat te bemachtigen: hoe doe je dat?

De man in de gelijkenis handelt vanuit vreugde. Hij gaat niet alles verkopen omdat het nu eenmaal moet, maar omdat hij zo blij is. Hij weet: die schat gaat mijn leven echt veranderen.

Christus wil ook alles voor jou zijn. Hij is een schat van liefde, van vergeving, van wijsheid, van vrede. Als dat tot je doordringt, besef je dat de rest slechts bijzaak is en desnoods weg kan.

De gelijkenis gaat niet over alles op moeten geven, maar over alles krijgen. Ja, het koninkrijk van God kost je veel. Maar het gééft nog veel meer: je gaat van de hemel naar de aarde, van het donker naar het licht, van de dood naar het leven!

Slot

Christus is de schat, door God gegeven. Je moet Hem wel als schat ontdekken. Dan ga je al het andere opgeven en loslaten.

Doe dat. Dan gaat er een nieuwe wereld voor je open, waarin Jezus alles is!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 De schat is verborgen in de grond: je moet echt ontdekken dat Jezus een schat is. Herken je dat? Kun je daar iets over vertellen?
- 2 Herken je de vreugde van de man in de gelijkenis? Valt het je moeilijk om keuzes te maken en zaken af te stoten, zodat je meer tijd en aandacht hebt voor Gods koninkrijk?
- 3 Kruis één vakje aan. Wat betekent Jezus voor jou?
 - NIETS
 - IETS
 - VEEL
 - ALLES