

## Sprekende beelden | 6

### De twee wegen

‘Ga door de nauwe poort naar binnen.’ Dat klinkt niet erg uitnodigend. Je krijgt zomaar het idee dat de hemel slecht bereikbaar is en dat God het ons niet gemakkelijk maakt. Waarom is de poort eigenlijk zo nauw?

#### Keuze

Jezus spreekt over twee wegen: een brede en een smalle weg. Op de brede weg lopen veel mensen, de smalle weten maar weinigen te vinden.

De brede weg is een gemakkelijke weg; wie met de stroom meegaat, belandt hierop. De weg loopt echter dood; hij leidt naar de ondergang.

De andere weg is smal; je moet er echt voor kiezen. Wie dat doet, vindt het leven. Hij komt goed terecht.

Jezus' woorden roepen op tot bezinning. Blijkbaar zijn er maar twee wegen waarop je als mens kunt gaan. Op welke weg loop ik? En waar lopen je kinderen?

#### Breed

De brede weg is een manier van leven waarbij je alles vanuit jezelf bekijkt. Als je keuzes moet maken, kies je voor eigen geluk. Je laat je vollopen met alcohol, omdat het goed voelt. Je gaat voor luxe, voor veel meer dan nodig is, omdat het zo heerlijk is.

Je gaat dan op de brede weg. De weg heet ‘breed’, omdat ons eigen ik nogal wat ruimte nodig heeft. We laten het breed hangen, vaak ten koste van anderen.

Deze levensstijl hebben we van onszelf; we hoeven daarvoor niet te kiezen. Je leeft gewoon jezelf achterna; de brede weg is goed begaanbaar. Het is geen wonder dat je hierop de meeste mensen aantreft. Misschien zie je jezelf er ook wel lopen.

#### Smal

De smalle weg staat voor een leven dat niet om jezelf draait, maar om Jezus Christus. Als je Hem kent en liefhebt, maak je andere keuzes. Je claimt niet langer ruimte voor jezelf, maar bent gericht op God en op je naaste.

Hoe ziet dat leven eruit? Jezus heeft het getekend in de Bergrede, door Matteüs opgeschreven in de hoofdstukken 5-7 van zijn evangelie. Wandelen op de smalle weg betekent bijvoorbeeld zachtmoedig zijn (5, 5) en uit zijn op verzoening met de ander (5, 23-24). Je hebt je vijanden lief (5, 44-45a). Je dient God alleen en niet meer de god van het materialisme (6, 24). Je oordeelt niet meer over een ander (7, 1).

Loop jij op de smalle weg?

#### Jezus

Maar dit is toch niet te doen?

Nee. En dat is precies de reden waarom Jezus het over een smalle weg heeft en een nauwe poort. Dat is niet omdat God de deur op een kier heeft staan en slechts af

Matteüs 7, 13-14

Schriftlezing  
Matteüs 7, 13-27

datum  
25 februari 2018

bijzonderheid  
bediening van de doop

en toe iemand binnenlaat. Nee, God kijkt brééd: ‘Kom naar mij,’ zegt Jezus, ‘jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven’ (*Matteüs* 11, 28). En Hij heeft het over ‘veel kamers’ in het huis van zijn Vader (*Johannes* 14, 2).

Dat de weg smal is zegt iets over óns. Het is een manier van leven die ons van nature niet ligt. We moeten er moeite voor doen (vergelijk *Lucas* 13, 24). Jezus gebruikt niet voor niets het woord ‘vinden’: de smalle weg moet je echt zoeken.

#### Uitnodiging

Het wordt steeds duidelijker: deze manier van leven krijgen we niet zelf voor elkaar; het moet ons gegeven worden, door Jezus.

Want Hij is zelf de smalle weg gegaan. Hij kwam naar de aarde, om te lijden en te sterven. Hij was daarin niet op zichzelf gericht, maar op God en op ons. We moeten daarom steeds weer naar Hem toe. Hij is de smalle weg, Hij is de nauwe poort. Het gaat erom aan Hem verbonden te zijn; dán bereik je de heerlijke eindbestemming.

Dat mag je als ouders aan je kinderen meegeven. Opvoeden zoals God dat wil is hen vóórgaan op de smalle weg. Verbonden met Christus, door ons geloof, door de doop, door de heilige Geest, draait ons leven niet langer om onszelf. We gaan leven tot eer van God.

#### Slot

Er zijn maar twee wegen hier op aarde: de brede en de smalle weg. Op welke weg ga jij?

Hoor de uitnodiging van Jezus: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen.’ Dat is: geloof in Jezus. Laat je door Hem meenemen naar de toekomst. Dan leef je, voor altijd, voor Hem!