

Vensters op het kruis | 2

11 maart 2018 | **De rechtbank, de tempel, de markt**
18 maart 2018 | **De relatie, de school, het slagveld**

Je kunt door verschillende vensters naar Golgota kijken om te ontdekken wat de betekenis is van Jezus' dood voor ons. Door welk venster kijk jij het meest?

De relatie

Schriftlezing | 2 Korintiërs 5, 17-21

Er zijn veel conflicten: in huwelijken en gezinnen, op het werk, in de kerk. Overal gaan relaties stuk.

Het is allemaal terug te voeren op een breuk in de relatie tussen God en de mens. Wanneer we zondigen, stappen we uit de relatie. We zijn vijanden van God geworden (*Romeinen* 5, 10).

De gevolgen zijn immens: we kunnen zonder God niet leven. Het wordt onze dood.

Maar wat doet God? Hij verzoent zich met ons, op Golgota. 'God heeft door Christus de wereld met zich verzoend,' schrijft Paulus. Met Jezus stierf ook onze vijandschap tegen God. Zo is er verzoening mogelijk; de relatie wordt hersteld!

Belangrijk is wel dat je je láát verzoenen. Denk niet dat je het zelf wel in orde kunt maken. Nee, aanvaard de uitgestoken hand van God. Dan wordt alles anders: van een vijand ben je een vriend geworden!

Wie met God verzoend is, gaat de verzoening ook uitleven. De herstelde relatie met God werkt door in jouw relaties met mensen. Dat kan niet anders.

Jezus benadrukt dat in *Matteüs* 5: God aanbidden en een conflict met je naaste hebben gaan niet samen (vers 23-24). Verzoen je met hem, om vervolgens samen de God van de verzoening te aanbidden.

De (leer)school

Schriftlezing | 1 Petrus 2, 18-25

Jezus' lijden en sterven is niet alleen iets wat Hij vóór ons deed, maar ook iets wat Hij ons vóórdeed. Dat wil niet zeggen dat wij Jezus' lijden en sterven moeten na-doen. Want Jezus' kruis was uniek; zijn offer heeft geen aanvulling van onze kant nodig.

Het voorbeeld voor ons ligt in de manier waarop Jezus het lijden onderging. Petrus schrijft erover: 'Hij werd gehoond en hoorde zelf niet, hij leed en dreigde niet.'

Wanneer wij moeten lijden, mogen we op dezelfde manier reageren. Mensen die je kwaad doen kom je in liefde tegemoet.

Over welk lijden gaat het dan?

Jezus heeft het zelf aangegeven: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen' (*Marcus* 8, 34). In Jezus geloven doet pijn, want wat God vraagt gaat vaak tegen onszelf in. En de mensen om je heen reageren soms ook fel, omdat ze je gedrag vreemd vinden.

Wie een gekruisigde Heer volgt rekt met een kruis in zijn eigen leven. Immers: zo meester, zo leerling (zie *Johannes* 15, 20)!

Het slagveld

Schriftlezing | *Kolossenzen* 2, 6-15

Er zijn boze machten actief in deze wereld. We zien ze in de wereld van de prostitutie en drugs, maar ook in economische en politieke verhoudingen. De duivel infiltreert ook in ons persoonlijke leven. Er is geen terrein waarop hij geen macht uitoefent.

Jezus heeft die machten zichtbaar gemaakt. Toen Hij op aarde was, trokken de demonen naar Hem toe. Op het laatst werd de strijd heel hevig: de hele onzichtbare wereld kwam op Hem aanzetten (*Lucas* 22, 53).

Maar Jezus won, op het slagveld Golgota. God heeft in Christus openlijk over de machten en krachten getriomfeerd, schrijft Paulus. De duivel is verslagen!

Pasen is het bewijs: Jezus stond op uit de dood, als overwinnaar. En daarna ging Hij naar de hemel, waar Hij een ereplaats kreeg. Nu regeert Hij, als koning!

Dat betekent dat ik niet meer bang hoef te zijn voor de boze machten. Die zijn er nog wel; we hebben nog een strijd te voeren (zie *Efeziërs* 6, 10 e.v.). Maar de kaarten zijn geschud. Wij zegevieren in dit alles glansrijk (*Romeinen* 8, 37). In Christus zijn wij overwinnaars!

De Bijbel biedt verschillende vensters om zicht te krijgen op wat er op Golgota gebeurde:

venster	betekenis
de rechtbank	rechtvaardiging
de tempel	toewijding
de (slaven)markt	bevrijding
de relatie	verzoening
de (leer)school	navolging
het slagveld	overwinning

*Deze lijst is niet compleet. In de Bijbel wordt bijvoorbeeld ook het venster van de ballingschap gebruikt: Jezus werd uit de gemeenschap gestoten, waardoor Hij ons weer thuis kan brengen (zie *Hebreeën* 13, 12).*