

## Mijn nieuwe ik | 2

# Een vriend van Jezus

**Schriftlezing**  
Johannes 15, 1-17

**datum**  
22 april 2018

Wat is het heerlijk een goede vriend of vriendin te hebben! 'Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt' (Augustinus).

**1**  
God biedt ons zijn vriendschap aan. Dat is bijzonder: de grote en heilige God maakt mensen tot zijn vrienden!

Je leest in de Bijbel dat Henoch en Noach 'in nauwe verbondenheid met God' leefden (*Genesis* 5, 24; 6, 9). Abraham wordt een vriend van God genoemd, door God zelf (*Jesaja* 41, 8; zie ook *Jakobus* 2, 23). En met Mozes sprak God persoonlijk, 'zoals iemand spreekt met een vriend' (*Exodus* 33, 11a in de vertaling van 1951). God gaat heel vertrouwelijk met mensen om!

Zo heeft Jezus ook vriendschap gesloten met zijn leerlingen. Drie jaar lang waren ze dicht bij Hem geweest. Jezus had alles met hen gedeeld. Op de avond voor zijn sterven zegt Hij voluit: 'Vrienden noem ik jullie.'

Het is geen vraag, geen oproep, maar een gegeven: wie in Jezus gelooft, is zijn vriend geworden.

**2**  
Er zit een geheim in de woorden van Jezus: het is de liefde van God voor vijandige mensen.

Want ieder mens is van zichzelf een hater van God: hij is niet in Hem geïnteresseerd, niet op Hem gericht. Maar God gaf zijn zoon, toen wij nog vijanden van Hem waren (*Romeinen* 5, 10). God doet het anders dan wij: wij sluiten vriendschappen met mensen die we graag mogen, mensen die met ons op één lijn zitten. Maar God maakt vijanden tot zijn vrienden.

'Vrienden noem ik jullie,' zegt Jezus. Dit is helemaal zijn initiatief: 'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie' (vers 16a). Hoe heerlijk!

Wij zijn vaak al blij met de vergeving van zonden. Maar God gaat verder: wij mogen zijn vriend zijn. Hij wil niet een redder op afstand zijn, maar heel dichtbij komen en vertrouwelijk met ons omgaan. Mag Hij dat?

**3**  
Dan gaat er veel in je leven veranderen. Want Jezus zegt: 'Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.'

Wij kijken vaak eerst naar onszelf: dat ik een vriend van Jezus ben, betekent dat ik alles met Hem kan bespreken. Dat is ook zo, maar Jezus benadrukt het omgekeerde: Hij wil ons doen delen in wat Hém bezig houdt! Je bent geen slaaf meer, die geen vertrouwelijke band heeft met zijn heer. Nee, je bent een vriend aan wie God zijn verlangens toevertrouwt.

Denk hierbij weer aan Abraham en Mozes: God overlegde met hen, Hij besprak zijn plannen met hen (zie bijvoorbeeld *Genesis* 18, 17-33; *Exodus* 32, 7-14). Je

leest dat ook in *Psalms* 25, 14: 'De HEER is een vriend van wie hem vrezen, / hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond.' Ken je dit?

Als je gelooft in Jezus Christus, mag je zeggen dat je zijn vriend bent. Heb je de diepte daarvan al ontdekt?

**4**  
'Vrienden noem ik jullie.' Wat is hierop ons antwoord? Wie zich een vriend van Jezus weet, raakt steeds meer afgestemd op wat Hij wil. Hij gaat belangrijk vinden wat Jezus belangrijk vindt. 'Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.'

En dat is dat we elkaar liefhebben (vers 12 en 17). De groep leerlingen van Jezus mag niet uit elkaar vallen. Ze moeten samen de wereld in, om overal over Jezus te vertellen (vers 16b). Ook wij gaan onze broers en zussen in het geloof van harte liefhebben, zodat de wereld in onze onderlinge liefde de liefde van God opmerkt.

Wie ingewijd is in de geheimen van God wordt op die manier door God ingeschakeld in zijn reddingsplan, zodat nog veel meer mensen in Jezus gaan geloven en een vriend van Hem worden!

*Slot*

'Vriendschap kun je niet sluiten' (Rikkert Zuiderveld). Als je een echte vriend hebt, laat je die niet zitten. Dat geldt zeker voor Jezus: wat Hem betreft komt er nooit een einde aan zijn vriendschap met ons.

'Vrienden noem ik jullie.' Geniet ervan en leef als een vriend van Jezus!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Heb jij vrienden? Wat betekenen ze voor jou? Wat betekenen jij voor hen? Zou je je vriendschappen nog verder uit kunnen bouwen en ze in het teken zetten van de vriendschap die Jezus met jou heeft gesloten?
- 2 Als je in Jezus gelooft, ben je zijn vriend. Deel jij alles met Hem? Sta je ook open voor wat Hij met jou wil delen? Is er een- of tweerichtingsverkeer in jullie relatie?