

## Mijn nieuwe ik | 6

# Een geur van Christus

Een geur verspreidt een boodschap. Het waait naar je toe en brengt iets over. Het kan positief of negatief zijn, want het ene luchtje is het andere niet. Het is zelfs zo dat dezelfde geur verschillende reacties oproept: wierook bijvoorbeeld. De één vindt het heerlijk, de ander knijpt zijn neus dicht.

### Triomftocht

In de tijd van Paulus werd wierook gebrand tijdens de zegetocht van een veldheer. Voor de overwinnaars was het een heerlijke geur, de krijgsgevangenen hoorden er een andere boodschap in: zij werden na afloop van de tocht gedood of als slaaf verkocht.

Paulus past het beeld van de triomftocht toe op God: God is bezig met zijn opmars in deze wereld. Paulus zelf was door Hem overwonnen (*Handelingen 9, 1-22*). En daarna was hij anderen gaan vertellen over Jezus, in Korinte bijvoorbeeld. Want zo gaat dat: zelf gegrepen door Jezus en in beslag genomen door de heilige Geest, ga je het evangelie verder verspreiden, zodat nog meer mensen, tot geloof gekomen, door God worden meege-  
nomen in zijn triomftocht.

### Christus

Wanneer Paulus het over die triomftocht heeft, ruikt hij bijna de wierook die daarbij hoort. 'Wij zijn de wierook die Christus brandt voor God.'

In de tijd van het Oude Testament werden offers gebracht, waaraan ook een indringende geur zat. Deze was aangenaam voor God. Zo mogen christenen nu geurige offers zijn voor God. Want wie tot geloof gekomen is in Jezus, wie door Hem gered is, ruikt niet meer naar zichzelf, maar naar zijn redder. De geur van Christus zit in en aan hem. Het is de geur van de liefde, van de overgave, van het offer (zie *Efeziërs 5, 2*). Voor God is er geen heerlijker geur!

Dus wanneer mensen een geur van Christus zijn, is het allereerst God die het ruikt en ervan geniet. Wist je dat?

### Welriekend

Een christen geurt naar Christus. God ruikt het, maar ook de mensen om je heen gaan het opsnuiven. God wil zo 'de kennis over Christus' verspreiden 'als een aangename geur'.

Dat heeft vooral te maken met de sfeer die om je heen hangt, veel minder met de dingen die je doet (of niet). Wat ruiken mensen wanneer ze met je omgaan? Stink je naar egoïsme, naar liefdeloosheid, naar hoogmoed? Of verspreid je het aroma van de liefde, van het offer, van het er willen zijn voor de ander?

Welke boodschap geven we als gemeente af? Wat vangen mensen op wanneer ze een kerkdienst bijwonen? Ruikt het naar hartelijkheid, naar openheid, naar omzien naar elkaar? Dan ruiken we naar Christus!

2 Korintiërs 2, 14-16a

Schriftlezing

2 Korintiërs 2, 14 – 3, 6

datum

20 mei 2018

bijzonderheid

Pinksteren

### Reacties

Op een christen die een geur van Christus is, wordt verschillend gereageerd. Paulus zegt dat ook: de wierook is voor de een 'een onaangename geur die tot de dood leidt' en voor de ander 'een heerlijke geur die leven schenkt'. Het kan twee kanten op.

Wie Jezus Christus afwijst als de redder, heeft geen toekomst, maar gaat ten onder. Wie wel door de geur van Christus aangetrokken wordt en in Hem gaat geloven, heeft leven.

Krijg jij als christen zulke reacties niet of nauwelijks? Dan ruik je blijkbaar nergens naar, hooguit alleen naar jezelf. Laat je opnieuw overwinnen door God. Bid om de hulp van de heilige Geest, zodat de liefde, het offer, het leven van Jezus diep in je doordringt en je zijn geur gaat verspreiden.

### Slot

Je bent een geur van Christus. De mensen om je heen snuiven die lucht op en reageren erop. En vooral: God geniet ervan. Want Hij houdt zo van de geur van zijn lieve zoon Jezus. Hij krijgt er geen genoeg van!