

Mijn nieuwe ik | 1

Een nieuwe schepping

Het boek *Niemand is zoals jij* van Max Lucado gaat over de Nerflanders, kleine mensjes van hout, gemaakt door de houtsnijder Eli. Zij beplakken elkaar voortdurend met stickers: gouden sterren voor wie er glanzend uitziet of iets goed kan, grijze stippen voor wie niet iets bijzonders kan laten zien of een ruwe huid heeft.

Eén van de Nerflanders is Wout. Hij heeft alleen maar grijze stippen, waar hij heel verdrietig van wordt. Op een dag ontmoet hij Eli en deze leert hem los te komen van de stippen die anderen geplakt hebben: Wout is speciaal, want Eli houdt van hem!

1
Paulus lag onder vuur in de gemeente van Korinte. Hij had er lang gewerkt, maar na hem waren andere voorgangers gekomen en die maakten meer indruk dan hij ooit gedaan had. En ze spreken Paulus erop aan.

Wij komen ook vaak met een oordeel over anderen. We plakken voortdurend stickers. Het is de buitenkant die indruk moet maken: wat je doet, wat je hebt, hoe je eruit ziet (vergelijk *1 Samuel 16, 6-7*).

We worden er niet gelukkig van. Het is niet fijn om zo beoordeeld te worden door een ander: je gaat er krampachtig door leven, steeds op zoek naar waardering. En beleef je nu echt plezier aan uitdelen van grijze stippen?

2
Het goede nieuws is dat God ons anders in het leven wil zetten. Paulus schrijft: 'Iemand die één is met Christus, is een nieuwe schepping.'

Je wordt één met Christus wanneer je in Hem gelooft. Je wordt aan Hem verbonden: wat met Hem gebeurde gebeurt ook met jou. Toen Hij stierf, stierf jij ook, namelijk je oude mens, dat je anderen beoordeelt op hun buitenkant en dat je je eigen geluk laat afhangen van de gouden sterren die je gekregen hebt.

Tegelijk sta je op, met Christus, in een nieuw leven. Je bent er niet meer op uit anderen de maat te nemen. En je weet jezelf geliefd door God, hoe anderen ook over je denken. Je bent een nieuwe schepping!

3
De eenheid met Christus is hier cruciaal. Want alleen dan gebeurt het: wat van jou is, gaat naar Christus. En wat van Hem is, krijg jij.

Onze zonden en tekorten nam Christus over. En Hij deed ze weg, aan het kruis op Golgota. Ze zijn dood.

En na zijn opstanding deelt Christus uit: jij krijgt zijn liefde, zijn geduld en noem maar op. Je kijkt voortaan met de ogen van Jezus naar je medemensen.

Heb je wel door hoe bijzonder dit is? De redding door God gaat diep: Hij trekt de boel niet maar een beetje recht in ons leven, maar maakt ons één met zichzelf. Hij maakt van ons nieuwe mensen, die worden als Jezus!

2 Korintiërs 5, 17

Schriftlezing

2 Korintiërs 5, 11-21

datum

15 april 2018

4
Duidelijk is dat alle initiatief aan de kant van God ligt. 'Dit alles is het werk van God,' schrijft Paulus in vers 18.

Het woord 'schepping' dat Paulus gebruikt wijst daar ook op: goddelijke kracht is nodig om mensen om te vormen, vergelijkbaar met de kracht die nodig was voor de schepping van mensen. Wanneer God nieuw maakt, is het ook echt nieuw.

Ken je dit? Wil je je oude leven, dat zoveel spanning heeft, achter je laten en rust vinden in het geliefd zijn door God? Laat je dan met God verzoenen en Hij gaat in je leven aan het werk: houd je handen maar op!

5
En dan gaat het echt veranderen. Het staat er, heel stellig: 'Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.' Het is een statement: in Christus ben je een nieuwe schepping.

Het oude is voorbij. Je bent niet meer afhankelijk van de waardering van mensen. Je laat je voeden door Hem, door zijn liefde en genade. De kramp gaat uit je leven.

En het nieuwe is gekomen: je plakt geen stippen meer op anderen. Je oordeelt niet, maar helpt, troost, zorgt. Je zoekt het hart van de ander.

Het gaat niet in één keer van oud naar nieuw. Het is een proces; je mag erin groeien. Het oude blijft, zolang je hier op aarde bent. Maar het nieuwe is er ook. Sterker nog: het nieuwe is voortaan bepalend.

Slot

Wie één met Christus is, is een nieuwe schepping. Je draagt het nieuwe al in je, waarheen God met je op weg is: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Hoe vaak plak jij stickers? Waarom doe je dat? En wat voor invloed hebben de stickers die op jou geplakt hebben op je? Vind je het nodig bevrijd te worden van deze manier van leven?
- 2 Hoe kun je groeien in het één zijn met Christus?
- 3 'Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen,' zegt Paulus. Herken je dat in je eigen leven? En kun je het aanwijzen in onze gemeente?
- 4 In Christus ben je een nieuwe schepping: dat is een feit. Geniet je daar wel genoeg van?