

Mijn nieuwe ik | 3

Een tempel van de Geest

De Geest van God wil in je wonen. Mag Hij dat? Is Hij dan de bewoner van je levenshuis of slechts een logé voor wie niet het hele huis beschikbaar is?

1

De stad Korinte was in de oudheid heel rijk geworden door de handel, vanwege haar strategische ligging. De rijkdom werd onder meer zichtbaar in prachtige tempels, gebouwd voor de goden. Aan die voor Afrodite, de godin van de liefde, waren meer dan duizend prostituties verbonden. Korinte was de stad van de seks.

Paulus had er het evangelie verkondigd en er was een christelijke gemeente ontstaan. Maar het heidendom zat nog volop in de christenen: op seksueel gebied leefden ze hun oude leven. Ze meenden dat dat was toegestaan: in Christus zijn er toch geen regels meer? Bovendien: het gaat God toch om je binnenkant? Als je geest bij Hem is, maakt het niet uit wat je met je lichaam doet.

Zeg niet te snel dat dat niet herkenbaar is. Hoe ga jij om met seksualiteit?

2

Paulus reageert op het gedrag van de christenen in Korinte. Hij legt hen nog eens uit waar het lichaam voor is en komt zo met een christelijke visie op seksualiteit.

Hij wijst op de Heer: drie dagen nadat Hij gestorven was, wekte God Hem op uit de dood. Jezus kreeg zijn lichaam terug, vernieuwd. En dat gebeurt ook met wie in Hem gelooft: je zult opstaan met een echt lichaam.

Voor God hoort het ons lichaam er helemaal bij. Er is geen sprake van dat Hij alleen geïnteresseerd is in onze binnenkant. Nee, geest en lichaam horen bij elkaar. Het is dan ook onzinnig te denken dat er seksuele handelingen bestaan die niets met je geest doen.

‘Het lichaam is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam’ (vers 13b). Wie in Jezus gelooft, gaat Hem ook met zijn lichaam dienen.

3

En dan gebruikt Paulus een voor de Korintiërs aansprekend beeld: God maakt je lichaam tot een tempel. Hij had al eerder in zijn brief de christelijke gemeente met een tempel vergeleken (3, 16; zie ook *Efeziërs* 2, 21-22). Nu zegt hij dat iedere christen een woonplaats is voor de heilige Geest.

Dat is heldere taal: je bent een tempel van de Geest. Wij gaan pas in een huis wonen, wanneer het opgeknapt en klaar is. De Geest doet het anders: Hij trekt er in en maakt het van binnenuit schoon en mooi.

Dat geeft ontspanning! Je hoeft je leven niet eerst (in seksueel opzicht) op orde te hebben, om een woning voor God te kunnen zijn. Nee, je bent een tempel voor de Geest, die jou vervolgens helpt om voortaan met je lichaam God te eren.

1 Korintiërs 6, 19

Schriftlezing

1 Korintiërs 6, 12-20

datum

6 mei 2018

4

Je lichaam is een tempel van de Geest. Maak het maar concreet: Hij wil in al je lichaamsdelen wonen. Je gaat dus je ogen, je oren, je handen, je geslachtsdelen anders gebruiken. Je offert ermee aan God; je maakt de naam van Jezus ermee groot (zie ook *Romeinen* 12, 1 in de vertaling van 1951).

Paulus vat het samen in één oproep (vers 18a): ‘Ga ontucht uit de weg!’ Dan gaat niet alleen over het bezoeken van prostituees, maar over alle vormen van seksualiteit die niet naar Gods wil zijn. Paulus zegt letterlijk dat je ervoor weg moet vluchten. Hij zal gedacht hebben aan Jozef die zich uit de voeten maakte toen hij verleid werd (*Genesis* 39, 11-14): je moet direct knippen, anders ga je voor de bijl.

Het vermijden van ontucht is in de eerste christelijke gemeenten een soort principe geworden (zie ook *Handelingen* 15, 19-20; *1 Tessalonicenzen* 4, 3-5): christenen vielen daardoor op. Jij ook?

Slot

Een christen is herkenbaar aan de manier waarop hij met zijn lichaam omgaat, want de Geest is er de bewoner van. Verwacht alles van Hem. Dan ga je meer en meer Christus eren, ook met je lichaam!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Wat is je in je opvoeding en door de kerk geleerd over lichamelijke seksualiteit? Hoe kijk je er nu tegen aan?
- 2 Is jouw spiritualiteit vooral innerlijk of heeft het ook met je lichaam te maken? Hoe functioneert dit?
- 3 Welke stappen kun jij zetten om je lichaam (nog meer) te laten functioneren als een tempel voor God?