

Mijn nieuwe ik | 5

Een kind van God

‘Van wie ben je er een?’

Soms vragen mensen dat. Ze willen weten uit welke familie je stamt en wie je vader is.

Een christen mag de naam van God noemen en zeggen: ‘Ik ben er een van Hem!’

1

God heeft een zoon, Jezus Christus. Maar er zijn meer kinderen: God nodigt mensen uit plaats te nemen aan zijn tafel, naast Jezus. Hoe vind je dat?

Het is bijna niet voor te stellen. Ik zie mezelf daar nog niet zitten, eerlijk gezegd: zo goed leef ik helemaal niet. Mijn geloof en de manier waarop ik er vorm aan geef blijven in gebreke. Herken je dat? Je kunt er onzeker over zijn, of je wel een kind van God bent.

Maar de Bijbel laat er geen misverstand over bestaan: ‘Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook.’ Johannes is heel stellig. God ziet je als zijn kind en heet je welkom in zijn huis: je krijgt een plek naast zijn zoon Jezus Christus. Twijfel hierover is niet nodig.

Want het ligt vast in Gods liefde. Daar begint Johannes mee: ‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken!’ Je bent kind van God dankzij de liefde van de Vader.

Die liefde kwam naar ons toe in Jezus: Hij werd mens, ging in onze schoenen staan en nam fouten voor zijn rekening. Hij stierf ervoor aan een kruis. Hij leidde het leven van een volmaakt kind van God en deelt dat uit, aan ons. Zo kunnen wij kinderen van God worden.

Geloof je dat? Je hoeft alleen maar je hand op te houden: niet jouw goede gedrag maakt je tot een kind van God, maar de liefde van de Vader. Zie je jezelf al zitten aan zijn tafel, naast zijn zoon?

2

Wanneer je door God tot zijn kind bent aangenomen, ga je ook zo leven.

Denk aan de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane: als kinderen van koning Willem-Alexander hebben ze veel voorrechten. Maar er wordt ook iets van hen verwacht: ze gaan meedoen met hun ouders in de taak die ze hebben ten opzichte van het Nederlandse volk.

Zo is het ook met de kinderen van God. In zijn brief schrijft Johannes daar onder meer dit over: ‘Ieder die in Jezus blijft, zondigt niet’ (vers 6).

Dat lijkt absurd. Maar zie jezelf als kind van God, die aan het werk mag voor Hem, ingeschakeld in zijn familiebedrijf.

Ja, God heeft een familiebedrijf. Het is gespecialiseerd in liefde, heel bijzondere liefde: ze is niet op zichzelf gericht, maar op de ander. Dat zagen we al bij de liefde van de Vader. Hij zond zijn zoon naar deze aarde om

1 Johannes 3, 1a

Schriftlezing

1 Johannes 3, 1-10

datum

13 mei 2018

lief te hebben en zo krijgen ook wij nu een taak: wij mogen liefhebben met een goddelijke liefde. We worden vertegenwoordigers van de Vader.

Dat bedoelt Johannes wanneer hij schrijft dat je niet meer zondigt, wanneer je in Jezus blijft: je hebt voortaan lief, zoals Jezus liefheeft (zie ook vers 11-24).

Kind van God zijn betekent dus niet dat je achterover kunt gaan leunen. Nee, je wordt opgenomen in het gezin van God en daarmee ingeschakeld in het familiebedrijf van God. Laat dat maar zien. Heb God lief en je naaste!

3

Maar dan kan wel weer de onzekerheid toeslaan. Want ik heb de ander niet altijd lief. Ik ben blijkbaar niet zo'n waardevolle kracht in het bedrijf van God. Ben ik wel echt zijn kind?

Bedenk dan dat het niet van jou afhangt, maar dat de liefde van de Vader de basis is. Hij ziet jou als zijn zoon Jezus, als iemand die liefheeft en zo volop bijdraagt aan het familiebedrijf. God ziet Jezus in jou: Jezus zondigt niet en jij dus ook niet!

‘Wie uit God geboren is zondigt niet (...). Hij kán zelfs niet zondigen’ (vers 9). Dat is opnieuw heel stellig. Johannes wil zó graag dat je beseft wie je bent, in Christus: een kind van God. Want daardoor ga je ook echt leven als een kind van God.

Zeg niet langer: ‘Ik word pas kind van God als...’ Nee, je bent het al en dat is de beste motivatie om je ook zo te gedragen.

Misschien is dit duidelijker: wanneer je een kind van God bent, ben je voor Hem net zo belangrijk als Jezus. Als dat tot je doordringt, gebeurt er wat met je. Dan valt alles van je af, alle kramp, alle onzekerheid. Dan ga je op je knieën, dan ga je God aanbidden, dan ga je Jezus bedanken, dan ga je genieten van je plek aan Gods tafel. Dan wil je niets liever meer dan kind van God zijn en ook zo leven, door God en je naaste lief te hebben!

Slot

‘Van wie ben je er een?’

Ben jij een kind van God? Dat is zo geweldig! Bij God aan tafel, wie wil dat nou niet? Voor God net zo belangrijk zijn als Jezus: is er iets mooiers dan dat?