

Ingeschakeld | 2

10 juni 2018 | **Met het oog op de ander**

17 juni 2018 | **Op de wijs van de liefde**

24 juni 2018 | **God in ons midden**

Op de wijs van de liefde

Schriftlezing | *1 Korintiërs 13*

De gaven van de Geest moeten niet verward worden met de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest is liefde, die zichtbaar wordt in vreugde, vrede, enzovoort (*Galaten 5, 22-23a*). Deze vrucht is voor iedere gelovige gelijk. Dat is met de gaven anders: de gelovigen krijgen niet allemaal dezelfde gave(n).

Ook het doel verschilt: de Geest werkt de vrucht uit, waardoor we weer mens worden zoals God ons bedoeld heeft. De gaven zijn middelen hierbij: met je gaven mag je de ander dienen, zodat hij groeit in liefde.

Liefde

1 Korintiërs 13 is een bekend hoofdstuk, een lied op de liefde. Maar het wordt nogal eens losgemaakt van de hoofdstukken 12 en 14. In die hoofdstukken gaat het over de gaven van de Geest. Ook *1 Korintiërs 13* moet op dat thema betrokken worden.

Paulus stelt de vraag aan de orde: hoe gebruik je de gaven van de Geest op een goede manier?

In hoofdstuk 12 had Paulus aangegeven dat er verschillende gaven zijn, maar dat het de ene Geest is die ze uitdeelt. Je mag ze dan ook niet tegenover elkaar zetten, zoals de christenen in Korinte deden. De gaven zijn verschillend, maar in de gemeente vallen ze op hun plek, als de delen van een lichaam.

In hoofdstuk 13 gaat Paulus daarop door. Hij benadrukt dat we de gaven moeten inzetten vanuit de liefde. In de verzen 1-3 noemt hij enkele gaven, die indrukwekkend zijn. Toch stellen ze zonder de liefde niets voor. Als je de liefde niet hebt, dien je de ander niet, ook al heb je de gave van klanktaal, van kennis of van het uitdelen (vergelijk *Matteüs 7, 22-23*).

Typering

Maar, wat is liefde? Paulus geeft in de verzen 4-7 een signalement, in vijftien kenmerken.

De opsomming begint en eindigt met geduld (volharding): dat is misschien wel het meest typerende van de liefde. Vanuit de liefde reageer je geduldig op degene die jouw gave nog niet kan meemaken. En ook: je houdt vol in je streven om je gave in te zetten, rustig wachtend op het moment dat de tijd er rijp voor is.

Hoe zit jij erin? Heb je geduld als over de gaven gaat? Of ben je al afgehaakt en denk je: het wordt nooit wat?

Het klinkt goed, wat Paulus hier zegt. Maar je kunt er ook ontmoedigd door raken: wie kan dit opbrengen?

We moeten niet vergeten dat de liefde van God komt. Hij is zelf liefde. Hij gaf de zoon van zijn liefde: Jezus kwam naar de aarde. Hij liet zien wat echte liefde is. Hij was geduldig, vol goedheid en noem maar op. En door zijn Geest deelt Hij die liefde aan ons uit. Wij mogen de liefde ontvangen!

Leg het daarom niet als onhaalbaar aan de kant. Denk niet te klein van de Geest: zou Hij die royaal gaven uitdeelt, karig zijn in het geven van de liefde die nodig is om goed met die gaven om te gaan?

Voorproef

De Geest leert ons liefhebben. Het is een liefde die blijft. Dat zegt Paulus in de verzen 8-13. De gaven zijn tijdelijk, maar de liefde gaat mee de eeuwigheid in. Dat is nog een reden om werk te maken van de liefde!

De liefde blijft, waar de gaven van beperkte duur zijn. Ze zijn slechts een voorproefje van wat komt. Denk aan de gave van genezing: wanneer iemand geneest, is de toekomst even dichtbij. Tegelijk is die zoveel mooier en heerlijker dan de meest opzienbarende genezing hier op aarde, die immers altijd tijdelijk en gedeeltelijk is.

Daar komt bij dat we de gaven altijd maar ten dele ontvangen. De Geest kan ons een profetie geven, maar doet dat niet altijd. En elke gave ontvangen we als mensen die zonde doen.

Er komt een tijd waarin de gaven van genezing, klanktaal, kennis, enzovoort niet meer nodig zijn. Dat wil niet zeggen dat je er niet druk over hoeft te maken; Paulus schrijft na hoofdstuk 13 nóg een hoofdstuk over de gaven van de Geest, waarin hij oproep ernaar te streven. Maar wie ziet dat de liefde blijft, terwijl de gaven tijdelijk zijn, kan meer ontspannen met die gaven omgaan. In ieder geval is er geen reden om elkaar op dit thema vliegen af te vangen.

Laten we bidden om de liefde, want ze komt van God. En laten we vervolgens onze gaven gebruiken, op de wijs van de liefde.