

# Naar een bestaan volkomen

## (over de gave van genezing)

**Schriftlezing** | *Lucas 7, 18-23*

‘Waar Hij, ons Hoofd, is voorgedaan, / is voor het lichaam nu vrij baan / naar een bestaan volkomen’ (gezang 630, *Liedboek*).

Wie in Jezus Christus gelooft is op weg naar een wereld zonder ziekte en dood. Die wereld is er nog niet; ons bestaan is nu nog onvolkomen, ook in lichamelijk opzicht. Hoe gaan we daarmee om?

### ‘Aan het sterven prijsgegeven’

We willen allemaal graag gezond zijn. En daar is niets mis mee. Het geloof in God mag zelfs een stimulans zijn om ons lichaam goed te onderhouden: Hij heeft het immers geschapen? En als we ziek worden, gaan we naar de dokter voor een behandeling: Góð heeft immers die mogelijkheden gegeven?

Maar we schieten door als we vinden dat we récht hebben op gezondheid. Want dat hebben we niet. We horen het om ons heen: gezondheid en vitaliteit zijn de norm. Het gevolg is dat we niet goed kunnen omgaan met ziekte en de afbraak van het leven.

De Bijbel maakt echter duidelijk dat we géén recht hebben op een leven zonder ziekte en pijn. Als we gezond zijn, is dat een geschenk van God. Want we hebben onze gezondheid verspeeld door onze opstand tegen God. De zonde heeft van ons kwetsbare mensen gemaakt, ook wat ons lichaam betreft.

### God geneest, in Jezus Christus

God heeft ons, sterfelijke mensen, altijd opgezocht. Hij wil het leven weer héél maken. Hij liet zijn volk Israël weten dat Hij de HEER is die geneest (*Exodus 15, 26*; zie ook *Psalms 103, 1-5*).

Hij heeft dat vooral laten zien in zijn zoon. Jezus is naar de aarde gekomen om mensen te redden, óók van ziekte en pijn. Jesaja zei over Hem: ‘Hij was het die onze ziekten droeg, / die ons lijden op zich nam. (...) / Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, / zijn striemen brachten ons genezing’ (53, 3-5). Jezus heeft veel zieken genezen (zie bijvoorbeeld *Matteüs 8, 16-17*). Die genezingen maakten duidelijk dat Hij de redder was (*Lucas 7, 18-23*).

En zo geneest God ons leven. De zonde en de dood hebben niet het laatste woord! Het loopt uit op een leven zonder ziekte en gebrokenheid: ‘Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij’ (*Openbaring 21, 1-4*).

### Tussen ‘reeds’ en ‘nog niet’

De genezingswonderen die Jezus deed waren tekenen van hemels koninkrijk dat met Hem gekomen is. De nieuwe wereld is er al, in Hem!

Tegelijk moeten we bedenken dat het volmaakte nog niet definitief is doorgebroken. Jezus genas niet alle zieken (zie *Johannes 5, 2 e.v.*). Het herstel van het leven is vooralsnog voorlopig.

We vinden dat terug in de rest van de Bijbel. Paulus bijvoorbeeld kende de realiteit van ziekte in zijn eigen leven (2 *Korintiërs 12, 7b-9*) en in dat van zijn medewerkers (*Filippenzen 2, 26*; 2 *Timoteüs 4, 20*). Maar hij wist ook maar al te goed waartoe God in staat is: hij had zelf de gave van genezing ontvangen (*Handelingen 14, 8-10*; 19, 11-12; 28, 8).

De kerk heeft altijd gerekend met de realiteit van ziekte en lijden én met gezondheid als gave van de goede God (zie *Heidelbergse Catechismus*, zondag 10). De toekomst laat nog op zich wachten, maar er zijn hier en daar al voorboden te zien!

### Het voorschot van de Geest

In dat kader staan ook de gaven van de Geest, zoals de gave van genezing die genoemd wordt in 1 *Korintiërs 12, 9* en 28: de Geest geeft een voorschot van wat ons te wachten staat.

Het geeft te denken dat de gave van genezing niet of nauwelijks wordt aangetroffen in onze kerken. Leggen we misschien te veel nadruk op het ‘nog niet’ en rekenen we te weinig met het ‘reeds’?

Het omgekeerde kan ook: dan verdwijnt het ‘nog niet’ helemaal achter het ‘reeds’. Je vindt dat bij sommige gebedsgenezers, die beweren dat genezing altijd mogelijk is voor wie gelooft.

In beide gevallen doen we mensen pastoraal tekort. Je zet mensen op het verkeerde been als je stelt dat God iedere zieke wil genezen. Aan de andere kant sla je de plank ook mis als je alleen afgaat op wat artsen zeggen en niet rekent met de kracht van de Geest van Jezus Christus.

### Op weg naar volkomen genezing

We zijn op weg naar ‘een bestaan volkomen’. Tot die tijd worden we geconfronteerd met ziekte. Soms ontvangen we van God genezing, al dan niet via artsen en behandelingen. Soms blijft genezing uit. Maar in alle gevallen is God met ons op weg naar de nieuwe wereld, waarin ook ons lichaam nieuw is.

In situaties van ziekte mogen we ons uitstrekken naar Jezus. Want juist als we tegen onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid aanlopen mogen we het verwachten van Hem die ziekte en dood heeft overwonnen!