

Leer ons bidden | 1

4 november 2018 | ‘Laat uw naam geheiligd worden’

11 november 2018 | ‘Laat uw koninkrijk komen’

18 november 2018 | ‘Laat uw wil gedaan worden’

‘Laat uw naam geheiligd worden’

Schriftlezing | *Psalm 150*

‘Heer, leer ons bidden,’ vragen de leerlingen aan Jezus (*Lucas 11, 1*). Jezus leert hen dan een gebed, waarin drie keer ‘uw’ en drie keer ‘ons’ gezegd wordt. Eerst noemen we Gods naam, Gods rijk en Gods wil, daarna bidden we om brood voor ons, om vergeving van onze schulden en om bewaring voor verzoeking.

De eerste drie beden worden gevolgd door het zinnetje ‘op aarde zoals in de hemel’. Die regel mag na elk van de drie beden gelezen worden. Drie keer bidden we om de hemel op aarde.

1

In de hemel wordt Gods naam volop geheiligd. Lees bijvoorbeeld *Openbaring 4*: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Hoe is dat op aarde?

Op aarde moet dat ook gebeuren. *Psalm 150* roept er toe op: ‘Loof God in zijn heilige woning, / loof hem in zijn machtig gewelf.’ Daarbij mag je aan heel de aarde denken. De muziekinstrumenten die genoemd worden wijzen daar ook op: het zijn niet alleen de instrumenten van priesters en Levieten, ook die van herders op het veld en jongens en meisjes op het marktplein. Laat iedereen de HEER prijzen: ‘Alles wat adem heeft, loof de HEER. / Halleluja!’

2

Doen we dat? *Psalm 150* is een mooi lied, waar je blij van kunt worden. Tegelijk wijst het ons op onze schuld: wij verzuimen vaak Gods naam te prijzen.

Zo intens als Gods naam geheiligd wordt in de hemel, zo karig gebeurt het op aarde. De mens is na de zondevol ‘de in zichzelf gekromde mens’ geworden (Maarten Luther): hij ziet de hemel niet meer, maar is alleen nog op zichzelf gericht. Het draait alleen nog om zijn eigen naam, dat die genoemd wordt, dat die geprezen wordt.

We moeten niet doen alsof dat wel meevalt. We loven God veel te weinig: we zijn te moe of we hebben teveel verdriet, vinden we. Maar dat zijn uitvluchten. Want de oproep gold iedereen, toch?

3

Hoe bijzonder: God zag hoe kromgegroeid wij, mensen, waren en dat we daardoor de hemel zouden missen. En het ging Hem aan het hart.

God kwam daarom met een reddingsplan. Hij gaf zijn zoon Jezus Christus. Jezus is gekomen om ons weer helemaal op God te richten. Hij maakte er de eerste bede van in het gebed dat Hij zijn leerlingen leerde: ‘Vader, laat uw naam geheiligd worden.’

Je zou kunnen zeggen dat Jezus niet om óns naar de aarde is gekomen. Wij zijn niet geschapen om voor onszelf te leven, maar om voor altijd Gods naam te heiligen en ons eindeloos in Hem te verheugen. Het gaat erom dat God aan zijn eer komt, in de hemel en op aarde.

4

Wie Jezus erkent als zijn redder, gaat Gods naam weer groot maken. Hij voelt pijn wanneer God niet aan zijn eer komt, wanneer Hij verguisd wordt, vervloekt, genegeerd. Hij ziet daarin zijn eigen aandeel onder ogen en gaat oprecht proberen het beter te doen. ‘Laat uw naam geheiligd worden.’

We vragen dan aan God of Hij ons geven wil dat we Hem echt leren kennen, ‘zijn krachtige daden’ en ‘zijn oneindige grootheid’ (*Psalm 150, 2*). We vragen Hem ook, vervolgt de *Heidelbergse Catechismus* in zondag 47, dat in onze manier van leven zichtbaar wordt dat we op God gericht zijn, zodat ook anderen Hem leren kennen en zijn naam gaan heiligen.

Slot

Daarbij moeten we goed bedenken: het komt niet bij ons vandaan, maar we ontvangen het van God. We vragen erom: ‘Laat uw naam geheiligd worden.’ Het is een gebed tegen onszelf in, want wij willen het niet altijd, als kromgegroeide mensen. Maar God gaat door zijn Geest in ons aan het werk. Hij brengt zo de hemel op aarde, in ons leven en in dat van vele anderen, totdat alles wat adem heeft, Hem looft en prijst!

Wat is de eerste bede?

‘Uw naam worde geheiligd.’

Dat wil zeggen: geef ons eerst dat wij U naar waarheid kennen en U heiligen, roemen en prijzen in al uw werken, waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk stralen.

Geef ons ook dat wij ons hele leven – onze gedachten, woorden en werken – daarop richten, dat uw naam om ons niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt.

Heidelbergse Catechismus, zondag 47