

## Leer ons bidden | 2

4 november 2018 | ‘Laat uw naam geheiligd worden’

11 november 2018 | ‘Laat uw koninkrijk komen’

18 november 2018 | ‘Laat uw wil gedaan worden’

### ‘Laat uw koninkrijk komen’

Schriftlezing | *Psalm 96*

Wanneer Jezus zijn leerlingen een gebed geeft, leert Hij hen ook bidden om de komst van Gods koninkrijk. Dat lijkt vreemd: God is toch al koning? Hij regeert toch al over alles en iedereen?

*Psalm 96* vertelt ons hoe het zit: ‘Zeg aan de volken: “De HEER is koning. / Vast staat de wereld, zij wankelt niet. / Hij oordeelt de volken naar recht en wet”’ (vers 10). God is koning, maar niet iedereen weet dat. Het moet alle mensen gemeld worden!

En dat is de spits van de tweede bede: we vragen God of Hij ervoor wil zorgen dat iedereen Hem als koning erkent. Dan is zijn rijk definitief gekomen!

#### Gods rijk en ons leven

Het koninkrijk van God wordt dáár zichtbaar waar mensen Hem als koning erkennen. Anders gezegd: het gaat erom dat je knielt voor Jezus. Hij is het die het koninkrijk van God op aarde bracht (zie *Matteüs 4, 17*). Je krijgt alleen deel aan het rijk via Hem. Geloof in Hem en je bent een burger van Gods koninkrijk!

De tweede bede gaat dan ook eerst over onszelf. We vragen God of Hij ons wil doen groeien in het leven voor koning Jezus. In de woorden van de *Heidelbergse Catechismus*: ‘Regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen’ (zondag 48). Zó wordt Gods rijk ons jouw leven gebouwd.

Daarmee is de tweede bede tegelijk ook een gebed om de afbraak van onze eigen rijkjes. Want wij leven vaak voor onszelf, voor ons gezin, voor ons werk, voor de sport en noem maar op. Daarbij gaat het om onze naam, ons rijk en onze wil. Dan zit niet God op de troon, maar wijzelf. De tweede bede zet daar een streep door: ‘Laat úw koninkrijk komen.’

Bidden om de komst van Gods rijk in je eigen leven betekent dat jij van de troon af moet. GóD is koning!

#### Gods rijk en de kerk

Wie de tweede bede bidt vraagt volgens de catechismus ook of God de kerk wil bewaren en vermeerderen.

De kerk en het koninkrijk van God vallen niet samen: de engelen in de hemel, bijvoorbeeld, erkennen God als koning, maar zijn geen lid van een kerk.

Maar kerk en koninkrijk mogen ook niet van elkaar gescheiden worden. Want juist in de kerk wordt Gods koninkrijk zichtbaar. Daar vind je mensen die knielen

voor de koning en die het verlangen hebben dat steeds meer te doen.

Je mag zeggen dat de kerk de ambassade is van het koninkrijk van God. Ze vertegenwoordigt Hem en behartigt de belangen van zijn onderdanen in de wereld. De kerk maakt de naam van God bekend en laat weten wat zijn wil is. Zo is actief in de koninkrijken van deze wereld.

Daarom is de tweede bede ook een gebed voor de kerk, dat ze bewaard blijft bij Christus, want Hij staat centraal in het rijk. En je bidt om groei van de kerk, dat ze sterker wordt in het geloof en groter in aantal. Daarmee is het een gebed om de uitbreiding van Gods rijk.

#### Gods rijk en de duivel

Het koninkrijk heeft vijanden. De grootste vijand van God is de duivel, die ook een rijk heeft. Dat rijk is daar waar mensen God níet als koning erkennen. Vergis je niet: ook het duivelsrijk is machtig!

Maar toen Jezus naar de aarde kwam om het rijk van God dichtbij te brengen, is Hij begonnen het rijk van de duivel omver te werpen. Met Jezus’ sterven en opstanding verloor de duivel zijn claim op deze wereld. Hij weet dat, maar probeert nog steeds zijn rijk uit te breiden door christenen onder zijn gezag te brengen.

Je begeeft je dan ook in een strijd, als je de tweede bede bidt. Je vraagt God of Hij de werken van de duivel wil verbreken en de plannen te verijdelen die bedacht worden om de Bijbel onschadelijk te maken. De duivel weet het precies: als wij de Bijbel dichtlaten, kan hij ons uit de invloedssfeer van God trekken.

Wie de tweede oprecht bidt, neemt dan ook het lezen en bestuderen van de Bijbel serieus. De komst van het koninkrijk van God heeft alles te maken met de manier waarop wij met de Bijbel omgaan!

#### Slot

Het rijk van God heeft toekomst. Aardse rijken storten vroeg of laat ineen, maar het hemels koninkrijk zal wereldomvattend worden.

In *Psalm 96* klinkt nog de oproep, aan alle stammen en volken, om God als koning te erkennen (vers 7-8). Straks is dat werkelijkheid: iedereen buigt zijn knieën voor Jezus. Dan is het op aarde zoals in de hemel!

#### Wat is de tweede bede?

‘Uw koninkrijk kome.’

Dat wil zeggen: regeer ons zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen; bewaar en vermeerder uw kerk; verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen U opstaat; verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig Woord bedacht worden; totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin U alles zult zijn in allen.

**Heidelbergse Catechismus, zondag 48**