

## Leer ons bidden | 3

4 november 2018 | ‘Laat uw naam geheiligd worden’

11 november 2018 | ‘Laat uw koninkrijk komen’

18 november 2018 | ‘Laat uw wil gedaan worden’

### ‘Laat uw wil gedaan worden’

**Schriftlezing** | *Psalm* 119, 1-16

Het gebed dat Jezus ons leerde kennen veel christenen uit het hoofd. Dat kan ertoe leiden dat je het soms gedachteloos bidt. Maar pas op: je zegt nogal wat, met de derde bede bijvoorbeeld...

**1**

Er dreigt een misverstand bij de derde bede. We bidden niet dat het allemaal moet gebeuren zoals God wil, want zo gebeurt het al. Nee, we vragen Hem of Hij wil geven dat wij dóen wat Hij wil.

In de dogmatiek wordt onderscheid gemaakt tussen Gods verborgen en Gods geopenbaarde wil. Gods verborgen wil gaat over de weg waarop Hij ons leidt; deze is voor ons niet altijd duidelijk. Gods geopenbaarde wil is de weg die Hij ons wijst; deze vinden we in de Bijbel.

In de derde bede gaat het over Gods geopenbaarde wil, over het leven naar Gods geboden. Wil je dat? Op aarde wordt Gods wil niet meer ten volle gedaan. Maar het is wel Gods diepe wens dat dat gebeurt. Jezus leert het ons bidden: ‘Laat uw wil gedaan worden.’

**2**

Jezus zelf leefde volmaakt naar de wil van zijn Vader. ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien’ (*Johannes* 4, 34). Hiermee gaf Jezus aan dat het noodzakelijk is én fijn om te leven zoals God dat vraagt.

Dat het kennen van Gods geboden vreugde geeft, wist ook de dichter van *Psalm* 119. Je proeft in zijn lied het diepe verlangen om Gods wil te doen: ‘Ik denk steeds aan uw woord. Ik volg / de letter van uw wet / en dat is mijn geluk. U hebt / geen woord te veel gezegd’ (vers 15-16, vertaling Menno van de Beek).

Hierbij vergeleken is de *Heidelbergse Catechismus* wel wat zuinig: ‘Geef dat wij en alle mensen (...) uw wil (...) zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn’ (zondag 49). Het mag met vreugde gebeuren, met enthousiasme! Doe jij dat ook?

**3**

De catechismus noemt in zijn uitleg van de derde bede de engelen: zij vervullen hun taak ‘gewillig en trouw’ en zijn ons daarmee tot voorbeeld.

Maar is dat wel eerlijk? De engelen doen immers geen zonde; wij kunnen nooit zo leven als zij.

Toch moeten ook de engelen, om Gods wil te doen, zich aan Hem onderwerpen. En dat is voor hen evengoed een bewuste keus. Zij moesten, bijvoorbeeld, breken met hun afvallige collega’s, toen er in de hemel een opstand tegen God uitbrak (vergelijk *Judas* 6). Van hen wordt ook steeds weer gehoorzaamheid gevraagd om de taken die God hen te doen geeft uit te voeren. De engelen die na Jezus’ hemelvaart tekst en uitleg gaven aan de leerlingen (*Handelingen* 1, 10-11) waren misschien liever in de hemel gebleven, om getuige te zijn van Jezus’ glorieuze intocht.

Engelen willen niets liever doen wat God wil (*Psalm* 103, 20-21). Wij ook?

**4**

De derde bede bidden betekent dat jij ook bereid bent om Gods wil te doen. Je gaat zorgen dat je die kent, dat je weet wat God van je vraagt. En je gehoorzaamt. Je maakt keuzes die passen bij wat je bidt.

Dat is niet gemakkelijk. De wil van God botst nogal eens met onze eigen wil. Daarom is het Onzevader zo’n moeilijk gebed: wie de derde bede bidt, bidt tegen zichzelf in. Het is een gebed met een prijs: het kost je je eigen wil.

Maar dan mag je ook beseffen dat het een gebed is. Je vraagt het aan God. Je vraagt of God wil geven dat je zijn wil gaat doen, meer en meer. En dan mag je het ook ontvangen, door de heilige Geest.

*Slot*

De eerste drie beden worden gevolgd door het zinnetje ‘op aarde zoals in de hemel’. Die regel mag na elk van de drie beden gelezen worden. Drie keer bidden we om de hemel op aarde.

De vierde, vijfde en zesde bede hebben dezelfde spits. We bidden om brood, zodat we zonder zorgen om de dagelijkse levensbehoeften ons helemaal kunnen wijden aan het heiligen van Gods naam. We vragen om vergeving van onze schuld, zodat we verder kunnen leven als burger van Gods rijk, niet geblokkeerd door onze zonden. We vragen om bevrijding uit de greep van de boze, zodat we, losgemaakt, weer Gods wil kunnen doen. Het vervolg van het Onzevader is dus ook een gebed om de hemel op aarde.

Nu moeten we er nog om bidden. Maar God zal onze gebeden verhoren. Dan gaat het gebeuren: de hemel op aarde!

*Wat is de derde bede?*

‘Uw wil geschiede.’

Dat wil zeggen: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verloochenen en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, zodat een ieder zijn taak waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult als de engelen in de hemel doen.

**Heidelbergse Catechismus, zondag 49**