

Een boek vol verwachting | 1

Ploegen met je zwaard

Dat is wonderlijk: zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, tanks veranderd in tractoren. Kun je het je voorstellen? Of, beter nog: wil je eraan meewerken? Lever je wapens maar in!

1

De tekst van *Jesaja 2, 4* is te lezen op een muur bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Er is ook een beeld te vinden, van een smid die bezig is een zwaard om te vormen tot ploegijzer. Het mag duidelijk zijn met welke reden de organisatie is opgericht, in 1945: er moet vrede komen, wereldwijd. Geen mens mag meer weten wat oorlog is!

Wie verlangt daar niet naar? Maar het blijft een mooie droom. Want sinds 1945 is er gevochten in zoveel landen, in Vietnam en Afghanistan bijvoorbeeld. En op dit moment woedt er een oorlog in Syrië en Jemen.

En dichterbij huis: hoe vaak is er in óns leven niet een strijd? Er zijn ruzies en conflicten, in gezinnen, in families, in bedrijven. Mensen staan tegenover elkaar, in de straat, in ons land, in de kerk.

Je verlangt naar vrede. Ja, maar werk je daar zelf ook aan mee? Of moet de ander eerst zijn wapens inleveren?

2

Jesaja kreeg een visioen, van God afkomstig. Hij zag dat de berg met daarop de tempel de hoogste van alle bergen werd, zodat deze door iedereen te zien is. Dat kan niet over de tempel als gebouw gaan, want die is meerdere keren verwoest. Nee, het moet over Jezus gaan, in wie God vrede geeft die nooit meer zal verdwijnen, een vrede die voor alle mensen bereikbaar en beschikbaar is.

Jezus bracht deze, door te sterven aan alle onvrede, alle haat en strijd van mensen. Hij overwon die door op te staan uit de dood: nu kan Hij de vrede uitdelen, vrede met God en tussen mensen.

Wat Jesaja zag wordt alleen werkelijkheid door Jezus. Hij is de vrededorst (*Jesaja 9, 5*). Toen Hij geboren werd zongen de engelen over vrede (*Lucas 2, 14*). Je kunt niets met het visioen van Jesaja wanneer je de naam van Jezus er niet bij noemt. De vrede moet ons gegéven worden!

3

Jesaja zag nog meer: alle volken trekken op naar de berg en de tempel van de HEER. Dat is bijzonder, want het koninkrijk Juda werd in die tijd van alle kanten belaagd door vijandige volken. Maar God laat zien dat er een andere tijd komt: de volken zullen komen om bij God te zijn, naar zijn woorden te horen en de weg te gaan die Hij wijst.

Waarover gaat dit? Dit gaat over Jezus, over zijn onderwijs, dat sinds Pinksteren de wereld over gaat en

Jesaja 2, 1-5

Schriftlezing

Jesaja 2, 1-5

datum

2 december 2018

bijzonderheid

eerste Advent

waar veel mensen uit allerlei volken naar luisteren en naar handelen. Het zijn zowel Joden als mensen uit andere volken die vrede vinden, met God. En daarna ook met elkaar. Want ze geven gehoor aan Gods woorden: 'Heb je vijanden lief' (*Matteüs 5, 44*). En: 'Vergeld geen kwaad met kwaad' (*Romeinen 12, 17*).

4

Velen van ons horen ook bij die stroom mensen die zich laten gezeggen door God. Hij spreekt recht en zet iedereen op zijn plek. Dan gaan ze hun schuld tegenover elkaar belijden, om vergeving vragen, vergeving ontvangen en in vrede samenleven. Doe jij dat ook al?

Jesaja schildert het met een prachtig beeld: wapens worden ingeleverd bij de smid die er landbouwwerktuigen van maakt. Dus in plaats van de ander te bestrijden, ga je voor hem zorgen, dat hij ook voldoende te eten en te genieten heeft en veilig is.

Heb jij de strijdbijl al begraven? Ben jij gestopt met het gebruik van je tong als wapen? Bal jij nog je vuisten? Lever je wapens in bij Jezus. Vechten hoeft niet meer. Want Hij geeft vrede. Ontvang het in je leven, zodat je hart zacht wordt en je hoofd koel. Laat de Geest, de Geest van Christus, alle wapens mogen opruimen.

5

Laat je aanspreken door de Heer. Sla het beeld van de zwaarden die worden omgesmeed tot ploegen op in je hart.

Of doe je niet mee? Jesaja moet zijn volkgenoten aansporen: 'Nakomelingen van Jakob, kom mee, / laten wij leven in het licht van de HEER' (vers 5). Blijkbaar liet Gods eigen volk het op dat moment afweten.

Dat kan ons ook gebeuren. Dan ben je gedoopt, opgevoed in het christelijk geloof, een regelmatige kerkganger, maar de vrede wil je niet ontvangen, de vrede met God en/of die met je naaste. Maar wat vier je dan met Kerst? En zie je wel echt uit naar Jezus' terugkomst?

Of geloof je niet meer in vrede met degene die jou zoveel heeft aangedaan? En mogen de Verenigde Naties wat jou betreft ook wel weer opgeheven worden?

Slot

Denk niet te klein van God. Hij gaf zijn Zoon, de vrededorst. Hij werkt met zijn Geest. Geef je aan hen over!