

Een boek vol verwachting | 2

Zeg het met bloemen

De Atacama-woestijn in Chili is een van de droogste plekken op aarde. Maar eens in de zoveel jaren valt er, in korte tijd, veel regen. Dan wordt de woestijn een bloemenzee. Het landschap is totaal veranderd!

1

Bij een woestijn moet je niet zozeer denken aan een grote zandbak, maar aan een gebied waar het karig is en schraal: er groeit en bloeit maar weinig. Het is er ook gevaarlijk, vanwege het gebrek aan water en de aanwezigheid van wilde dieren. In de woestijn valt nauwelijks te leven; het is vooral overleven.

De tijd waarin Jesaja leefde was een woestijntijd: van alle kanten waren de Judeeërs omringd door vijanden. Het was een tijd van angst en onzekerheid, van overleven. Wij kennen dat ook wel. Soms beleef je een woestijnperiode, als een geliefde overlijdt, als je depressief wordt of mensen je teleurstellen. Misschien zit je in de woestijn wat je geloof betreft: het geeft je nauwelijks kracht, het bloeit niet meer. En je vraagt je af: hoe moet ik verder? Je ziet geen weg meer, geen toekomst.

2

Maar, de woestijn zal bloeien. Hoe? Iedereen begrijpt: dat krijgen mensen niet voor elkaar. God moet het doen. Hij doet dat door Jezus.

Jesaja noemt zijn naam niet, maar in vers 5-6 zien we Jezus wel. Wanneer leerlingen van Johannes de Doper Hem vragen of Hij de messias is, citeert Hij uit *Jesaja 35*: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, (...) doven kunnen weer horen (...). Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt' (*Matteüs 11, 4-6*). Waar Jezus komt, bloeit het leven op!

En wijst het water dat gaat stromen in de woestijn (vers 6-7) niet op de heilige Geest? Jezus sprak immers over 'rivieren van levend water' die zullen stromen en nieuw leven doen ontkiemen, waarmee Hij op de Geest doelde (*Johannes 7, 37-39*). Het is God die door zijn Zoon en Geest bloemen geeft in de woestijn.

3

Het is een complete metamorfose, wanneer de woestijn gaat bloeien. Er moet dan ook veel gebeuren voor het zover komt.

De vijanden moeten weg. God gaat daarvoor zorgen: ook al werd Juda op een gegeven moment in ballingschap gevoerd, dat was niet het einde. God bracht zijn volk terug. Hij is ook sterker dan de grootste vijand, de duivel, die van ons leven een woestijn wil maken. Jezus heeft de duivel en al het kwaad overwonnen.

Maar de vijandschap zit ook in onszelf. Wanneer Jesaja het over blinden en doven heeft, heeft hij het hele volk op het oog: wij zijn allemaal doof en blind voor

Jesaja 35

Schriftlezing
Jesaja 35

datum
9 december 2018

bijzonderheid
tweede Advent

wie God is en wat Hij doet. We zijn vaak verlamd door de zonde en moeiten in ons leven maken soms dat we stil vallen in onze lofprijzing aan God. Maar Hij overwint ook de weerstand die in onszelf zit. Alleen zo kan de woestijn echt gaan bloeien!

4

Geloof je dat? Verlang je naar bloemen in de woestijn van jouw leven?

Ga dan met deze God mee, over de gebaande weg. Het is, zegt Jesaja, de 'Heilige weg' (vers 8). Dat betekent: je mag erop gaan als je ervoor kiest voor God te leven. Je houdt niet meer aan de zonde vast, maar laat je leiden door de Geest. Dan ben je niet langer dwaas en onrein, maar leef je als vrijgekocht, bevrijd mens!

Je gaat dan op de weg die door God gebaand is, door de woestijn, naar het beloofde land. Je sluit aan bij een optocht, van mensen die juichen en jubelen. Ze zijn gekroond, zegt Jesaja, met eeuwig vreugde (vers 10). Dat is mooi: eeuwige vreugde is je deel. Alles wat pijn doet en verdriet geeft, is verdwenen.

Wie verlangt daar niet naar? Vertrouw je toe aan de Heer Jezus, die de weg voor jou gebaand heeft. Ga in de kracht van de Geest en juichend zul je thuis komen!

5

Wat is dat toch een schitterend beeld: de woestijn zal bloeien! Het is overigens nog niet zo gemakkelijk uit te maken om welke bloemen het gaat. Bijna elke vertaling heeft haar eigen bloem. Het lijkt te gaan om de *pancratium maritimum*, oftewel de zandlelie. Hoe dan ook, de bloei is niet voor even, maar voor altijd.

God gaat het geven. En hier en daar zien we al een bloem opschieten, bijvoorbeeld wanneer iemand kracht krijgt om de ander te vergeven of wanneer God iemand van een ziekte geneest. Geniet ervan! En zie er de hand van God in.

Ja, ontdek God zelf in die prachtige bloemen. Je ziet de luister van de HEER en de schoonheid van onze God (vers 2). Je ziet de glorie van Jezus, gekomen om leven te brengen in de woestijn. Alle eer aan Hem!

Slot

De woestijn zal bloeien. Wat een heerlijke belofte is dat! Zie je het wel? Kijk ernaar uit en ga alvast juichen en jubelen, in de woestijn!