

Een boek vol verwachting | 3

Met stok en staf

Wij hebben vaak een romantisch beeld bij een herder met zijn kudde. Maar het is hard werken: je moet constant opletten en de schapen vóór zijn. In de tijd van de Bijbel kwam daar bij dat het gebied vaak moeilijk be- gaanbaar was. Bovendien was het er gevaarlijk, door de aanwezigheid van wilde dieren.

God wordt in *Jesaja* 40 herder genoemd. Hij heeft dus veel werk aan zijn schapen!

1
‘Ziehier God, de HEER!’ We zien God in actie. Hij komt zijn volk redden.

Want de Judeeërs waren in ballingschap gevoerd, naar Babel. Dat was geen speling van het lot. Nee, God zelf had de legers van Babel geroepen, als straf op het onge- loof van zijn volk. Maar Hij zette geen punt. Hij breekt door de zonde heen en gaat zijn mensen ophalen en te- rugbrengen naar hun land. Hij treedt op als een herder die zijn schapen verzamelt en veilig thuisbrengt.

Zie jij jezelf ook al meelopen? Want nog steeds haalt God zijn mensen overal vandaan. Hij zoekt hen op en maakt hen los uit moeilijke omstandigheden. Hij be- vrijdt hen uit de zonde en de dood. Hoor jij er ook bij?

Besef dat het initiatief van God uitgaat. Hij komt in actie. Als het aan ons ligt, gebeurt er niets. Dan heeft de zonde het laatste woord. Dan is de dood het einde. Maar God is de herder, die zijn schapen verzamelt. Laat jij je ook door Hem opzoeken en meenemen?

2
God is dus een herder van schapen. Twee dingen wor- den over hem gezegd: Hij is machtig en Hij is liefdevol.

In vers 10 lezen we over de krachtige arm van God. Je moet sterk zijn om mensen uit de zonde en de dood te kunnen halen! God is sterk, sterker dan wie of wat ook. Zo haalt Hij zijn schapen uit de ellende en neemt hen in zijn kudde op. Ze zijn de beloning voor zijn harde wer- ken (vergelijk *Genesis* 30, 25-34).

Bij de sterke herder mag je aan Jezus denken, die zichzelf ‘de goede herder’ noemde (*Johannes* 10, 11). Dat Hij sterk was, liet Hij zien: Hij genas mensen van ziekten, Hij bevrijdde hen van boze geesten, Hij deed hen opstaan uit de dood en, vooral, Hij vergaf hun zon- den. De duivel versloeg Hij aan het kruis en als over- winnaar kwam Hij uit het graf. Wie in Hem gelooft, wordt door Hem opgenomen in zijn kudde. Je bent zijn loon en Hij brengt je veilig thuis.

3
In de tijd van de Bijbel gebruikte een herder een stok en een staf: om de wilde dieren op afstand te houden en om de schapen de weg te wijzen.

God is machtig. Ook is Hij liefdevol: ‘Als een herder weidt hij zijn kudde: / zijn arm brengt de lammeren

Jesaja 40, 10-11

Schriftlezing
Jesaja 40, 1-11

datum
16 december 2018

bijzonderheid
derde Advent, bediening van de doop

bijeen, / hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooiën’ (vers 11).

De sterke herder is ook zorgzaam. Moet je eens kijken hoe druk hij met de schapen is: er worden maar liefst vier werkwoorden gebruikt. Je proeft hierin hoeveel hart God voor zijn volk heeft. Ook heeft Hij oog voor elk van zijn schapen: hij ziet de lammetjes die snel moe worden en ook gemakkelijk bij de kudde weglopen. Hij ziet de ooiën, de zogende moederschapen die voldoende voedsel en rust nodig hebben.

En weer wijst dit op Jezus: ‘Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij’ (*Johannes* 10, 14). Jezus ziet mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Hij heeft vooral oog voor de kleintjes, die Hij in zijn armen nam en zegende (*Marcus* 10, 16). Hij weidt, brengt bijeen, koestert en leidt.

4
We vinden bij Jesaja opnieuw een prachtig beeld waar- mee de liefde en trouw van God geschilderd wordt: God komt als herder om zijn schapen te verzamelen en veilig thuis te brengen.

Kijk zo eens naar de doop en zie wie God is: de herder die sterk en zacht is, machtig en liefdevol. Je ziet zijn kracht: je wordt losgemaakt van de zonde en de dood en tegen alle vijanden beschermd. En tegelijk: je wordt verzorgd. God kent je persoonlijk en weet wat je nodig hebt.

Ken je deze herder? Ken je Hem echt?

Aan sommige Judeeërs waren Jesaja’s woorden niet besteed. Ze hadden zich aangepast aan het leven in Ba- bel en dachten niet meer aan Jeruzalem. Ze konden ook niets met een God die als een herder zijn volk bevrijdt en terugbrengt. Dat kan ons ook gebeuren. Maar dan blijf je een dwalend schaap en kom je om.

Schapen zijn aangewezen op de herder en hebben be- scherming en zorg nodig. Besef dat!

Slot

God is de herder die je ophaalt en thuisbrengt. Laat het met je gebeuren! Laat je leiden, laat je dragen, laat je redden. Dan kom je veilig thuis.