

Ik ben van Jezus

(Heidelbergse Catechismus, zondag 1)

Schriftlezing | *Jesaja 43, 1-7*

De tekst van zondag 1 van de *Heidelbergse Catechismus* is voor veel christenen bekend. Maar biedt de inhoud ook werkelijk troost in het leven van elke dag? Maakt het voor jou echt verschil dat je van Jezus bent?

Liefde

‘Ik ben met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom van Jezus Christus.’ Het woord ‘eigendom’ klinkt niet fijn: je bent van iemand anders en dat voelt niet goed. Het kan ook zakelijk en afstandelijk overkomen.

Zo is het niet bedoeld. Bedoeld is dezelfde warmte en liefde te verwoorden die we vinden in *Jesaja 43*, waar God zegt: ‘Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, / ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij’ (vers 1). Het gaat over een eigendom dat God koestert, waar Hij van houdt.

Wie eigendom is van Jezus, mag zich door Hem geliefd weten. Het woord spreekt van zijn trouw, zijn genade, zijn geduld voor jou. Je bent heel kostbaar voor Hem; hij heeft alles voor je over.

Jezus

Ik ben het eigendom van Jezus Christus, want Hij heeft mij bevrijd uit de macht van de duivel. Dat moet ik wel beseffen: vóór ik van Jezus was, was ik in de greep van de duivel. Ik was dus niet van niemand; mijn leven ging op de ondergang aan.

Dat vind je ook terug in *Jesaja 43*. God sprak tot Juda, dat in ballingschap gevoerd was. De Judeeërs zouden omkomen in Babel, wanneer God niet ingreep.

Gelukkig deed God dat. En gelukkig doet Hij dat ook bij ons: Jezus kwam om ons te redden.

God had het al gezegd, tegen zijn volk: ‘Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, / zo waardevol, en ik houd zo veel van je / dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, / ja alle volken om jou te behouden’ (*Jesaja 43, 4*). God Hij ging zelfs nog verder: Hij gaf zijn eigen Zoon, die voor ons stierf aan een kruis. Wat een liefde!

Vader

Ik ben van Jezus. Maar dat betekent niet dat mijn leven vanaf nu alleen maar voorspoed kent en geluk. Nooit heeft God dat beloofd. Integendeel, Hij zegt: ‘Moet je door het water gaan – ik ben bij je; / of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. / Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, / de vlammen zullen je niet verschroeien’ (*Jesaja 43, 2*).

Er is nog water en vuur waar je doorheen moet, ook wanneer je christen bent. Maar je gaat er dan wel doorheen als eigendom van Christus. Hij bewaart je, in alle

dingen van het leven, tot in de kleinste details. De catechismus heeft het over de haren op mijn hoofd. Die betekenen nauwelijks iets; wanneer er een valt, merken we het niet eens. Maar God ziet het wel.

Alles wat er gebeurt in mijn leven dient uiteindelijk tot mijn heil. Dat is soms moeilijk te begrijpen. Maar als God het zegt, wil ik het geloven: alles wat ik mee maak, maak ik mee als Christus’ eigendom. En dan kan ik verder.

Geest

Omdat ik van Jezus bent, mag ik zeker weten dat mijn leven niet afgelopen is, wanneer ik sterf. Ik leef verder in de hemel, en straks in de hemel op aarde.

Mijn leven verandert nu ook al. Want de heilige Geest maakt mij van harte bereid om voor Jezus te leven.

Dat is mooi gezegd: er staat niet dat ik in alle opzichten voor Jezus leef. Want dan zou ik heel onzeker worden: mijn toewijding aan Jezus hapert nogal eens. Ben ik dan wel van Hem?

Nee, er staat dat ik beréid ben voor Hem te leven. Of dat altijd lukt, is een tweede. Maar ik heb wel de harte-lijke bereidheid om Jezus centraal te stellen in mijn leven. Want ik ben een ander mens geworden. Ik ben van Jezus en ik wil er voor Hem zijn. En ik verlang ernaar daarin te groeien.

Slot

Wat is je enige troost in leven en sterven? Het antwoord mag zijn: ik ben van Jezus!

Laat het geen antwoord uit het boekje zijn, dat je weet hoe het zit, maar dat het geen effect heeft in je leven en dat van de mensen om je heen. Nee, laat tot je doordringen hoe heerlijk het is om eigendom van Jezus te zijn. Er komt dan zoveel rust en ruimte in je leven, want je bent in goede handen. En eens zul je er volmaakt en eindeloos van genieten: ik ben van Jezus!

Wat is uw enige troost in leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.

Hij bewaart mij nu zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil.

Daarom geeft Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Heidelbergse Catechismus, zondag 1