

De zwakke en de sterke

(gemeenteproject *All together*)

Schriftlezing | Romeinen 14

Met welke broeders en zusters in het geloof weet jij je verbonden? Welke gemeenteleden spreek je echt en deel je je leven? Wat vind je van de verschillen tussen christenen, in opvattingen en manier van leven?

Verschillen in de gemeente

De ene christen is de andere niet. Paulus schrijft in *Romeinen* 14 over verschillen in geloofsbeleving tussen christenen in Rome. Er zijn er die vlees eten, maar anderen weigeren dat pertinent. Sommige christenen houden aan bepaalde dagen vast, voor andere zijn alle dagen gelijk. Paulus gebruikt hierbij de termen ‘zwak’ en ‘sterk’.

De verschillen zijn gebleven. Denk aan de visie op het ontstaan van de wereld: heeft God in zes dagen van 24 uur de hemel en de aarde geschapen of kunnen die ‘dagen’ ook langere periodes geweest zijn? Het verschil tussen ‘zwak’ en ‘sterk’ kan ook uitkomen in de discussie over vrouwelijke ambtsdragers en de invulling van de zondag, bijvoorbeeld.

Zwak en sterk geloof

Wat is zwak en wat is sterk geloof? De termen zijn voor ons wat verwarrend, alsof het ene beter is dan het andere. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Hij benadrukt dat zowel zwakken als sterken er mogen zijn. Sterker nog, ze hebben elkaar nodig in de gemeente.

Wanneer ben je sterk en wanneer zwak? Twee beelden kunnen helpen (H. de Jong): een zwakke gelovige ziet de Bijbel als een huis om in te wonen. Hij wil zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. Hij kiest het zekere voor het onzekere, om te voorkomen dat hij tegen Gods wil ingaat.

Voor de sterke is de Bijbel een weg om op te gaan. Hij trekt de Bijbelse lijn graag door. Hij vindt dat hij in vrijheid God mag dienen, op een manier die bij deze tijd past.

Oproep aan de zwakken

Het is belangrijk dat zwakken en sterken in de gemeente goed met elkaar omgaan. Paulus roept daarom de zwakken op hun sterke(re) broeders en zusters niet te veroordelen (vers 3).

Die neiging hebben zwakken inderdaad. Dan zeggen ze tegen een sterke: ‘Jij denkt er te gemakkelijk over. Je past je te veel aan de wereld aan. Jouw geloof is oppervlakkig. Je bent geen goed christen.’

Maar dit oordeel is niet terecht (vers 4). Want ook de sterke eert God (vers 5). Daarom moet je als zwakke op zoek gaan naar zijn hart: waarom en hoe maakt hij zijn keuzes? Dan ontdek je dat hij ook voor God wil leven. Je hebt meer met elkaar gemeen dan je denkt!

Oproep aan de sterken

Een sterke mag niet neerzien op de zwakken (vers 3). Ook dat gebeurt maar al te vaak: een zwakke wordt verweten dat hij maar weinig geloof heeft of zich door angst laat leiden.

Paulus roept de sterken op de ander niet te minachten, maar hem op te bouwen in het geloof. Dat kan hij doen door te voorkomen dat de ander ten val komt (vers 13b). Dat is iets anders dan dat hij de ander niet mag ergeren. Het punt is dat je de ander niet zo in verwar-ring brengt dat hij afhaakt. Het gaat er in het koninkrijk van God om dat jij én de ander recht voor God staan, dat er vreugde en vrede is in onze relatie met God en elkaar (vers 17). En dan moeten we, uit liefde voor de ander, concessies willen doen op onderschikte punten als eten en drinken.

Wees voor jezelf overtuigd

In dit alles aanvaardt we elkaar (vers 1; zie ook 15, 1). En dat is méér dan dat we de mening van de ander tolereren of zijn geloofsbeleving accepteren. Het is niet alleen ‘verdragen’, maar ‘dragen’. We willen voor elkaar zorgen en samen groeien in onze liefde voor God.

En daarbij gaat het allereerst om onszelf. Dat is het mooie van *Romeinen* 14: Paulus plaatst iedere christen voor God. Ben jij voor jezelf ervan overtuigd dat je tot eer van God leeft? Je zult je voor Hem moeten verantwoorden (vers 10-12)!

Ja, leef in alles voor de Heer. Hij is de God die in Jezus Christus levenden en doden verenigt (vers 7-9). Dan moeten wij toch met onze (relatief kleine) verschillen kunnen leven?

Slot

We hebben elkaar nodig in de gemeente. Laten we als sterken en zwakken elkaar opzoeken. Laten we elkaar meenemen in het aanbidden van God. Hem zij de eer!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Reken jij jezelf tot de sterken of de zwakken?
- 2 Wanneer heb je voor het laatst met iemand van de andere ‘categorie’ gesproken over zijn opvattingen en geloofsbeleving? Wat waren de gevolgen?
- 3 Ervaar jij weerstand in het aanvaardt van de ander? Wat maakt het moeilijk de ander te accepteren? Zou je daarover met hem willen praten?
- 4 Wat denk je: hebben anderen moeite met de manier waarop jij je geloof beleeft? Hoe kun je hen hierin tegemoet komen?