

Huwelijk en echtscheiding | 1

20 januari 2019 | **Het huwelijk als geheim**
3 februari 2019 | **Wat God verbonden heeft...**
10 februari 2019 | **In de stijl van het koninkrijk**

Het huwelijk als geheim

Schriftlezing | *Efeziërs 5, 21 – 6, 9*

Wat is het geheim van een goed huwelijk? Het wordt vaak aan echtparen gevraagd die 50 of 60 jaar getrouwd zijn. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar het antwoord staat al in de Bijbel...

De eenheid verbroken

Paulus schrijft in *Efeziërs 5* over het huwelijk, waarbij hij teruggaat naar de schepping van man en vrouw, in *Genesis 2*. De vrouw is de wederhelft van de man: zij wordt door God gemaakt uit een rib van Adam. Samen zijn ze compleet. In wat daarop volgt blijkt die eenheid ook: 'Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt' (vers 24; zie *Efeziërs 5, 31*).

De realiteit is dat de eenheid tussen man en vrouw verbroken is. De Bijbel laat de oorzaak daarvan zien in *Genesis 3*: waar de mens de band met God verbreekt, breekt het ook tussen mensen onderling: 'De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan...' (vers 12).

De breuk wordt verwoord door God, als Hij tegen de vrouw zegt: 'Je zult je man begeren, / en hij zal over je heersen' (vers 16). Dat 'begeren' klinkt in onze oren niet eens zo akelig. Maar het woord is negatief: het is het verlangen om controle over iemand te hebben (zie ook *Genesis 4, 7*). De man zal daar misbruik van maken: hij zal over zijn vrouw willen heersen.

Christus in je huwelijk

Gelukkig liet God Adam en Eva niet zo gaan. Hij gaf hen een belofte mee: er zou een redder komen (*Genesis 3, 15*). Hij is gekomen: Jezus, die onze onderlinge relaties wil helen.

Paulus noemt de verhouding tussen gemeenteleden (*Efeziërs 5, 21*), tussen man en vrouw (5, 22-33), in het gezin (6, 1-4) en op het werk (6, 5-9). Iedereen die in Jezus gelooft, gaat het merken: Hij maakt alles nieuw.

Voor het huwelijk betekent dat dat man en vrouw de relatie tussen Christus en zijn gemeente mogen weerspiegelen. Het huwelijk tussen man en vrouw en de band tussen Jezus en zijn gemeente hebben hetzelfde patroon: ook Jezus verliet het huis van zijn Vader om zich te hechten aan zijn 'vrouw', de gemeente. Hoe bijzonder is dat! Wat bemoedigend!

Jezus wil onze huwelijken redden. Geloof je dat? Wil je dat? Is Christus in je relatie? Mag Hij erin komen?

In een nieuwe verhouding

Jezus maakt dat man en vrouw, in de kracht van de Geest, in een nieuwe verhouding tot elkaar komen te staan.

Paulus richt zich eerst tot de vrouwen: 'Zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen' (vers 22-24). De vrouw geeft zich in liefde aan haar man, zoals de gemeente zich aan Christus geeft. Dat van haar gevraagd wordt zijn gezag te erkennen hoeft geen weerstand op te roepen, want van alle gemeenteleden wordt gevraagd elkaars gezag te erkennen (vers 21). Het gaat erom het belang van de ander op het oog te hebben.

En de man? Hij mag van Christus leren wat liefhebben is: zoals Christus zich helemaal gaf voor zijn gemeente, zo is de man bereid zichzelf weg te cijferen. Hij is in alles op zijn vrouw gericht: 'Heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad' (vers 25-27). Op deze manier is de man 'hoofd' van zijn vrouw. Hij verheft zich niet boven haar, maar ziet in haar weer degene die hij zo nodig heeft.

Samen bidden en werken

In een tijd waarin het huwelijk onder druk staat is het belangrijk ervoor te kiezen steeds terug te gaan naar Christus: laten we ons door Hem redden? Willen we van Hem leren?

In de wereld om ons heen gaan veel mensen relaties aan om zichzelf, met het oog op hun eigen ontwikkeling, om zelf verder te komen. Dan is het niet zo verwonderlijk dat je de ander loslaat als hij niet meer in jouw leven past. In de kerk worden we door deze manier van leven beïnvloed. *Efeziërs 5* is dan echt evangelie, goed nieuws: het bevrijdt je van een leven waarin het om jezelf draait. Jij en de ander bloeien ervan op.

Ken je dit geheim? Je moet het zien en ervoor openstaan. Bid er samen om. Praat er met elkaar over, als je op weg bent naar het huwelijk, en als je al (langer) met elkaar getrouwd bent. Laten we als broers en zussen in het geloof hierin om elkaar heen staan, zodat de huwelijken in de gemeente sterk worden.

Slot

Wat zal dat een positief effect hebben, binnen de gemeente en daarbuiten. En God wordt erdoor geëerd!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Geloof je dat Christus je huwelijk kan vernieuwen? Ben je bereid je denken over de verhouding tussen man en vrouw te blijven voeden met wat de Bijbel erover zegt?
- 2 Als ons huwelijk een afspiegeling mag zijn van het 'huwelijk' tussen Christus en de gemeente, kunnen wij, als leden van die gemeente, veel voor elkaar (s huwelijken) betekenen. Welke rol kunnen ongetrouwdeden daarin spelen?