

## Huwelijk en echtscheiding | 2

20 januari 2019 | **Het huwelijk als geheim**

3 februari 2019 | **Wat God heeft verbonden...**

10 februari 2019 | **In de stijl van het koninkrijk**

### Wat God heeft verbonden...

**Schriftlezing** | *Matteüs 19, 1-12* | *1 Korintiërs 7, 10-16*

Een preek over echtscheiding en hertrouwen na een scheiding kan zwaar vallen, als je ermee te maken hebt (gehad). Het is dan goed om te beseffen dat Jezus ons nooit vast wil zetten. Je kunt met Hem altijd verder, hoe je situatie ook is.

#### Gronden voor echtscheiding?

Lange tijd werd in de Gereformeerde Kerken gewerkt met twee echtscheidingsgronden: overspel en kwaadwillige verlating. De eerste grond vond men terug in *Matteüs 19, 9*; de tweede in *1 Korintiërs 7, 15*. In deze gevallen heeft de onschuldige partij het recht om te scheiden en een nieuw huwelijk te beginnen.

De overtuiging groeide dat hier sprake was van een te smal Bijbelgebruik. Bij de nieuwe bezinning op vragen rond echtscheiding en hertrouwen werd daarom breder ingestoken, namelijk bij wat Jezus zegt over het koninkrijk van God en over de manier van leven die past bij dat koninkrijk.

Jezus spreekt erover de Bergrede, die je de grondwet van het koninkrijk zou kunnen noemen. Hij zegt bijvoorbeeld: 'Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd' (*Matteüs 5, 28*). En: 'Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee' (*5, 37*). En: 'Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen' (*5, 44*). Je merkt: dit gaat veel verder dan de gangbare mening in de tijd van Jezus en die van de huidige tijd. Dit is een levensstijl die radicaal anders is!

#### De norm van Gods koninkrijk

Wat betekent dit voor gehuwden? Jezus is erover in gesprek met farizeeën, in *Matteüs 19*. Hij pakt dan Gods regel uit het begin op. God had Adam een vrouw gegeven. En dan zegt Hij: 'Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden' (*Genesis 2, 24*). Jezus voegt daar dan aan toe: 'Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden' (*Matteüs 19, 4-6*).

Dat is de norm: niet scheiden. Geen enkele zonde is bij voorbaat een reden om het huwelijk op te breken, ook overspel niet. De koninklijke weg bij moeite en problemen in je huwelijk is die van schuld belijden, berouw tonen, je bekeren, vergeven en je verzoenen. Dat is leven in het spoor van Jezus.

Hertrouwen na een scheiding past hier ook niet bij. Dat wordt bevestigd in *1 Korintiërs 7*: Paulus weet dat er situaties zijn waarin het tot een scheiding komt. Maar dan moet je alleen blijven of je met de ander verzoenen (vers 10-11). Dat is de stijl van het koninkrijk voor wie gescheiden is: je begint niet een nieuwe relatie, maar houdt de weg naar herstel van je huwelijk open.

#### De gebrokenheid van het leven

De norm is hoog. Hoe brengen we die in praktijk?

Er zijn voorbeelden van dat mensen het in een moeilijk huwelijk volhouden. Het gebeurt ook dat man en vrouw zich na een echtscheiding weer met elkaar verzoenen en opnieuw trouwen.

In andere gevallen lukt het ons niet om aan de norm te voldoen. Paulus hield daar al rekening mee, zagen we in *1 Korintiërs 7, 10-11*. En enkele verzen later spreekt hij ook over scheiden (vers 12-16). Hij noemt een situatie waarin óf de man óf de vrouw tot geloof in Christus komt en de ander daar niet mee kan leven. Zo zijn er meer situaties mogelijk, waarin je geloof (of dat van je kinderen) bedreigd wordt of je als mens kapot gaat door het gedrag van de ander. De koninklijke weg is voor ons niet altijd begaanbaar.

Zijn we dan bezig de norm aan de kant te schuiven? Nee, zeker niet. Die blijft staan. Maar soms kan die norm niet gehaald worden. Dan wil je wel, maar je gaat eraan onderdoor. En dat mag niet. Want Gods geboden zijn ten leven, niet om mensen vast te zetten.

#### Je geluk zoeken en vinden in Jezus

Maar goed, al met al blijft het onderwijs van de Heer scherp. De norm is hoog. Waarom?

Jezus laat ermee zien wie God is: eindeloos trouw is Hij; nooit komt Hij op zijn jawoord aan ons terug. In onze liefde voor elkaar, die niet opgeeft, herkennen we Gods liefde voor ons.

Daar komt bij dat Jezus, door zo scherp te zijn, ons naar zich toetrekt. Hij wil duidelijk maken dat we in Hem ons diepste geluk vinden. Wanneer het voor ons moeilijk wordt op het gebied van relaties, vraagt Hij ons op Hem terug te vallen.

De koninklijke weg is niet de gemakkelijkste. Het is een manier van leven die nogal eens tegen onze eigen wensen en verlangens ingaat. Maar dat is bij Jezus bekend: Hij spreekt immers over zelfverloochening en het dragen van een kruis (*Marcus 8, 34*)? Wie ervoor kiest om, met vallen en opstaan, de weg van de Heer te gaan, mag rekenen op zijn zegen.

#### Slot

Het gaat altijd om Jezus. We moeten niet uitgaan van onze mogelijkheden, maar denken vanuit Hem. Hij vraagt inderdaad veel, maar Hij geeft nog meer!