

## Huwelijk en echtscheiding | 3

20 januari 2019 | **Het huwelijk als geheim**

3 februari 2019 | **Wat God heeft verbonden...**

10 februari 2019 | **In de stijl van het koninkrijk**

### In de stijl van het koninkrijk

**Schriftlezing** | *Matteüs 19, 1-12* | *1 Korintiërs 7, 10-16*

In *Hebreeën 12, 16* staat: 'Zorg ervoor dat niemand overspel pleegt.' Dat wordt tegen de gemeente als geheel gezegd. Het mag ons aan het denken zetten: we hebben op dit punt op elkaar toe te zien!

#### Het huwelijk als geheim

In zijn brief aan de christenen in Efeze schrijft Paulus over Gods reddingsplan. Die redding strekt zich ook uit tot ons dagelijks leven, zoals ons huwelijk. Christus wil erin komen, Hij wil ons huwelijk vernieuwen door zijn Geest.

Het nieuwe zit hierin dat een christelijk huwelijk een afspiegeling mag zijn van de relatie tussen Christus en zijn gemeente (*Efeziërs 5, 31-32*). Zoals Christus alles over had voor zijn gemeente, zo is de man bereid zich weg te cijferen voor zijn vrouw. Zoals de gemeente zich geeft aan Christus, zo is de vrouw op haar man gericht. Man en vrouw leven niet voor zichzelf, maar voor God en elkaar.

Dit is de levensstijl die past bij het koninkrijk van God, dat Jezus op aarde bracht. Het is een manier van leven die heel anders is dan die van de mensen om ons heen: je bent niet langer op jezelf gericht, op je eigen geluk, maar op de ander, ook wanneer aan jouw verlangens en wensen niet meteen tegemoet gekomen wordt.

Op deze manier komt ons huwelijk in een ander licht te staan. Je verwacht niet van de ander dat hij of zij jou gelukkig moet maken. Als het moeilijk wordt vraag je niet: 'Wat heb ik er nog aan?' Je houdt vol, met een liefde die je ophaalt bij Jezus Christus, een liefde die trouw is.

Het is belangrijk dat we hierover spreken met elkaar: ouders met hun kinderen, maar ook als gemeentelieden onderling. Vraag naar elkaars huwelijk. Wees open over je eigen huwelijk, dat het niet altijd vanzelf gaat. Onze ongetrouwde broers en zussen kunnen aan deze gesprekken deelnemen, want ook zij kennen de liefde van Christus voor zijn gemeente, die de basis is onder onze huwelijken.

#### Wat God heeft verbonden...

Jezus heeft zich uitgesproken over echtscheiding: God wil dat niet (*Matteüs 19, 4-6*). Paulus heeft dat onderwijs van Jezus herhaald (*1 Korintiërs 7, 10-11*). Tegelijk laat Paulus in deze verzen merken oog te hebben

voor de gebrokenheid van het leven: soms komt het toch tot een scheiding. De norm van het koninkrijk is dan te hoog; de koninklijke weg is niet begaanbaar.

Maar na een scheiding is er opnieuw de uitnodiging om de stijl van het koninkrijk hoog te houden. En dat is je vervolgens alleen blijft of je verzoent met degene met wie je getrouwd was. Opnieuw geldt: dat lukt ons niet altijd. Wanneer we het wel willen, maar niet kunnen, zet God ons niet vast. Je kunt, ook wanneer je de norm echt niet haalt, bij Hem altijd verder.

Het is al met al wel duidelijk dat de stijl van het koninkrijk een hele opgave is. Jezus weet dat: Hij sprak over het verloothen van jezelf en het dragen van een kruis, voor wie Hem wil volgen (*Marcus 8, 34*). Dat geldt dus voor iedere christen: we hebben een kruis te dragen. Maar weten we dit van elkaar?

Laten we samen de strijd voeren. Als het goed is hebben we allemaal keuzes te maken die pijn doen. Toch laten we dat vaak maar weinig zien aan elkaar. Het gevolg is dat de weg van het koninkrijk voor iemand met huwelijksproblemen of iemand die gescheiden is weinig overtuigingskracht heeft.

Laten we erkennen dat we een gezamenlijk geestelijk probleem hebben op dit punt. Het wordt tijd dat we ons hierover verootmoedigen en bidden om een nieuwe toewijding aan Christus. Alleen zo ontstaat er een klimaat waarin we open en eerlijk over ons huwelijk, onze huwelijksmoeilijkheden, onze scheiding en de tijd na de scheiding kunnen spreken. Alleen zo kunnen we elkaar helpen in het volgen van Jezus.

#### Slot

Dan wordt de gemeente een plek waar we bemoedigd worden de weg van de Heer te gaan en te leven in de stijl van het koninkrijk. Dan trekken we samen op en krijgt Christus alle eer!

#### OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Geloof je dat Christus je huwelijk kan vernieuwen? Ben je bereid je denken over de verhouding tussen man en vrouw te blijven voeden met wat de Bijbel erover zegt?
- 2 Als ons huwelijk een afspiegeling mag zijn van het 'huwelijk' tussen Christus en de gemeente, kunnen wij, als leden van die gemeente, veel voor elkaar (s huwelijken) betekenen. Welke rol kunnen ongehuwden daarin spelen?
- 3 Wat vind je van de nadruk op 'de stijl van het koninkrijk'? Stimuleert het je in het leven met de Heer of kun je er niet veel mee?
- 4 Welk kruis heb jij te dragen? Wat kun jij dan betekenen voor iemand met huwelijksproblemen of iemand die gescheiden is?