

## Op de lijdensweg | 1

# Jezus en Petrus

Het evangelie dat Marcus schreef, is een verslag van de prediking van Petrus. Petrus heeft zichzelf daarin niet gespaard: hij had kunnen zwijgen over zijn verloochening van Jezus, maar heeft dat niet gedaan. Het is een bewijs voor de betrouwbaarheid van het evangelie! Daarnaast is het ook opgeschreven omdat het belangrijke lessen voor ons bevat.

### 1

Jezus is gearresteerd. In opdracht van de leiders van het joodse volk had een gewapende bende Hem gevangen genomen. Hij wordt meegenomen naar het paleis van de hogepriester, waar (midden in de nacht!) een vergadering van het Sanhedrin is belegd. Jezus wordt door de joodse leiders ondervraagd en daarna bespot.

Petrus heeft kans gezien in het paleis te komen (zie *Johannes* 18, 15-16). Hij is duidelijk niet bang. Hij doet wat hij zich voorgenomen heeft: hij wil Jezus blijven volgen, ook als het moeilijk wordt (zie *Marcus* 14, 29).

Toch komt hij even later ten val. Tot drie keer toe verloochent Hij zijn meester. Hoe kon dat gebeuren?

### 2

Petrus verloochent Jezus. Hij ontkent dat hij bij Hem hoort. 'Ik ken die man niet!'

Maar hij kende Hem wél. Hij had drie jaar lang met Jezus geleefd: hij luisterde naar zijn woorden, zag zijn wonderen, gebruikte met hem de maaltijd. Waar Jezus was, was Petrus. Hij hoorde inderdaad bij Jezus. Tenminste, dat had hij altijd gedacht. Nu, in het paleis van de hogepriester, moet blijken of hij echt aan Jezus verbonden wil zijn.

Het is de vraag die ook op ons afkomt: hoor ik nu wel bij Jezus of niet? Ik kan veel over Hem weten en lid zijn van zijn gemeente, maar wat heb ik echt met Hem? Laat ik afstand ontstaan tussen Hem en mij of niet?

### 3

Petrus verloochent Jezus. Jezus komt alleen te staan: er komt afstand, tussen Hem en iedereen. Zelfs de voorloper onder de leerlingen haakt af. Ook van Petrus hoeft Jezus niets te verwachten. Het tekent de diepe eenzaamheid van onze Heer op zijn lijdensweg.

Petrus kon Jezus niet volgen. Hij mócht het ook niet. Jezus heeft de verloochening door Petrus aangekondigd (*Marcus* 14, 30). Hij wíst dat Hij de lijdensweg alleen moest gaan, omdat Hij de enige is die de zonden van de mensen weg kan dragen. Daarom schept Hij zélf afstand tot Petrus en alle anderen. Zó kan Hij de afstand die er is tussen God en mensen, overbruggen!

### 4

Petrus verloochent Jezus. Wat doe jij?

Wij zeggen ook vaak dat we Jezus niet kennen. We willen iemand die ons kwaad doet niet liefhebben: dan

Marcus 14, 66-72

Schriftlezing  
Marcus 14, 53-72

datum  
3 maart 2019

bijzonderheid  
Veertigdagentijd

horen we even niet bij Jezus. Mensen met honger kijken ons aan en vragen om hulp, maar wij besteden ons geld liever voor onszelf: we kennen Jezus even niet.

Het gebeurt zo vaak dat we op beslissende momenten Jezus verloochenen. We zullen dat blijven doen, tot we in het paradijs zijn en er geen afstand meer is tussen God en ons. We verloochenen Jezus, maar horen we dan de haan nog kraaien? Dat is een kenmerk van echt geloof: dat je steeds weer de haan hoort kraaien en dan in huilen uitbarst, omdat je beseft dat je gefaald hebt.

### 5

Het is zo herkenbaar: je wilt bij Jezus horen, maar kiest ook vaak voor jezelf. Dat is erg, maar nog erger is het wanneer we de haan niet meer horen kraaien. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer iemand met jou in gesprek gaat over je manier van leven. Wanneer je de haan hoort, dringt weer tot je door dat je Jezus nodig hebt.

Dan mag je je ook getroost weten: want Jezus ging aan het kruis vanwege ons afhaken, ons wegstappen. En Hij hield vol op de lijdensweg. Hij bleef trouw, Hij wel.

Paulus verwoordt het zo: 'Als wij hem ontrouw zijn, / blijft hij ons trouw, / want zichzelf verloochenen kan hij niet' (2 *Timoteüs* 2, 13). Wie zou Hem niet aanbidden?

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Wanneer heb je voor het laatst Jezus verloochend? Was je er ook verdrietig om?
- 2 Op welke manier kunnen wij een haan horen kraaien en tot bezinning komen?
- 3 Stel dat je in een vijandige omgeving de vraag krijgt of je bij Jezus hoort. Wat zou er gebeuren als je 'ja' zegt?
- 4 Wat zegt het je dat Petrus niet gezwegen heeft over zijn verloochening van Jezus? Ben jij bereid jouw falen met anderen te delen?