

Op de lijdensweg | 3

Jezus en Herodes

Herodes wordt door Jezus een ‘vos’ genoemd (*Lucas* 13, 32). Daarmee typeert Jezus hem als iemand die sluw en listig te werk gaat. Tegelijk is een vos een onbeduidend dier (zie *Nehemia* 3, 35). Jezus laat zich door hem niet tegenhouden.

1

Aan het begin van zijn leven op aarde kreeg Jezus te maken met Herodes de Grote, de man van de kindermoord in Betlehem (*Matteüs* 2). Nu staat Hij voor een van zijn zoons, Herodes Antipas, die Johannes de Doper liet onthoofden (*Marcus* 6, 14 e.v.; *Matteüs* 14, 1 e.v.).

Herodes had naar die ontmoeting uitgezien. Hij had veel over Jezus gehoord en wilde graag meer van Hem weten (*Lucas* 9, 7-9).

Jezus was bij Pilatus gebracht, de rechter in Jeruzalem. Maar die weet zich geen raad met Hem. Hij ziet een uitweg: Jezus komt uit Galilea, de provincie waarover Herodes tetrach is. En laat Herodes toevallig in Jeruzalem zijn! Zo wordt Jezus doorgeschoven; Herodes krijgt Hem eindelijk te zien.

2

Het lijkt erop dat Herodes oprechte belangstelling heeft voor Jezus. Maar hij had zijn hart gesloten voor het evangelie. Herodes had over Jezus gehoord, maar gaf zich niet aan Hem gewonnen. Dat blijkt ook uit het feit dat hij om een wonder vraagt. Aan Jezus' woord heeft hij geen behoefte.

Jezus zelf had zijn leerlingen eens gewaarschuwd voor deze houding: ‘Hoed je (...) voor de zuurdesem van Herodes’ (*Marcus* 8, 15). Het is dus heel gevaarlijk om zo te leven: dat je voor de mooie dingen gaat, de fijne sfeer. Maar Jezus wil je hart veranderen, je leven omzetten. Daar zijn zijn wonderen op gericht. Besef je dat?

3

Herodes stelt Jezus enkele vragen, maar krijgt geen antwoord. Jezus zwijgt. En dat is opvallend.

Want Jezus zweeg nooit. Hij had een woord voor Nikodemus en voor de Kanaänitische vrouw, voor de heidense centurio en de rijke jongeling. Jezus sprak tot Kajafas en Pilatus. Maar hier zwijgt Hij. Want wie niet luisteren wil, krijgt niets meer te horen. Je moet je parels niet voor de zwijnen gooien (zie *Matteüs* 7, 6)!

We mogen van geluk spreken dat God er nog niet het zwijgen toe doet. Hij spreekt elke keer tot ons, wanneer de Bijbel opengaat en wij het evangelie te horen krijgen. Reageer je daar wel op? Maak je keuze! Of heb je die al gemaakt?

4

Het zwijgen van Jezus valt des te meer op, omdat de meegekomen Joden ook hun zegje doen. Er wordt heel

Lucas 23, 8-12

Schriftlezing
Lucas 23, 1-25

datum
17 maart 2019

bijzonderheid
Veertigdagentijd

wat gesproken en geroepen in het paleis van Herodes, maar niet door Jezus.

Wanneer Jezus blijft zwijgen, gaat Herodes de spot met Hem drijven. Het gebeurt nog altijd, dat mensen die niets met God te maken willen hebben, het nodig vinden Hem te bespotten. Zit er angst onder of onzekerheid? In ieder geval is spot een middel om God op afstand te houden: wat je bespot, hoef je niet meer te aanbidden.

Reageer niet op mensen die God bespotten. Zwijgen is een betere optie. En bidden: dat ze op hun keus terugkomen.

5

Herodes stuurt Jezus uiteindelijk terug naar Pilatus. En die twee worden vrienden, waar ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Ze vinden elkaar in hun gemeenschappelijke afwijzing van Jezus. Samen ‘nee’ zeggen scheidt ook een band (zie ook *Handelingen* 4, 27-28).

Hoe is het verder gegaan met Herodes? Nog één keer duikt zijn naam op in de Bijbel. Een zekere Manaën is samen met hem opgegroeid; hij wordt genoemd als profeet of leraar in de christelijke kerk (*Handelingen* 13, 1). Wat bijzonder dat hij tot geloof gekomen is! Was Herodes' leven een signaal voor hem geworden? Hij heeft zich in ieder gewonnen gegeven aan Jezus, hij wel.

En jij? Ieder mens staat voor de keuze: Jezus aanvaarden of verwerpen. Wat doe jij?