

## Op de lijdensweg | 6

# Jesus en Simon van Cyrene

Simon van Cyrene is een van de figuranten in het lijdensevangelie. Hij wordt ongewild betrokken bij het sterven van Jezus. Als hij die ochtend net iets later was opgestaan, had hij het kruis van Jezus niet hoeven dragen. Maar, dan was hij misschien altijd een voorbijganger gebleven...

### Spot

Pilatus heeft besloten Jezus te laten kruisigen. Het zijn de soldaten die daarvoor moeten zorgen. Marcus beschrijft hoe ze dat doen: ze spelen een spel met Jezus. Hij wordt bespot en daarna naar de plek gebracht waar Hij gekruisigd zal worden.

Onderweg wordt Simon gedwongen Jezus' kruis te dragen. Het is onderdeel van de spot van de soldaten. Ze weten dat Jezus gezien wordt als de koning van de Joden en dus ronselen ze een onderdaan om Hem te helpen. Zo wordt Simon erbij gehaald: hij moet helpen bij de executie van zijn koning!

Jezus heeft ook dit lijden ondergaan, zonder te protesteren. Hij werd niet alleen door zijn eigen volk, maar ook door de heidenen veracht en geminacht (vergelijk *Jesaja* 53, 3).

### Simon

Simon kwam uit Cyrene, Noord-Afrika dus. Daar was een Joodse gemeenschap (zie *Handelingen* 2, 10; 6, 9). Vermoedelijk was Simon voor het pesachfeest naar Jeruzalem gekomen, zoals vele Joden deden.

Dat kan verklaren waarom hij zo vroeg in de ochtend (ongeveer 8.30 uur) van het land kwam: hij had wellicht, met andere pelgrims, buiten de stad de nacht doorgebracht. Nu hij de stad wilde binnengaan om het pesachfeest te vieren, kwam hij in aanraking met Jezus. Hij moest zelfs zijn kruis dragen!

Simon zal zich enorm opgelaten hebben gevoeld. Wij denken bij het kruis vaak aan pijn, maar de schande was veel erger: voor de Romeinen was je een mislukking, voor de Joden vervloekt (*Galaten* 3, 13; zie *Deuteronomium* 21, 23). Maar Simon had geen keus; de soldaten dwongen hem.

### Golgota

Simon droeg het kruis voor Jezus. Het bracht hem naar Golgota.

En daar mag je de hand van God in zien. Simon zou naar de tempel gaan, om een offer te brengen. Maar hij kwam op Golgota terecht, waar hét offer werd gebracht. Simon werd voor Jezus gezet, die zijn leven gaf voor zondige mensen.

Ook wij worden onder het kruis gebracht, elke keer wanneer we het evangelie van Jezus Christus horen. We horen bij de doop dat God mensen redt. Het is God zelf die ons betreft bij zijn liefde voor zondige mensen. Hij

Marcus 15, 21

Schriftlezing  
Marcus 15, 16-28

datum  
14 april 2019

bijzonderheid  
Veertigdagentijd, bediening van de doop

nodigt je uit daarop te reageren. Blijf niet een voorbijganger, maar kom dichterbij: word een volgeling van Jezus!

### Kruisdrager

Wie oog heeft gekregen voor de werkelijke betekenis van de kruisdood van Jezus, gaat Hem volgen. En dat betekent dat je een kruis te dragen krijgt!

Jezus is daar duidelijk over: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen' (*Marcus* 8, 34). Jezus volgen betekent dat keuzes gaat maken. Je wilt Hem, de koning, dienen in alles: in de besteding van je tijd en geld, in je relaties, in hoe je bezig bent met je werk en je huis, hoe je je kinderen opvoedt en noem maar op.

Het is goed mogelijk dat je dan te maken krijgt met spot (*1 Petrus* 2, 21-25). Het doet vaak ook pijn, omdat de weg die Jezus wijst lang niet altijd de weg is die jij het liefste gaat. Het dragen van een kruis doet zeer.

Maar juist dan mag je beseffen waar dat een bewijs van is: je bent verbonden met Christus, de gekruisigde! Hij wil je helpen in het dragen van het kruis, achter Hem aan.

### Geloof

Simon is niet een voorbijganger gebleven, maar een volgeling geworden: hij droeg het kruis eerst tegen wil en dank, maar later uit overtuiging.

Marcus schrijft dat hij 'de vader van Alexander en Rufus' is. Deze toevoeging heeft alleen zin wanneer zij leden van de christelijke gemeente zijn geweest (zie ook *Romeinen* 16, 13). En van wie anders dan van hun vader zouden ze over Jezus moeten hebben gehoord?

Simon is tot het besef gekomen dat Jezus niet voor zichzelf stierf, maar voor zondige mensen, om hen te redden van de dood. Simon heeft ingezien dat hij óók gered moest worden. En hij heeft zich laten redden. Hij is het kruis blijven dragen, ook na die vrijdagmorgen.

En jij? Ben je een voorbijganger of een volgeling?