

# Wakker geroepen

Pasen is het feest van de opstanding van Jezus. Maar, er is meer. Jezus wil jou namelijk betrekken in zijn overwinning op de dood. Hij deed dat op de eerste Paasdag met Maria en doet dat vandaag ook met jou. Dan wordt het écht feest!

## 1

Maria was een van de trouwste volgelingen van Jezus. Ze was door Hem van zeven demonen bevrijd en bleef sinds die tijd altijd bij Hem (*Lucas* 8, 1-3).

Maar nu was Jezus gevangen genomen en terechtgesteld. Men had Hem in de haast begraven, omdat het bijna sabbat was. Op zondagmorgen gaat Maria daarom naar het graf om zijn lichaam verder te verzorgen.

Daar aangekomen ziet ze dat het graf open is. In paniek gaat ze naar twee leerlingen van Jezus, Petrus en Johannes. Die gaan op onderzoek uit, maar Maria wordt er niet mee geholpen. Als ze bij het graf twee engelen ziet, legt ze hen haar verdriet voor: 'Ze hebben mijn Heer weggehaald.'

Maria blijft in een kringetje rondlopen. Ze zit helemaal vast in haar verdriet en wanhoop.

## 2

Het is Jezus zelf die haar eruit moet trekken.

Maria ontmoet Hem, maar denkt eerst dat ze met de tuinman te maken heeft. Dan noemt Jezus haar bij haar naam: 'Maria!' Wat kan het noemen van een naam grote gevolgen hebben! Je wordt als het ware wakker geroepen. Eindelijk dringt tot je door wat er wérkelijk aan de hand is.

Jezus haalt Maria uit de mist waarin ze ronddoolde. Hij roept haar weg uit haar verdriet. En zo spreekt Hij ons ook aan. Hij weet dat wij ook zo vaak vastgelopen zijn in pijn, in verdriet of zorgen. Of we draaien door in bijvoorbeeld hebzucht of een negatieve houding ten opzichte van anderen. Maar Jezus haalt ons eruit. Hij is de enige die dat kan. Hij brengt ons zĳn wereld binnen, waar vergeving, heling, vrede en liefde is.

## 3

Want Jezus is de lévende! Hij is opgestaan uit het graf en heeft de dood en alles wat met de dood te maken heeft, overwonnen. Hij roept je weg uit je onvrede, je verdriet, je egoïsme, je eenzaamheid. Láát je je roepen?

Maria wel. Ze draaide zich om en zei: 'Rabboeni!' In dit woord ('Meester!') zit alles: verrassing, vreugde, gelóóf. Ze grijpt Hem vast om nooit meer los te laten. Het moet wat haar betreft weer net zo worden als vroeger. Maar dat wil Jezus niet. 'Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader.' Jezus is bezig met zijn hemelvaart. De opstanding is het einde niet: het gaat op de hémel aan.

Jezus wil ons uit onze wereld halen door ons op de toekomst te richten.

Johannes 20, 11-18

Schriftlezing

Johannes 20, 1-18

datum

21 april 2019

bijzonderheid

Pasen

## 4

De opgestane Heer wil niets liever dan ons lostrekken van de dood. Hij wil dat wij ons omdraaien en loskomen uit ons oude leven. En Hij biedt ons zĳn leven aan, een hemel gericht op de hemel.

Maria krijgt van Jezus een opdracht: 'Ga naar mijn broeders en zusters.' Dat is nieuw, dat Jezus zijn volgelingen broeders en zusters noemt! Hij legt een hele sterke band met hen: 'Mijn Vader is ook jullie vader en mijn God is jullie God.' Hij die naar de hemel gaat, opent ook voor ons de hemel.

Het begint allemaal met Jezus die je naam noemt. Heel persoonlijk roept Hij je, vanmorgen. Hij is opgestaan voor jóu! Geloof je dat? Dan heb je het leven. Dan is het echt feest!

*Slot*

Kijk hoe Maria veranderd is. Eerst stond ze bij het graf te huilen, maar na haar ontmoeting met Jezus gaat ze de leerlingen van de opstanding vertellen.

Wie door Jezus wakker geroepen is, komt in beweging. Je gaat het goede nieuws doorgeven, delen, aan iedereen die het horen wil. Het feest wordt steeds groter!