

# Alleen door waar geloof | 1

5 mei 2019 | **Wat is waar geloof?**

12 mei 2019 | **Het belang van geloof**

26 mei 2019 | **Geloof en goede werken**

## Wat is waar geloof?

**Schriftlezing** | *Hooglied* 4, 1-7; 5, 10-16

Wat is waar geloof? De 18<sup>e</sup>-eeuwse predikant Alexander Comrie geeft in zijn boek *Het ABC des geloofs* bijna dertig antwoorden op deze vraag. Hij omschrijft ‘gelooven’ onder meer als ‘het aandoen van Christus’, ‘het zich laten dragen door de goede herder’ en ‘het leunen op Christus als de liefste’. Aansprekende omschrijven, die willen helpen te ontdekken wat waar geloof is!

### Wat het niet is

Soms lijkt iets op geloof, maar is het dat niet:

1. *Wondergeloof*. Er zijn mensen die geloven in God omdat Hij wonderen doet. Maar wat gebeurt er met dit geloof wanneer je een tijd niets van God merkt?
2. *Tijdelijk geloof*. Er zijn mensen die gedurende een korte periode enthousiast zijn over Jezus Christus. Wanneer de dagelijkse dingen hen weer opslokken verdwijnt hun geloof (zie *Matteüs* 13, 1-9).
3. *Kennisgeloof*. Er zijn mensen die denken dat het genoeg is om te weten wat er in de Bijbel staat. Een relatie met God hebben ze niet en dat is wel nodig voor echt geloof.
4. *Traditioneel geloof*. Er zijn mensen die denken dat het voldoende om is gedoopt te zijn en regelmatig naar de kerk te gaan. Maar geloven is méér dan een mooie buitenkant. Het gaat om je hart.

### Een stellig weten

Het echte geloof, het geloof dat redding biedt, is ‘een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft.’ Zo formuleert de *Heidelbergse Catechismus* dat, in zondag 7.

Dat is méér dan dat je aanneemt dat alles wat in de Bijbel staat waar is of echt gebeurd. Het is ook: je door God laten gezeggen, je laten corrigeren door de Bijbel (zie *2 Timoteüs* 3, 16). De Bijbel is gegeven ‘opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam’ (*Johannes* 20, 31). Het gaat dus niet alleen om wat jij met de Bijbel doet: deze accepteren als Gods Woord of niet. Het gaat ook om wat de Bijbel vervolgens met jôu doet.

### Een vast vertrouwen

Naast stellig weten is ‘geloven’ volgens de catechismus ook vast vertrouwen: je vertrouwt God zó, dat je zeker weet ‘dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij

vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn’. Het gaat erom dat je wie God is en wat God doet op jezelf betrekt.

Geloven is God kennen en je aan Hem toevertrouwen, met Hem in zee gaan, je door Hem laten meenemen in zijn reddingsplan. Het tegenovergestelde van geloven is: op jezelf vertrouwen en zelf je geluk regelen. Daar hebben we allemaal een handje van. Het ware geloof echter wil niet meer zichzelf redden, maar verwacht het alleen van Jezus Christus.

### Christus omhelzen

Het gaat uiteindelijk om Christus en om wat Hij gedaan heeft. Het gaat erom dat je aan Hem vastgemaakt wordt, dat je Hem omhélst. Het woord ‘omhelzen’ wordt gebruikt in de *Nederlandse Geloofsbelijdenis*, artikel 22.

Het doet denken aan een man en een vrouw die elkaar liefhebben. In het boek *Hooglied* lezen we daarover. Maar in dat boekje zit een diepere laag: het gaat ook over de liefde tussen God en mensen. Wie gelooft, zegt over Jezus: ‘Ik ben van mijn lief, / en mijn lief is van mij’ (6, 3). Jezus en jij: twee geliefden!

Door de Geest gaan we Jezus omhelzen: we worden aan Hem verbonden en wel zó dat we in zijn leven gaan delen (vergelijk *Galaten* 2, 20). Dat is geloven: Jezus beminnen, Hem nooit meer loslaten. ‘O Jezus, mijn lief!’

### Slot

Maar, hoe krijg ik dít geloof? Hoe wordt mijn geloof ooit zoals het zou moeten zijn?

De Bijbel komt met een bevrijdend antwoord: dit geloof komt van God. Je hoeft het niet zelf te regelen, maar mag het ontvangen. Hoe heerlijk is dit! God die vraagt is de God die geeft.

Het ware geloof is een geschenk. Bid erom! En dank God ervoor!

### Wat is waar geloof?

Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft.

Tegelijk is het een vast vertrouwen, dat de heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergiving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, alleen op grond van de verdienste van Christus.

**Heidelbergse Catechismus, zondag 7**

Wij geloven dat de heilige Geest (...) in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.

**Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 22**