

Alleen door waar geloof | 2

5 mei 2019 | **Wat is waar geloof?**

12 mei 2019 | **Het belang van geloof**

26 mei 2019 | **Geloof en goede werken**

Het belang van geloof

Schriftlezing | *Romeinen 3, 21-26*

Is het goed tussen God en jou?

Dit is zo'n belangrijke vraag! Want hier hangt alles vanaf. Uiteindelijk gaat het er niet om of je rijk bent of veel vrienden hebt of gezond blijft, maar of je – om het in de taal van de Bijbel te zeggen – rechtvaardig bent voor God.

Geen mens is rechtvaardig

De Bijbel gebruikt het woord 'rechtvaardig' niet alleen voor mensen, maar ook voor dingen. Een weegschaal is 'rechtvaardig' (*Leviticus 19, 36*) wanneer ze doet waarvoor ze gemaakt is, namelijk het zuiver weergeven van het gewicht. Voor mensen geldt hetzelfde: je bent rechtvaardig wanneer je leeft waarvoor je geschapen bent.

Het punt is dat de mens dat niet meer kan. Hij keerde zich af van God, waarmee hij schuldig kwam te staan tegenover Hem. Er is geen mens die nog rechtvaardig genoemd kan worden (*Romeinen 3, 10-12*).

Dan gaat de vraag knellen: hoe komt het weer goed? Want als het blijft zoals het is, loopt het slecht af: je hoort voor eeuwig niet bij God; je sterft de geestelijke dood (*Romeinen 6, 23a*). De vraag is daarom van levensbelang: hoe komt het goed tussen God en mij?

Probleem! Oplossing?

Op deze vraag worden verschillende antwoorden gegeven. Paulus noemt er drie in de eerste hoofdstukken van zijn brief aan de christenen in Rome.

Er zijn mensen die helemaal geen probleem ervaren; ze leven alsof God niet bestaat. Ze doen waar ze zin in hebben en maken zich nergens druk over.

Een tweede groep mensen houdt zich bezig met de vraag of het goed is tussen God en hen, maar ze kijken daarbij vooral naar anderen: door de fouten bij een ander aan te wijzen, krijg je een goed gevoel over jezelf.

De derde groep mensen probeert zich te redden door zo goed mogelijk te leven. Ze houden zich strikt aan de wet, hopen dat God er tevreden mee is en dat ze bij Hem mogen horen.

Herken je hiervan iets bij jezelf? Je kunt God negeren, Hem proberen af te leiden of Hem proberen gunstig te stemmen. Maar rechtvaardig word je er niet door. Paulus schrijft: 'Uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God' (*Romeinen 3, 19*).

Christus, de rechtvaardige

Niemand is van zichzelf rechtvaardig, op één mens na: Jezus is de rechtvaardige (zie *Jesaja 53, 11b*). Hij deed wat God van de mens verwachtte: Hij is 'zuiver'.

En het mooie is dat zijn rechtvaardigheid óns toegerekend wordt. Christus neemt mijn zonden en onzuiverheid op zich en ik mag delen in zijn heiligheid en zuiverheid. Paulus verwoordt dit in *Romeinen 3* zo: 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost' (vers 23-24; vergelijk zondag 23 van de *Heidelbergse Catechismus*).

Belangrijk is dat je hierin meegaat, dat je je hierin laat meenemen. Dát is geloof: je zoekt bij het Christus. Je stopt ermee God te negeren, af te leiden of te *pleasen*, maar je gaat naar Jezus toe en houdt je handen op om zijn onzuiverheid te ontvangen.

Alleen door waar geloof

Geloof is dus belangrijk. De catechismus vraagt: wat heb je eraan? Het antwoord moet zijn: alles, want zonder geloof word je niet gered.

Tegelijk heb je aan geloof op zichzelf niets. Je wordt niet door je geloof gered, maar door Jezus Christus. De redding komt van Hém, niet van je geloof.

Het gaat er dan ook niet om hoe groot je geloof is, maar óf je gelooft. Er zijn christenen is het van de daken roepen dat ze geloven. Aan alles te zien dat Jezus hun redder is. Anderen zeggen het hooguit voor zichzelf: 'Ja, ik geloof.' Ze praten er niet of nauwelijks over, en moeten het geloof bij zichzelf als het ware steeds weer zoeken. Maar het geeft niet als je geloof klein is, als het maar echt geloof is!

Slot

Het geloof is de lege hand waarmee we het geschenk van God aanpakken: we zijn in Christus rechtvaardig. Heb je dat geschenk al ontvangen? Is het al goed tussen God en jou?

Wat hebt u er nu aan, dat u gelooft?

Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.

Hoe bent u rechtvaardig voor God?

Alleen door waar geloof in Jezus Christus.

Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekt mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft.

Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovige hart aanneem.

Heidelbergse Catechismus, zondag 23