

Abraham en Lot | 1

Een beslissende keus

In de geschiedenis van Abram is een plaats ingeruimd voor Lot. Hij lijkt een wat zielige figuur, die het slachtoffer geworden is van de omstandigheden. Het laatste wat over hem verteld wordt is dat hij, zonder vrouw, in een grot zit met twee dochters die beiden een zoon van hem hebben (*Genesis* 19, 30 e.v.).

Toch moeten we niet alles op de omstandigheden schuiven. We zien Lot in *Genesis* 13 heel bewust een keuze maken! Hij zoekt de grens op...

Abram (1)

Abram is weer terug in Kanaän, na zijn avontuur in Egypte (*Genesis* 12, 10-20). Hij trekt het land door en komt op de plaats waar hij al eerder gebivakkeerd had, in de buurt van Betel en Ai. Daar had hij destijds een altaar gebouwd (12, 8). Abram roept er nu opnieuw de naam van de HEER aan (13, 4).

Dat is mooi: Abram zoekt uitdrukkelijk weer de HEER, na zijn zondige gedrag in Egypte. Het typeert Abram; wij mogen hem daarin volgen. Wanneer je verkeerd gekozen hebt, is het belangrijk weer bij de Heer terug te komen. Ga naar het altaar dat God zelf heeft opgericht: Golgota, waar Jezus hét offer bracht. Daar mag je vergeving ontvangen. Dan kun je weer verder.

Genesis 13 gaat over het maken van keuzes. Lot kiest straks, Abram maakt hier al een keus: hij keert terug naar de HEER. Hij kiest voor een leven dichtbij God.

Lot (1)

Lot was met Abram meegetrokken, uit Ur. God had hem gezegend, net als Abram: beide mannen waren heel rijk geworden. Het leidt tot problemen: er is niet genoeg weidegrond voor al het vee. Wat te doen?

Abram zoekt Lot op. Hij wil geen ruziemaken; ze zijn immers familie? Dat mag ons ook gezegd zijn: praat het conflict met je broer of zus in het geloof uit. En wees de minste.

Abram laat Lot namelijk de keus, tussen het noorden en het zuiden. Lot kiest voor het oosten, een vruchtbaar gebied: het is, vanwege het water, te vergelijken met het paradijs en met Egypte (vers 10). Tegelijk is het een gevaarlijke streek: de steden Sodom en Gomorra liggen er, bekend om hun goddeloosheid.

De keuze van Lot lijkt op die van Demas, over wie Paulus schrijft aan Timoteüs: 'Demas heeft me verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen' (2 *Timoteüs* 4, 10).

Lot (2)

Lot kiest ervoor buiten het beloofde land te gaan wonen: 'Hij sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei' (vers 12). En daar bleef het niet bij: een hoofdstuk verder woont Lot al in Sodom (14, 12).

Hoe belangrijk is het om dicht bij de Heer te blijven, als je keuzes moet maken. Laat je daardoor leiden,

Genesis 13

Schriftlezing
Genesis 13

datum

30 juni 2019

wanneer je het aanbod krijgt hogerop te komen in het bedrijf of wanneer je voor de vraag staat of je je leven wilt delen met een jongen die niet in God gelooft. Ga niet af op wat jou goed lijkt, kijk niet met ogen die alleen aards geluk zien, maar betrek God erbij en vraag je af: in welke situatie kan ik Hem het beste dienen?

Jezus stelt de vraag: 'Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?' Je kunt kiezen voor je geluk, voor het leven hier op aarde, maar je zult het verliezen. Kies daarom met het oog op de eeuwigheid (zie *Marcus* 8, 35-36)!

Abram (2)

Lot heeft gekozen. Nu is Abram alleen over: hij heeft zich ook los moeten maken van zijn laatste familielid (vergelijk 12, 1). Maar onmiddellijk is God er: Hij beoedigt Abram, door zijn beloften aan hem te herhalen en concreter te maken (vers 14-17). Abram mag weten dat hij goed gekozen heeft door te blijven vertrouwen op de HEER. Ja, wie ervoor kiest vast te houden aan de beloften van God, kiest goed: de toekomst gaat open (zie 1 *Petrus* 1, 4-5)!

Abram, bevestigd in zijn geloof, bouwt dan een altaar voor de HEER (vers 18). Hoe kan het ook anders: zo'n God wil je toch aanbidden?