

Abraham en Lot | 2

Een bijzondere ontmoeting

Abram is op oorlogspad. Hij heeft de oorlog niet zelf gezocht, maar mengt zich in de strijd vanwege zijn neef Lot. Abram en Lot waren uit elkaar gegaan (*Genesis* 13), maar Abram laat zijn neef niet in de steek.

Het lukt Abram Lot in veiligheid te brengen. Hij behaalt zelfs een grote overwinning. Dat leidt tot een ontmoeting met een bijzondere man: Melchisedek.

Oorlog

Het is oorlog in Kanaän. Kedorlaomer, de koning van Elam, voert een strafexpeditie uit, omdat enkele stadsvorsten, onder wie Bera van Sodom, tegen hem in opstand zijn gekomen. Hij veegt meteen het halve land schoon (*Genesis* 14, 1-12).

Abram hoort dat zijn neef, als inwoner van Sodom, ook slachtoffer geworden is (vers 13). Hij aarzelt niet en komt in actie. Hoe reageren wij op de nood van een medemens? Raakt het ons nog? Ga je in discussie over de vraag of het zin heeft te helpen? Of ga je aan de slag, met de mogelijkheden die je hebt?

Abram ziet kans Kedorlaomer te verslaan en Lot te bevrijden (vers 14-16). Abram is de grote overwinnaar: als hij even doorpakt kan hij het land dat God hem geloofd heeft in bezit nemen. De koning van Sodom komt al om met hem te onderhandelen (vers 17).

Maar voordat Bera iets kan zeggen, treedt een andere koning naar voren: Melchisedek, van Salem.

Melchisedek

Melchisedek brengt brood en wijn mee: als koning eert hij Abram. Ook hij ziet Abram als de overwinnaar.

Maar hij blijkt ook een priester te zijn: hij komt ook om te zegenen. Abram buigt het hoofd en ontvangt de zegen: 'Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, / schepper van hemel en aarde.' Wat een bemoediging moet dit voor Abram geweest zijn! In Melchisedek komt God zelf naar hem toe.

Melchisedek zegent Abram, maar gaat hem ook voor in het loven van de HEER: 'Gezegend zij God, de Allerhoogste: / uw vijanden leverde hij aan u uit' (vers 18-20a). Melchisedek maakt Abram duidelijk: Góð heeft je geholpen in de strijd. Daarmee voorkomt hij dat Abram op een verkeerde manier met de overwinning omgaat. Abram moet niet denken dat hij het land nu wel in bezit kan nemen. Nee, het is aan de HEER!

Jezus

Melchisedek is er ineens; hij wordt niet geïntroduceerd. Ook wordt niet verteld hoe hij priester geworden is. De schrijver van de brief aan de Hebreëen concludeert daaruit dat hij priester is voor altijd en dat hij daarin lijkt op de Zoon van God (7, 1-3). Melchisedek wijst zo vooruit naar Jezus Christus (zie ook *Psalm* 110, 4). Wat wonderlijk!

Genesis 14

Schriftlezing

Genesis 14

datum

7 juli 2019

Abram ontmoet niet alleen een geloofsgenoot in een heidens land, wat op zich al bijzonder is. Hij wordt gezegd door een man in wie we een glimp van Jezus kunnen opvangen, de Zoon van God die gekomen is om óns te zegenen. We ontdekken dat God veel groter is dan wij denken of beseffen: Hij legt verbindingen tussen verleden, heden en toekomst die wij niet kunnen bevatten. Laten we Hem erom eren!

Toekomst

Abram deed dat ook: hij gaf Melchisedek een tiende van wat hij veroverd had (vers 20b). Daarmee geeft hij zich aan God over, in geloof. Hij is nu in staat de verleiding af te slaan en gaat niet met de koning van Sodom in onderhandeling (vers 21-24). Hij neemt het land niet in bezit, maar wacht tot God het hem geeft. Want hij weet dat alleen God hem rijk kan maken.

Zo leert Abram ons wat geloven is: je verwacht het van de Heer. Je legt je leven in de hand van God. Je hoeft niet stil te blijven zitten, in afwachting van wat God met je gaat doen. Wij mogen onze verantwoordelijkheid nemen, voor onszelf en anderen, zoals Abram deed ten opzichte van Lot. Maar tegelijk moeten we ons realiseren dat niet wij de nieuwe wereld bouwen. Wij hoeven onze toekomst niet veilig te stellen: dat heeft God al gedaan. Hij heeft er zijn Zoon voor gegeven. Aan Hem alle eer!