

## Liederen voor onderweg | 1

# Weg uit de leugen

In het boek van de Psalmen staat een serie pelgrimsliederen: *Psalm* 120-134. Het zijn liederen om onderweg te zingen. Ben je ook op reis? Zing dan mee!

### Een christen is op weg

De pelgrimsliederden werden gezonden door de Israëlieten, die enkele keren per jaar naar Jeruzalem gingen, waar de tempel stond. Daar vierden ze de grote feesten (*Deuteronomium* 16, 1-17). Na de ballingschap gingen ze daarmee door. Denk bijvoorbeeld aan de reis die Jezus maakte, met zijn ouders, toen hij twaalf was (*Lucas* 2, 40-52).

Een christen is ook onderweg. Hij gelooft immers in Jezus Christus, die zichzelf 'de weg' noemt (*Johannes* 14, 6; zie ook *Handelingen* 9, 2). Geloven is op weg zijn, Jezus volgen: je bent in beweging, onderweg naar Gods heerlijke toekomst.

Die reis is op enig moment begonnen. Want er gaat een keuze aan vooraf. Daarover gaat *Psalm* 120. En daarmee komen ook zij in beeld die besloten hebben niet op reis te gaan en zij die afgehaakt zijn.

### Om je heen zijn leugens

De dichter van *Psalm* 120 is ver van huis (vers 5). Hij is in Mesech, hoog in het noorden en in Kedar, ver in het zuiden. De dichter geeft ermee aan dat hij ver van huis is, dat hij verkeert in een wereld waarin de leugen hoogtij viert (vers 2).

Herken je dat? Ook wij leven te midden van leugens. 'Geloof in God slaat nergens op', is zo'n leugen. En: 'Ik geloof in mezelf. Ik volg mijn eigen gevoel.' En: 'Haal alles uit jezelf. Geloof in je eigen kracht.'

Je wordt er gemakkelijk in meegenomen. Herken je dat? Je vindt deze leugens vaak ook in je eigen hart, zo aansprekend zijn ze. Heb je daar weet van? En besef je ook dat je steeds verder van huis raakt, wanneer in deze leugens gelooft. Want ze zijn niet onschuldig. Ze geven geen vrede.

### Alleen Jezus is de waarheid

De dichter van *Psalm* 120 kan er niet meer tegen. Hij heeft een beslissing genomen: hij is naar God gegaan (vers 1).

Hij deed dat omdat hij gelooft dat God de leugen ontmaskert. Dat verwoordt de dichter in vers 3 en 4.

Het zijn moeilijke woorden, zeker als je een kind hebt dat niet meer in God gelooft. *Psalm* 120 is wat dat betreft geen mooi, gepolijst lied. De dichter tekent de leugen: die heeft geen toekomst. En dat moeten we zo laten staan. Overigens kan God pijlen en gloeiend houtskool ook gebruiken om mensen wakker te roepen uit de leugen. En laten we niet vergeten dat het in deze verzen ook over onszelf kan gaan, wanneer wij bij de leugens blijven die ook in ons eigen hart zitten.

Psalm 120

Schriftlezing

Psalm 120

datum

6 oktober 2019

Bijzonderheid

Zondag van de kerkverlating

We moeten steeds weer teruggaan naar God, naar de Zoon van God, die de waarheid is. Hij maakt ons gelukkig, hij alleen. We moeten niet in onze eigen kracht geloven, maar in hem.

### Kies voor hem, elke dag

In een wereld van leugen klinkt de waarheid van God. En dat gaat gepaard met een oproep: keer je om, vertrek uit Mesech, bekeer je tot God. En blijf dat doen, elke dag.

Blijf dat doen, ook wanneer anderen niet in beweging komen of afhaken. Wees duidelijk over het verschil tussen waarheid en leugen. Blijf onderscheid maken tussen op weg zijn en thuis blijven.

Geliefden die de kerk en/of God verlaten doen je in een spiegel kijken: ben ik zelf nog op reis? Wil ik dat wel? Wat is mijn verlangen? *Psalm* 120 formuleert dat verlangen: je bent op weg naar vrede, echte vrede die God geeft in Jezus Christus.

### Slot

*Psalm* 120 is een aansporing om op reis te gaan en te blijven, om Jezus te volgen, op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Lees daarom deze psalm regelmatig. Zing dit lied: je bent op de goede weg!