

## Liederen voor onderweg | 3

# Volhouden bij onrecht

Er is veel onrecht in de wereld, op allerlei terrein. Op je pelgrimsreis word je daarmee geconfronteerd: je maakt het zelf mee of je hoort en ziet hoe anderen onrecht aangedaan wordt. Hoe ga je ermee om?

### Het onrecht heerst op aarde

*Psalm 125* draait om vers 3: 'De scepter van het kwaad zal niet rusten / op het land van de rechtvaardigen.' Met dat land wordt het stuk grond bedoeld dat iedere Israëliet van de HEER had gekregen. Het gaat dus om het levensgeluk, dat God je geeft. Denk, in onze tijd, aan het hebben van een levenspartner, aan je kinderen, aan je baan en je huis.

Dat levensgeluk wordt bedreigd, zo zegt de dichter. Jou wordt onrecht aangedaan: je man wordt van je afgetroggeld door een jongere vrouw, een promotie gaat niet door als gevolg van ellebogenwerk van een collega, je raakt met je bedrijf verstrikt in allerlei regelgeving.

En kijk verder: wereldwijd worden meer dan veertig miljoen mensen vastgehouden in slavernij. Ze moeten werken op het Voltameer, in kledingfabrieken of op rijstvelden. En de greep van het kwaad is stevig: je komt er niet gemakkelijk uit los.

### Bid tot God, voor jezelf en anderen

Hoe ga je om met het onrecht dat jou en anderen treft?

De psalm wijst de weg: ga bidden. Leg het voor aan God. Vraag hem of hij goed wil zijn 'voor de oprechte van hart' (vers 4). Maar ook: 'Verdrijf (...) allen die onrecht doen' (vers 5).

Dat laatste vinden wij misschien moeilijk. Maar ga eens in de schoenen staan van die prostituee, die met valse beloften naar Nederland is gelokt. Of denk aan dat gezin dat in een steengroeve in India moet werken, om aan de eigenaar een lening af te betalen die ze met hun hongerloontje nooit zullen kunnen afbetalen. De christenen onder hen zijn blij dat ook deze psalm in de serie pelgrimsliederen staat!

Bid voor hen. Want het is een geestelijke strijd die gevoerd wordt. Word ook actief in die strijd: steun organisaties die hard werken aan de bevrijding van slaven. Bid en werk, maar het bidden gaat voorop, want de vrede (zie de laatste regel van de psalm) moet van God komen.

### Hij belooft: het kwaad gaat eruit

Die vrede komt er. Want dat heeft God beloofd. Het staat ook in vers 3: er komt een einde aan de macht van het kwaad. God gaat ingrijpen!

God heeft dat gedaan, in zijn Zoon Jezus Christus. Door zijn dood en opstanding uit de dood heeft Jezus de overwinning behaald op de vijand. Het kwaad heeft niet langer het laatste woord. Er komt een dag dat het definitief wordt weggevaagd.

Psalm 125

Schriftlezing

Psalm 125

datum

27 oktober 2019

Bijzonderheid

Michazondag

Maar ook nu al komt God in actie. Want hij wil niet dat de rechtvaardigen het kwaad de hand gaan reiken (vers 3). God overweegt dat de gelovigen, wanneer het onrecht te lang duurt, het gedrag van de boze gaan overnemen. Dan ga je ook met je ellebogen werken. Dan sla je terug, wanneer je geslagen worden. Maar daarmee ben je van de pelgrimsweg afgestapt. God wil niet dat het zover komt. Daarom grijpt hij in.

Wat is dit een heerlijke belofte, wanneer je te maken hebt met onrecht! Doe er een beroep op, in je gebed. God verhoort, zeker weten!

### Dan ben je veilig en kun je verder

Het is deze machtige belofte die veiligheid biedt, zodat je de reis kunt vervolgen.

Het beeld dat de dichter gebruikt, is dat van de bergen rond Jeruzalem (vers 2). Het zijn geen Alpen, maar ze zijn wel stevig: ze gaan niet aan de kant. Zo ligt Gods belofte dat het kwaad eruit gaat als een beschermende ring rond zijn volk.

En meer nog: je wordt zelf een berg, zo sterk en onwankelbaar als de berg waarop Jeruzalem gebouwd is. Je komt stevig te staan, vast vertrouwend op God die het kwaad overwint: 'Wie op de HEER vertrouwt is als de Sionsberg, / die onwankelbaar vast staat voor eeuwig' (vers 1).

Dat moet een bemoediging zijn wanneer je vastzit in onrecht. Je hebt veel te verduren, maar ze krijgen je niet klein. Want je weet: niet het kwaad heerst, maar Jezus regeert!

### Slot

Zo groei je onderweg, op je pelgrimsreis, in geloof en vertrouwen. Je leert volhouden wanneer je met onrecht geconfronteerd wordt, tot de dag komt waarop God alles rechtzet.