

## Liederen voor onderweg | 5

# De weg naar geluk

De pelgrimsliederen zijn liederen voor op reis. Er zitten meezingers tussen, maar ook liederen die je zelf niet in de lijst had gezet. *Psalm* 128 is zo'n lied.

### Een *happy family*. Maar ik dan?

De psalm roept weerstand op. Wanneer je ontzag hebt voor de HEER, zul je werk hebben en genoeg te eten. En wie de weg gaat die God wijst, krijgt een vrouw en kinderen. Maar werkt het zo?

De beelden in de psalm zijn wel mooi. Je vrouw is 'als een vruchtbare wijnstok' (vers 3): ze baart kinderen en geeft je veel vreugde. En die kinderen zitten 'als jonge olijfbomen' rond je tafel: rond een olijfboom schieten jonge boompjes op die de functie van de oude boom op den duur overnemen (zie ook vers 6).

*Psalm* 128 laat een *happy family* zien. Maar niet iedereen maakt dat mee. Moet je dan, als kinderloos echtpaar, concluderen dat je de Heer niet genoeg dient? Hoe zat dat in de tijd van de Bijbel, toen de Israëlieten de reis naar Jeruzalem maakten en onder meer deze psalm zongen: daar waren toch ook mensen bij die geen kinderen hadden?

### Geluk valt je toe: God geeft

Jazeker. In het Oude Testament lees je van vrouwen die onvruchtbaar waren: Sarai, Rachel, Hanna en – op het randje van het Nieuwe Testament – Elisabet (*Genesis* 11, 30; 25, 31; 29, 31; *Rechters* 13, 2; *1 Samuel* 1, 2; *Lucas* 1, 7). Wie zou willen zeggen dat deze vrouwen geen ontzag voor God hadden?

En denk aan Job, die door God zelf de meest vrome mens ter wereld wordt genoemd. Toch moet hij alles verliezen, zelfs zijn kinderen (*Job* 1). En lees *Psalm* 73 eens, waar de dichter klaagt dat goddelozen het goed hebben, terwijl hij tegenslag na tegenslag krijgt, hoewel hij ontzag heeft voor God!

Het is dus niet zo eenduidig als het lijkt. Waar het om gaat, is dat je alles van God moet verwachten. Uiteindelijk draait het niet om het hebben van een vrouw en kinderen, om werk en eten, maar om God, dat hij door jou gediend wordt. Geluk en voorspoed staan, ook in het Oude Testament, niet op zichzelf.

### God geeft: Christus is je geluk

Zo ga je ontdekken dat vers 5a de sleutel is van de psalm: 'Ontvang de zegen van de HEER uit Sion.'

Sion is de plaats van verzoening. Het is de tempel in Jeruzalem, waar de offers gebracht werden. Daar kwam het goed tussen God en mens. Wij mogen denken aan Golgota, waar Jezus Christus hét offer bracht. Hij neemt onze schuld op zich en doet onze zonden weg. In hem komt de zegen van God naar ons toe.

De psalm is een uitnodiging te denken vanuit God, vanuit Christus: hij is je geluk. Je leven loopt niet meer

Psalm 128

Schriftlezing

Psalm 128

datum

17 november 2019

Bijzonderheid

bediening van de doop

dood, maar er komt ruimte, er is toekomst. Dat ga je weer ontdekken, juist wanneer je geen vrouw of kinderen hebt. Je valt terug op Christus: in hem vind je je geluk.

God heeft zich met jou verzoend. Dát maakt je leven mooi en goed. 'Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld' (*Gewone Catechismus*, antwoord 1).

### Je kunt verder, gelukkig in hem

Wat is het belangrijk dat we, onderweg als christenen, zó over geluk spreken! Je geluk ligt niet in je kinderen, niet in je gezondheid, niet in je werk. Dat is wel wat we vaak om ons heen horen. Maar in de kerk mogen we van geluk spreken omdat we Jezus kennen.

Beleven we dat zo? Of denken we in ons gemeente ook vaak in gezinnen? Hoeveel aandacht is er voor wie niet getrouwd is, voor wie geen kinderen heeft?

Petrus memoreerde eens dat hij en de andere leerlingen alles hadden achtergelaten om Jezus te volgen. Jezus reageerde daarop met de woorden dat je in de christelijke gemeente veel terugkrijgt: broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, 'en in de tijd die komt het eeuwige leven' (*Marcus* 10, 29-30).

Je mag gelukkig zijn met je man of vrouw, met werk en voorspoed, maar dat is niet meer allesbepalend. We vinden als christenen ons geluk steeds meer in Christus en genieten daarvan.

### Slot

Dan kunnen we ook verder, op de weg die leidt naar het hemelse Jeruzalem. Daar is geen enkel verdriet en gemis meer. Dan vallen geluk en voorspoed ons toe, zoals we nog nooit ervaren hebben.