

## Ontmoetingen met Jezus | 1

### Wie volgt?

Wanneer je op reis gaat, neem je alleen mee wat je nodig hebt; de rest laat je thuis. Want licht reizen is prettig reizen, zoals het spreekwoord zegt.

Wie Jezus wil volgen, moet ook keuzes maken: wat neem ik mee, wat laat ik achter?

#### 1

Jezus loopt langs het Meer van Galilea en ziet vier mannen die druk aan het werk zijn. Hij roept hen om hem te volgen. Het initiatief ligt duidelijk bij Jezus.

Jezus was geen onbekenden voor de vier vissers. Johannes schrijft in zijn evangelie dat Andreas een leerling was van Johannes de Doper en later met Jezus meeging. Andreas vertelde zijn broer Simon over Jezus en zo werd ook Simon een leerling van Jezus (1, 35-42).

Dit alles gebeurde in Judea, waar Johannes zijn werkterrein had. Andreas en Simon gingen later terug naar Galilea, waar ze hun huis en bedrijf hadden. Ze bleven vissen, terwijl ze af en toe met Jezus meegingen, bijvoorbeeld naar een bruiloft (*Johannes 2, 1-11*).

Maar nu worden ze door Jezus geroepen hem te volgen. Dat is het nieuwe van deze situatie. Als Jezus die mannen niet had geroepen, waren ze vast nog wel eens met hem meegegaan. Jezus was interessant gebleven, maar nooit de belangrijkste in hun leven geworden.

#### 2

‘Kom, volg mij!’ Jezus legt hiermee beslag op het leven van de vissers. Het is kenmerkend voor hem, dat hij zo te werk gaat. Hij komt niet naar mensen toe met de vraag of hij iets voor hen kan betekenen. Nee, hij spreekt je aan, met een klemmende oproep. Want hij weet wat je nodig hebt. Jezus smeekt niet, maar roept.

In dat roepen zit heel veel overtuigingskracht. Je merkt het aan de reactie van de vier mannen: ze geven meteen gehoor aan het woord van Jezus. Herken je de kracht van Jezus’ woord? Ervaar je die wanneer je in de Bijbel leest of naar een preek luistert?

Heb jij Jezus’ oproep al gehoord? Is hij voor jou al de belangrijkste geworden? Of hij is alleen interessant, iemand waar je wel wat aan kunt hebben in het leven?

Het woord van Jezus grijpt je aan; je kunt er geen weerstand aan bieden. Het is het net waarmee mensen gevangen worden. Dat gebeurt hier: Jezus vangt vier vissers. Ben jij al door hem gevangen?

#### 3

Jezus spreekt de vier mannen aan: ‘Kom, volg mij!’ En ze gehoorzamen. Simon, Andreas, Jakobus en Johannes aarzelen geen moment: ze gaan achter Jezus aan.

Hebben die mannen niet eerst afscheid genomen van hun familie en hun bedrijf overgedragen? De nadruk ligt hier op wat Jezus doet. Hij vordert vier mannen voor zichzelf en voor het werk dat hij aan het doen is.

Marcus 1, 16-20

Schriftlezing

Marcus 1, 16-20

datum

5 januari 2020

bijzonderheid

bevestiging ambtsdragers

En dat vraagt zoveel van hen, dat ze hun eigen werk ervoor moeten opgeven.

En daarmee heb je te pakken wat het volgen van Jezus inhoudt: je laat hem voorop in je leven. Je richt je leven op hém in, stelt je prioriteiten zo dat hij de belangrijkste voor je is en blijft. Anders gezegd: wat ballast is en je hindert in het volgen van Jezus, neem je niet mee. Licht reizen is prettig reizen!

Je kunt niet alles aanhouden, wanneer je een volgeling van Jezus geworden bent. Je zult dingen moeten opgeven en loslaten. Want Jezus neemt geen genoegen met een béetje van je tijd en energie. Nee, hij wil jón. Hij vangt ménsen. Hij wil je helemaal!

#### 4

De vier mannen geven hun werk op. Ze kunnen hun bedrijf niet combineren met hun nieuwe baan als mensenvisser. Want dat is wat Jezus tegen hen zegt: ‘Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

Hij gebruikt hier een beeld, aansluitend bij het beroep van die mannen. Wij kunnen het beeld aanpassen aan onze beroepen. Als je in de bouw werkt en je hebt besloten Jezus te volgen, bouw je dan ook mee aan de gemeente van Christus? Als je een manager bent, wil je dan meehelpen de gemeente zó te organiseren dat het dienstbaar is aan de uitbreiding van Gods rijk?

Je mag het volgen van Jezus dus in praktijk brengen. Laat maar zien dat Jezus voor jou de belangrijkste geworden is! Wie gevangen is, is gevangen om te vissen.

Onmisbaar hierbij is het gebed: laat je leiden door de Geest. Stel God voortdurend de vraag: ‘Wat wilt u dat ik doen zal?’ Reken maar dat hij je de weg zal wijzen. Hij zal je inzetten, in zijn gemeente en daarbuiten, om mee te bouwen aan zijn koninkrijk. En hij zal je ervoor belonen, zoals hij dat ook deed met die vier vissers (zie *Marcus 10, 38-31*).

#### Slot

Wie op reis gaat, neemt alleen mee wat echt nodig is. Als volgeling van Christus heb je ook aan één koffer genoeg. En zeg nou zelf: is dat niet fijn? Licht reizen is prettig reizen!