

Ontmoetingen met Jezus | 2

Het grootste geschenk

Heb je dat ook wel eens, dat je het één verwacht, maar het ander krijgt? Hoe reageer je?

1

Wat raakt je het meest wanneer je deze geschiedenis leest? Wat heerlijk wanneer je vrienden hebt die je bij Jezus brengen. Kijk ze gaan: ze hebben grote verwachtingen van Jezus. Ze zijn niet voor één gat te vangen.

Jezus is na een rondreis door Galilea terug in Kafarnaüm. De mensen stromen toe; het huis is al snel vol. De vier mannen gaan daarom door het dak. Ze denken niet: we komen morgen wel terug. Nee, ze willen nú naar Jezus. Het zegt alles over hun geloof, over hun verwachtingen van hem.

Hoe is dat met jou? Ga je nog naar Jezus, als je het moeilijk hebt? En wat vraag je dan aan hem?

2

Jezus ziet het geloof van de mannen en spreekt de verlamde aan: 'Uw zonden worden u vergeven' (vers 5).

Jezus raakt ons diepste probleem aan. We kunnen wel met onze ziekte of andere moeite bij hem komen, maar hij gaat het éérs met ons hebben over de zonde.

Ons grootste probleem is namelijk niet onze ziekte, dat we een slecht huwelijk hebben of eenzaam zijn. Dat denken we soms wel. Maar Jezus laat ons zien: gezondheid, een beter huwelijk of vrienden kunnen ons niet redden. Daarvoor moet meer gebeuren: het moet goed zijn tussen God en jou. En daar is Jezus voor gekomen. Hij vergeeft al onze zonden.

3

Wat vind je ervan dat Jezus je vergeving aanbiedt?

Je bent misschien voor iets anders naar hem toegegaan. Wij vinden genezing misschien wel fijner dan vergeving. Jezus draait het om. Hij zegt: 'De vergeving is het grootste geschenk. Want die heb je het meest nodig.' Besef je dat?

Waarmee ga je naar God? Wat is je grootste wens? Als je alleen om genezing vraagt, wil God je die wellicht geven. Maar dan heb je mooiste niet ontvangen. Hoe groot mag het geschenk zijn dat Jezus geeft?

'Uw zonden worden u vergeven.' Word je hier blij van? Vier dan avondmaal. Geniet ervan, zelfs wanneer je ziek blijft en de pijn en het verdriet vooralsnog niet verdwijnen.

4

Er gebeurt nog meer in dat huis in Kafarnaüm. Bijbelgeleerden willen weten wie Jezus is. Als ze hem horen zeggen dat hij zonden vergeeft, weten ze genoeg: Jezus lastert God. Ze vinden het prima wanneer hij mensen geneest, maar wanneer hij zonden vergeeft, haken ze af.

De schriftgeleerden zien Jezus als een bijzonder mens, meer niet. Ook wij zien Jezus soms het liefst als iemand

Marcus 2, 1-12

Schriftlezing

Marcus 2, 1-12

datum

12 januari 2020

bijzonderheid

viering avondmaal

die ons moet genezen, die ons van verdriet en gemis af moet helpen. En dan zijn we teleurgesteld wanneer het bij de vergeving van zonden blijft.

Kijk eens kritisch naar jezelf en het beeld dat je van Jezus hebt? Moet dat misschien gecorrigeerd worden?

5

Jezus doorziet de schriftgeleerden en vraagt hen wat gemakkelijker is: tegen de verlamde zeggen dat zijn zonden vergeven zijn of dat hij kan gaan staan en lopen?

Je zou zeggen: het eerste is gemakkelijker, want dat kan iedereen wel zeggen. Of het daadwerkelijk gebeurt is, is niet te controleren. Maar Jezus heeft het over zichzelf. Voor hém is zeggen dat de zonden vergeven zijn moeilijker: hij haalt zich daarmee de woede van de Joodse leiders op de hals (zie *Marcus 3, 6*).

Maar hij kiest er toch voor. Hij neemt nu al zijn kruis op zich. Hij had het zich gemakkelijk kunnen maken door alleen ons lichaam te genezen. Maar hij gaat diep, helemaal tot ons hart. En dat betekent dat hij ook diep moet gaan: helemaal tot aan het kruis.

6

Zo laat Jezus zien, in zijn ontmoeting met de verlamde man, hoe groot zijn liefde is voor ons: hij kan ons probleem in de kern aanpakken, en hij wil het ook.

Maar dan mag ook het lichaam van de man genezen. Omdat Jezus het probleem van ons hart aanpakt, profiteert heel het lichaam daarvan. De man kan weer lopen.

De lichamelijke redding geeft Jezus soms nu al, maar niet altijd. Dan blijf je ziek, wordt het verdriet niet minder en nemen de zorgen zelfs toe. Maar bedenk dan dat we het grootste geschenk wél altijd krijgen, wanneer we erom vragen: de vergeving van zonden. Je mag er zeker van zijn: dat merk je wel bij de avondmaalsviering.

Dat andere, de genezing van ons lichaam, komt straks. Dat heeft Jezus laten zien, in Kafarnaüm: hij geneest lichaam en ziel!

Slot

Laten we God erom prijzen, zoals de mensen toen ook deden. Jezus vergeeft onze zonden. Een groter geschenk is er niet.