

## Ontmoetingen met Jezus | 4

# Geef je gewonnen!

Jezus is het Meer van Galilea overgestoken en komt in het gebied van de Gerasenen aan land. De bevolking reageert heftig op hem. Wat gebeurt er wanneer Jezus in jouw leven 'voet aan wal' zet? Hoe reageer jij?

### De wereld is bezeten

Het gebied van de Gerasenen, ook wel Dekapolis ('Tien steden') genoemd, hoorde vroeger bij de twaalf stammen van Israël. Het is verloren gegaan: in de tijd van Jezus had men er de heidense manier van leven overgenomen. De mensen wilden niet meer met de God van Israël te maken hebben. Het gebied blijkt door de duivel bezet te zijn: een bezetene komt op Jezus af.

Je zou kunnen zeggen: Marcus geeft met deze geschiedenis een beeld van Jezus' werk. Jezus is vanuit de hemel overgestoken naar de aarde, naar het gebied waar de duivel mensen in zijn greep heeft. Hij heeft hem overwonnen (zie *1 Johannes* 3, 8) en de mens bevrijd.

Wij kijken dus in een spiegel: in de bezetene zien wij onszelf, zoals we zijn zonder Jezus. We zijn vervreemd van God, van onze medemens en van onszelf. Onze situatie is hopeloos: niemand kon de bezetene in bedwang houden. Hij leefde in de grafspelonken; hij was een levende dode.

### De overmacht van Jezus

Maar dan komt Jezus. En de duivel moet in hem zijn meerdere erkennen.

De bezetene valt voor Jezus op zijn knieën en smeekt om genade. De duivel siddert (zie *Jakobus* 2, 19). Hij weet precies wie Jezus is: de Zoon van de allerhoogste God. Hij beseft dat Jezus gekomen is om hem te vernietigen.

De boze vraagt om uitstel. Hij wil graag in het gebied blijven. En Jezus staat dat toe. De duivel moet wel zijn naam noemen en daarmee zijn macht prijsgeven. Maar Jezus geeft gehoor aan zijn verzoek: de duivel neemt zijn intrek in een kudde varkens. Het is een passende plaats voor hem: onreine geesten in onreine beesten (zie *Leviticus* 17, 7). De varkens verdrinken.

Jezus laat zien dat de duivel alleen maar vernietigt. Hij is de onreinheid ten top: hij hoort niet bij God, op geen enkele manier.

### Mag Jezus jou bevrijden?

Het verlies van de varkens alarmeert de mensen in de streek. Ze komen bij Jezus en zien daar de man zitten die bezeten was: gekleed en bij zijn volle verstand. Maar ze zijn niet blij met hem, laat staan dat ze Jezus om zijn macht aanbidden. Ze dringen aan op zijn vertrek: het gebied is van hen en dat moet zo blijven.

Deze reactie verraadt waar de demonen zijn gebleven: dakloos geworden na de dood van de varkens hebben ze bezit genomen van de mensen. Die denken alleen maar

Marcus 5, 1-20

Schriftlezing

Marcus 5, 1-20

datum

2 februari 2020

bijzonderheid

bediening van de doop

aan zichzelf. Ze willen niet dat Jezus hun leven komt verstoren. Ze zeggen hetzelfde als eerst de bezetene: 'Jezus, ga weg!'

Ook wij kunnen bezeten zijn, in de greep van geld, macht, gezondheid of wat dan ook. Jezus wil ons ervan bevrijden. Mag hij? Je leven gaat dan wel op de kop. Je moet radicaal breken met alles wat niet bij God hoort. Wil je dat? Of heb je liever dat Jezus weer weggaat?

### Getuig van Jezus' macht

Jezus geeft gehoor aan het verzoek van de mensen: hij vertrekt. Maar de man die bezeten was mag niet mee. Hij wil wel graag, maar Jezus heeft een opdracht voor hem. Het is een zedingsbevel: 'Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd' (vers 19).

Opnieuw blijkt dat Jezus gekomen is om bezet gebied terug te winnen. De man die bevrijd is wordt daarbij ingeschakeld. Zo mogen ook wij, wanneer we door Jezus uit de greep van de duivel zijn gehaald, overal van zijn macht vertellen. Let wel: dan gaat het om wat hij aan jón gedaan heeft. Maak het dus maar persoonlijk. Dan zul je zien dat het mensen raakt!

Word je moe van zulke oproepen? Er moet zoveel... Maar wie legt jou dat op? Laat je bevrijden van alles wat je bezet houdt. Aanbid Jezus als Heer en het getuigen komt vanzelf!

### Slot

In het jaar 70 na Christus staat Jeruzalem in brand: de Romeinen hebben ingegrepen. Veel christenen uit die stad vluchten en vinden een onderdak in de Dekapolis: in steden als Pella en Gerasa zijn bloeiende christelijke gemeenten. Het is vrucht op het werk van de man die door Jezus bevrijd is.

De duivel moet steeds meer terrein prijsgeven. En eens komt de dag waarop hij definitief verslagen is. Het is de dag van Jezus Christus, de bevrijder!