

Brandende kwesties | 1

1 maart 2020 | **Waarom laat God lijden toe?**

15 maart 2020 | **Waarom wordt niet iedereen gered?**

Waarom laat God lijden toe?

Schriftlezing | *Romeinen* 8, 18-39

Waarom laat God lijden toe? Deze vraag staat naar alle waarschijnlijkheid boven aan de lijst met vragen over het christelijk geloof. Hoe reageer je erop?

1

Het lijden is voor iedereen een probleem, gelovig of niet. Mensen die niet in God geloven geven er verschillende antwoorden op. Soms wordt gezegd: het kwaad zal op den duur verdwijnen, naarmate de mensheid zich verder ontwikkelt. Anderen vinden dat je aan het lijden moet zien te ontsnappen, door je los te maken van het aardse. En weer anderen menen dat goed en kwaad er altijd zullen zijn, dus: leer ermee te leven.

Christenen hebben hun eigen probleem met het lijden, want volgens de Bijbel is God liefdevol én almachtig: hij wil én kan het lijden doen verdwijnen. Toch gebeurt dat niet. Om het probleem op te lossen moet je een van beide eigenschappen doorstreepen. Maar wat voor God krijg je dan? Een machteloze of een liefdeloze God, in wie ik niet zou willen geloven.

2

Maar, waarom kijken we naar God? Als we het over het lijden hebben, moeten we bij de mens beginnen.

De Bijbel zegt dat God niet verantwoordelijk is voor het kwaad: het is een vreemd element in zijn schepping (*Genesis* 1 en 2; *Openbaring* 21). Het lijden is er gekomen door de mens. Hij keerde zich van God af en koos de kant van de satan (*Genesis* 3). Daarmee beroofde hij zichzelf en zijn nakomelingen van het goede leven.

Als er geen zonde was, was er geen lijden. Concreet: negen van de tien meest ontwrichtende rampen van het afgelopen decennium zijn direct gevolg van het handelen van de mens, of het ontbreken daarvan. Laat het daarom dichtbij komen: gaat het over lijden, dan gaat het over jou.

3

Wie de schuld van de mens scherp ziet, gaat anders naar God kijken. Hij ontmoet een God die de mens opzoekt.

God ontfermt zich vol liefde over de mens die lijdt. Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus, die onze ziekten droeg en ons lijden op zich nam (*Jesaja* 53, 3-4a). Zie hem hangen, aan een kruis: dát is Gods antwoord op ons lijden. Hij is niet de machteloze of onbewogen God, die op afstand blijft. Nee, hij groef zich in ons lijden in.

Jezus stierf om mijn zonde weg te kunnen doen. En hij stond op uit de dood: hij overwon het kwaad van binnenuit en kan zo het leven uitdelen. Nu kan die nieuwe wereld komen, zonder dood, pijn en tranen.

4

God verwijst je naar zijn Zoon. Neem je hier genoeg mee? Of ga je pas met God in zee als hij zich verantwoord heeft voor het lijden dat jij meemaakt?

Paulus stelt in *Romeinen* 8, 32 deze retorische vraag: 'Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard (...), ons met hem niet alles schenken?' Het gaat erom dat je God leert vertrouwen (zie ook *Heidelbergse Catechismus*, zondag 10). Hij wordt niet een betere God als hij een bevredigende reactie geeft op jouw lijden.

God nodigt je uit bij hem te komen, met je vragen en je pijn. Klaag je nood maar. Laat het lijden maar dichtbij komen. Ga er maar doorheen, met God, met Jezus.

5

God zelf heeft in zijn Zoon ons lijden op zich genomen. Daarin is hij uniek; je vind dit in geen enkele andere godsdienst. Ik word als christen dan ook niet op mezelf teruggeworpen als ik moet lijden, maar mag zien op Jezus Christus en alles van hem verwachten.

God wil ons bij Christus hebben; daar kan hij ook het lijden voor gebruiken. Hij wil ons omvormen, naar het beeld van zijn Zoon. En alles wat we meemaken draagt daaraan bij (*Romeinen* 8, 28-29).

Als je in gesprek raakt over het probleem van het lijden zou je dit kunnen noemen. Maak het persoonlijk. Ga het niet over Auschwitz hebben, maar over wat jij in jouw leven aan lijden meemaakt. En vertel over God, dat je hem blijft vertrouwen, ook al krijg je geen antwoord op al je vragen.

Slot

Paulus wijst er in *Romeinen* 8 ook op dat het lijden van nu in geen verhouding staat tot de heerlijkheid die nog komt (vers 18). Misschien dat dat helpt om vol te houden: denk aan de toekomst!

Want God is met je op weg, door alle lijden heen, naar zijn nieuwe wereld. Dan zullen we ten volle ervaren dat hij én liefdevol én machtig is.

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Kun je iets vertellen over het lijden in jouw leven? Wat heeft dat gedaan met je geloof?
- 2 Hoe ga jij het gesprek aan, met vrienden of collega's, over het probleem van het lijden?
- 3 Veel lijden wordt veroorzaakt door de mens. Wat kun jij doen om het lijden van anderen te verlichten of te voorkomen?