

## Ontmoetingen met Jezus | 7

# Te rijk voor Gods rijk?

Biddag bepaalt ons er weer bij dat we van God afhankelijk zijn, in alles. We belijden dat wel en we zingen ervan, maar leven we ook zo?

### 1

Een man komt naar Jezus toe met de vraag wat hij moet doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Jezus proeft bij hem een oprecht verlangen om God te dienen. De man weet dat God méér wil dan dat je je aan de regels houdt: God wil je hart. Jezus draagt hem op zijn bezit te verkopen en het geld aan de armen te geven.

Maar dat kan de man niet opbrengen; hij is heel rijk. En wij begrijpen dat. Wie zou hier niet afhaken?

Toch komt Jezus niet terug op zijn woorden. Hij zet er juist een streep onder, wanneer hij tegen zijn leerlingen zegt: 'Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan' (vers 23). De mannen schrikken, maar Jezus houdt vol: 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan' (vers 24-25). De leerlingen vragen zich vervolgens wanhopig af wie er dan nog gered kan worden' (vers 26).

### 2

En wij, zijn wij ook wanhopig?

Meestal is onze reactie een andere: we zoeken naar uitvluchten om onder de woorden van Jezus uit te komen. 'Zo rijk ben ik helemaal niet. Er zijn mensen die veel meer hebben dan ik.' Of: 'Jezus gebruikt een beeld. Je moet het verkopen van je bezit niet letterlijk nemen.'

Herken je dit? Zelfs serieuze Bijbelgeleerden proberen onder Jezus' woorden uit te komen. Ze zeggen dat met het 'oog van de naald' het kleine poortje wordt bedoeld, in of naast de stadspoort, dat gebruikt werd na zonsondergang. Een kameel kon er pas doorheen wanneer zijn lasten waren afgenomen. Het idee is dan dat een rijke eerst zijn rijkdom moet afleggen, voor hij het koninkrijk van God binnen kan.

Laten we ophouden met het afzwakken van Jezus' woord. We hebben als rijken een probleem: net zo min als een kameel past door het oog van een naald, kunnen wij in het rijk van God komen. Help!

### 3

Het is een onmogelijke opgave. Jezus zegt dat ook: 'Bij mensen is het inderdaad onmogelijk.'

Maar hij voegt eraan toe dat het bij God wél mogelijk is (vers 27). God is de enige die een kameel door het oog van een naald krijgt. Hij alleen kan mij, rijke, deel geven aan het eeuwige leven.

Hij doet dat door Jezus Christus, zijn Zoon. Jezus kwam voor de onmogelijke opgave te staan: afstand

Marcus 10, 21

Schriftlezing  
Marcus 10, 17-31

datum  
11 maart 2020

bijzonderheid  
Veertigdagentijd, Biddag

doen van zijn hemelse heerlijkheid en naar de aarde komen. Hij deed het. Hij werd mens. Hij werd arm; hij kende op aarde geen enkele rijkdom (zie *Matteüs* 8, 20; *Lucas* 8, 1-3). Arm en berooid kwam hij aan een kruis te hangen. Paulus zegt het zo, in *2 Korintiërs* 8: 'Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden' (vers 9).

Wij hebben een arme verlosser. Als wij dan rijk zijn, is dat zo anders dan de weg die Jezus ging op aarde. En daarom is het zo moeilijk voor ons om het koninkrijk van God binnen te gaan.

### 4

Jezus draagt de rijke man zijn bezittingen te verkopen en hem te volgen. De man mag met Jezus mee, die op weg is naar Jeruzalem. En dan kan het niet anders of hij wordt ook arm. Dat is het kruis dat hij moet dragen, achter Jezus aan.

En wij? De opdracht van Jezus is niet tegen iedereen gericht; alleen de rijke man wordt aangesproken. Tegelijk: zeg niet te snel dat jou als rijke niets gevraagd wordt. Jezus heeft veel vaker gewaarschuwd voor het gevaar van de rijkdom (zie bijvoorbeeld *Matteüs* 6, 24; 25, 31-46). Maar God kan ook iets anders vragen. 'Ga eens naar die broeder toe die je slecht behandeld heeft.' Of: 'Laat dat verdriet, die woede, die teleurstelling nu eens los.'

Onmogelijk toch? Bedenk: bij God is alles mogelijk. Je zult dus naar hem toe moeten, naar Jezus, voor hem op de knieën vallen en hem vragen of hij je deel geeft aan het eeuwige leven. Dan gaat hij met zijn Geest in je leven aan het werk en worden keuzes gemaakt. Dan doet God het onmogelijke voor jou.

### Slot

Durf je dat te laten gebeuren?

Het is Biddag, een dag om je te bezinnen op de vraag: wie wil je volgen? Als je Jezus volgt, volg je hem die het onmogelijke heeft gedaan. In zijn kracht kun je daar ook een begin mee maken: laat los, alles wat je hebt. Je blijft een rijk mens, want je hebt de grootste schat die er bestaat: Jezus!