

Ontmoetingen met Jezus | 8

Dan breekt je hart open

Nog een kleine week en Jezus zal sterven, in Jeruzalem. De leerlingen van Jezus denken er niet aan, maar Maria wel. En zij laat het zien.

1

Jezus is te gast bij Simon, voor een maaltijd. Lazarus er ook en zijn zussen, Marta en Maria (*Johannes 12, 2*). Verder zijn de leerlingen van Jezus aanwezig (*Matteüs 26, 8*).

Op een bepaald moment giet Maria hele kostbare, zuivere nardusolie over Jezus uit. Het is zalfolie van goede kwaliteit, die in de losse verkoop zeker een jaarsalaris zou opleveren (zie *Matteüs 20, 2*).

Maria geeft alles wat ze heeft. Met de hals van de fles breekt haar hart open: ze wil Jezus laten zien hoeveel ze van hem houdt. Ze heeft alles voor hem over!

Een paar druppels zijn voor haar niet genoeg. Haar actie was ook niet bedoeld als verzorging, maar om Jezus de laatste eer te bewijzen. Onder de (rijke) joden was het gebruikelijk een overledene in doeken te wikkelen en die met zalfolie te doordrenken.

Maria zalft alsof ze een dode zalft: ze weet blijkbaar dat Jezus gaat sterven en neemt een voorschot op zijn begrafenis.

2

Maria heeft als enige beseft wat er ging gebeuren. Want de leerlingen van Jezus reageren verontwaardigd op de zalving. Pure verspilling vinden ze het: hier hadden veel armen mee geholpen kunnen worden!

Deze reactie moet Jezus diep geraakt hebben. Hij had meer dan eens verteld over zijn lijden en sterven, maar de discipelen hadden er niet naar geluisterd. Jezus lijdt onder de houding van mensen die beter hadden moeten weten.

Hij neemt het voor Maria op. Hij is erg blij met haar liefde en laat dat duidelijk merken: 'Zij heeft iets goeds voor mij gedaan!' En daarom zal haar daad overal vermeld worden, waar het evangelie verkondigd wordt.

Maria heeft beter naar Jezus geluisterd dan de leerlingen. Ze heeft het aangevoeld: Jezus gaat sterven, Jezus móet sterven! En ze heeft zijn dood bij voorbaat geaccepteerd.

3

Maria zal best haar vragen gehad hebben, maar ze wist het sterven van Jezus op waarde te schatten.

En wij? Hoe leven wij naar Goede Vrijdag en Pasen toe? Je weet wat we die dagen vieren, maar raakt het je ook? Laat je zien dat je er vol van bent, dat je Jezus er zo enorm om waardeert? Eer je hem, met alles wat je hebt?

Het is niet zo moeilijk op afstand te blijven staan en de toewijding van anderen overdreven te vinden. Jezus

Marcus 14, 3-9

Schriftlezing
Marcus 14, 3-9

datum
15 maart 2020

bijzonderheid
Veertigdagentijd

nodigt jou uit alles aan hem te geven, zoals Maria alles gaf. Een fles kostbare nardusolie was nog niet te veel! Maar zij had het over voor hem die ook een hoge prijs betaalde, de hoogste prijs: hij gaf zijn leven als losgeld voor velen (*Marcus 10, 45*).

Slot

Jezus gaf zijn leven ook voor jou. Als je daarvan doordrongen bent, breekt je hart toch open? Dan laat je zien hoeveel je van hem houdt!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Probeer eens onder woorden te brengen wat de zalving voor Jezus moet hebben betekend.
- 2 Hoe kunnen wij onze liefde voor Jezus en onze toewijding aan hem laten zien?